

Freddy Thielemans

„Ik heb geleerd te blijven

CV

Freddy Thielemans

- ▶ **Leeftijd**
64 jaar.
- ▶ **Burgerlijke staat**
Gehuwd met Cecile Charles
- ▶ **Kinderen**
Myra (24)
Camille (17)
- ▶ **Woonplaats**
Brussel
- ▶ **Studies**
gegraderde in de Handelswetenschappen
- ▶ **Professionele loopbaan**
onderwijzer Germaanse talen in verschillende secundaire scholen van de Stad Brussel
- ▶ **Politieke loopbaan**
kabinetschef van de burgemeester van Brussel Hervé Brouhon in 1983
schepen in 1988
burgemeester van 1994 tot 1995
Brussels parlements lid 1995-1999
lid Europees parlement in 1999
burgemeester sinds 2000
- ▶ **Mandatenlijst**
burgemeester van Brussel
bestuurder Atomium
voorzitter „Foire Internationale“ van Brussel
lid Brusselse burgemeestersconferentie
voorzitter Les Cuisine Bruxelloises
- ▶ **Inkomsten**
als burgemeester: 110.499 euro
- ▶ **Favoriete tv-programma**
Geen. Kijkt bijna geen tv en als hij kijkt, dan naar Arte.
- ▶ **Favoriet boek**
Tijl Uilenspiegel van Charles Decoster.
- ▶ **Favoriete film**
Apocalypse Now
- ▶ **Favoriete hobby**
lezen.
- ▶ **Favoriete muziekgroep**
Beatles en Rolling Stones.
- ▶ **Favoriete sportploeg**
Brussels British Footballclub.
- ▶ **Favoriete politicus**
Jean Jaurès.
- ▶ **Sterke punten**
kan meeslepende sfeer opwekken; is zeer joviaal
- ▶ **Zwakke punten**
wekt ten onrechte de indruk dat hij niet echt intelligent is



Freddy Thielemans begint aan zijn tweede ambtstermijn in Brussel. Hij doet dat vanuit een comfortabele situatie. Zijn partij de PS is ongeveer een derde sterker geworden dan de vorige keer. „Toch zal ik goed blijven luisteren naar de anderen.” *Paul Demeyer*

DE BURGEMEESTER

De PS deed het overal in Wallonië niet goed. Maar in Brussel stegen jullie van 23 naar 30 procent. Leg dat eens uit?

„Ik denk dat de Brusselaar goed reageerde op wat dit bestuur de voorbije zes jaar allemaal heeft gedaan. Nu mogen we het zeggen: wij hebben de voorbije zes jaar deze stad echt veranderd. Brussel was dood en leeg, maar nu leeft de hoofdstad weer. Ik had daarnet een delegatie van Zagreb op mijn bureau. Die mensen stonden versteld van hoeveel volk hier in Brussel rondloopt en wat hier allemaal te doen is. Mijn idee om middels feesten zoals de kerstmarkt en Brussel bad de stad weer leven in te blazen wordt geapprecieerd.”

U bent geen fan van de kerk, toch bestuurt u weer samen met de christen-democraten van het Cdh.

„Als je geen absolute meerderheid hebt, moet je ervoor zorgen dat je bestuur een afspiegeling is van het

verkiezingsresultaat. Met de christen-democraten sloten we een mooie bestuursovereenkomst. Mathematisch gezien kon ik misschien ook met de liberalen samengaan, maar die hebben twee overlopers in hun rangen en met hen wil ik niets te maken hebben.”

Dit is uw tweede ambtstermijn. Wat hebt u geleerd van uw eerste. Wat zal u nooit meer doen?

„Ik zal deze keer mijn woorden veel meer wikkelen en wegen. Ik heb geleerd dat een halve zin in een foute context zetten heel veel schade kan opleveren. Ik heb ook de kracht van de wil geleerd. Als mensen echt iets willen, lukt het hen ook. Maar dan moet je wel naar elkaar blijven luisteren. Ook dat heb ik geleerd. Wanneer het spannend werd, kozen mijn voorgangers Brouhon en Demaret snel voor een stemming. Ik blijf langer luisteren naar de opmerkingen van mijn tegenstander. Soms wijzigt daardoor mijn eerste idee.”

Is dit een betere bestuursploeg dan de voorgaande?

„Het is nog te vroeg om dat te zeggen. Ik heb geleerd dat je niet blind kan varen op het eerste idee dat je van iemand hebt. Mensen kunnen

„Als mensen echt iets willen, lukt het hen ook. Maar dan moet je wel naar elkaar blijven luisteren”

daar ver vanaf liggen. We hadden al twee colleges en wat ik daar zag, stemt me wel blij voor de toekomst. Als we dat elan kunnen aanhouden, raken we ver.”

Zat u de vorige keer toch niet een beetje gewrongen met de Groenen? Bij de middenstandsorganisatie knalden de kurken toen ze hoorden dat Ecolo eruit lag?

„Ik vind dat Ecolo-schepen Henry Simons het heel goed heeft gedaan de voorbije zes jaar. En ik had er Ecolo heel graag weer bij gehad. Maar u weet hoe het komt dat die onderhandelingen zijn afgesprongen.

Vertel toch eens in uw eigen woorden wat er de nacht na de verkiezingen is gebeurd?

„De coalitiegesprekken stokten op een bepaald moment. Een politieke partij moest haar top raadplegen en het zag er naar uit dat dit nog wel even kon duren. Ik besliste mijn achterban op Place Roupe te

gaan bedanken. Ik kom daar toe en op dat moment toont de tv beelden van Schaarbeek, waar Ecolo een akkoord heeft gesloten met de liberalen, waardoor onze Laurette Onkelinx naast de burgemeesterssjerp greep. Ook zag ik op tv hoe Laurette werd uitgescholden. Twee seconden later kreeg ik telefoon van onze partijvoorzitter: Ecolo mocht niet in de Brusselse meerderheid.”

Waarom haalde u er de Vlaming Pascal Smet als nog bij?

„Omdat ik een Vlaamse vertegenwoordiging in het college belangrijk vind. Smet is SP.A en verkoos ervoor samen op met Spirit en Groen. Dus niet op onze PS-lijst. Ik had het daar moeilijk mee. Liever had ik de Vlaamse socialist die op onze PS-lijst stond die schepenfunctie gegeven. Maar die kandidaat was niet verkozen. Helemaal aan het einde van de coalitiegesprekken is tot een tiende schepen beslist en dat is Pascal Smet geworden.”

Steven Vanackere lijkt me een heel anders Vlaamse schepen dan zijn voorganger Bruno De Lille.

„Ook hier weer: laat ons nog even

DE MENS

Voor de verkiezingen zei uw vrouw: nu zien we elkaar niet veel maar tussen Kerst en nieuwjaar gaan we op reis en daar kijk ik naar uit. Is dat doorgegaan?

„We konden er inderdaad een paar dagen tussenuit knijpen. Ik was moe want het voorbije jaar had ik bijna geen vakantie genomen. Ik was alleen maar een week naar Canada gegaan en zelfs daar was ik aan het werk want tijdens het verblijf deed ik een paar officiële bezoeken.”

„Het jaar voordien waren we twee weken op vakantie in Spanje. Drie weken vakantie op twee jaar tijd is veel te weinig. Vandaar mijn vermoeidheid eind vorig jaar.”

Uw vrouw vertelde dat jullie dreigbrieven kregen tijdens de campagne. Van wie waren die?

„Dat hebben we nooit geweten. Ik heb die brieven trouwens niet meer. Ik gooi ze meteen in de vuilbak. Ook mentaal gooi ik ze weg. Want anders blijven ze in je hoofd rondspoken en ga je minder goed presteren. Ik denk vaak dat dat net de bedoeling is van zo'n brieven. De schrijvers willen je uit concentratie halen.”

„Soms worden de bedreigingen haast fysisch wanneer mensen je beginnen uit te schelden. Nee, ik ben niet bang dat ze me neerschieten. Toch is dat vaak het lot van politici. Zelfs in de meest vredelievende landen.”

„In Zweden hebben ze premier Olaf Palme toch ook op straat doodgeschoten. Meer dan 20 jaar later is die moord nog altijd niet opgelost.”

„Wie aan politiek wil doen, moet zijn ogen openhouden”

Hebt u zelf kerstgeschenken gekocht?

„Zeker. Ik koop altijd boeken. Om dat te doen moet je de mensen voor wie je koopt goed kennen. Dat kan je pas door goed naar hen te luisteren. Ik ben een goede luisteraar. In de loop van het jaar maak ik in mijn hoofd een lijstje op van welke boeken bij welke mensen zullen passen. Ik geef toe: mijn keuze is niet altijd honderd procent geslaagd. Maar zelfs wanneer ik mis koos, dan hebben die mensen ten minste iets tastbaars van mij, wat ze niet zo gauw gaan weggooien.”

Als ontspanning leest u graag. Wat leest u dan?

„Momenteel ben ik *Faceless Killers*

van Henning Mankel aan het lezen. Maar ook iets van Michael Connelly. Ik ben ook bezig in *Every man* van Philip Roth. En dan ligt er nog een boek over de Punische oorlogen op mijn nachttafel. Zoals u merkt: ik ben altijd in een paar boeken tegelijk bezig.”

„Lezen bepaalt mijn kijk op de wereld. Zo heb ik na het lezen van *Reading Lolita in Iran* over een vrouwelijke leesclub in Iran. Dit is het verhaal van de droom van Azar Nafisi. Twee jaar lang kwamen zeven jonge vrouwen elke donderdag in het geheim bij haar thuis bij elkaar, om te praten over de verboden boeken uit de westerse literatuur die ze gelezen hadden. De bekrompenheid is er vaak groter dan ik dacht. Dit boek heeft mijn visie op het Midden-Oosten bijgesteld.”

Leest u ook in het Nederlands?

„Natuurlijk. Onlangs las ik *De*

luisteren”

2012

Op welke 3 realisaties mag de kiezer Freddy Thielemans afrekenen in 2012.

- » **Project 1** 1.000 woningen: Kwaliteitsvol wonen voor iedereen is de topprioriteit. Het nieuwe bestuur belooft minstens duizend nieuwe woningen te laten bouwen. Het wordt een evenwichtige mix van sociale woningen, middelgrote en vrije woningen. Daarnaast worden 1.500 woningen gerenoveerd.
- » **Project 2** Wegwijzers naar werk: Tewerkstelling is een groot probleem in de hoofdstad. Meer dan een kwart van de bevolking is werkloos. Het

nieuwe bestuur belooft nog meer beroepsopleidingen. De communicatie over die opleidingen moet beter. Er komt een instelling die de werklozen hierbij begeleidt.

- » **Project 3** Veiligheid: Veiligheid noemt het nieuwe bestuur een van de voornaamste burgerrechten. Dat recht moet goed worden bewaakt. Er komt een nieuw politiecommissariaat dat dag en nacht op open zal zijn in de zone Neder-Over-Heembeek/Haren. Brussel zal ook 150 bijkomende bewakingscamera's plaatsen. Aan alle commissariaten komen praatpalen. Er komen meer stadswachters en meer preventieambtenaren aan de scholen.

afwachten. Het is sowieso al moeilijk die twee te vergelijken. Hun benadering zal zeker verschillen. Komt daarbij dat ze niet dezelfde bevoegdheden hebben. Maar ze delen wel de manier waarop ze makkelijk verkozen geraakten. Vooral voor de groene Bruno De Lille zeg ik: chapeau.”

U hamert er vaak op dat Brussel een internationale stad is die grote ambities moet koesteren.

„Ik hoorde vlak voor de installatie van de nieuwe gemeenteraad een

paar schepen tegen elkaar zeggen dat het eigenlijk niet zo'n verschil uitmaakt waar ze schepen zijn, dat het ambt toch overal op dezelfde manier moet worden ingevuld. Wel, dat vind ik niet. Brussel is een stad waar constant alle ogen zijn op gevestigd. We staan onafgebroken in beeld. Om maar dit ene getal te geven: jaarlijks trekken 325 betogingen door onze straten. Geen enkele andere stad van het land is zo zichtbaar als Brussel. Vanuit dat gegeven moet je grote ambities koesteren.”

zaak Alzheimer van Jef Geeraerts. Ik heb ongeveer alles van Hugo Claus gelezen, die ik trouwen tamelijk goed ken. Liefst van al lees ik een werk in de taal waarin het is geschreven. Mijn goede vrienden weten dat. Zij zullen me geen Franse versie geven van origineel Engelstalige boeken.”

Hoeveel van de boeken die u begint leest u uit?

„Ik geef ze minstens twee hoofdstukken de kans. Het grootste deel van de boeken die ik begin, lees ik ook uit.”

Zal u zelf ooit een boek schrijven?

„Als ik dat ooit doe, dan wordt het waarschijnlijk een dichtbundel. Ik denk niet dat ik een grote roman in mij draag, die schreeuwt om te worden geschreven. Ik zal eerder naar buitenkomen met mijn schil-

derijen en tekeningen.”

U bent 62, is dat een leeftijd waarop vrienden en kennissen ziek worden en overlijden?

„Dat begint inderdaad te komen. Maar ik voel me alleszins geen 62. Men zegt dat je jong blijft door je geest actief te houden. Wel, ik heb een heel actieve geest. Eigenlijk ben ik constant aan het filosoferen. Over het socialisme, over gelijkheid tussen de mensen, over respect als basis voor een samenleving, over gelovig en ongelovig zijn.”

„Ik geloof sterk in het adagium dat een mens moet blijven nadenken, want dan blijf je ook geconcentreerd op wat rond jou heen gebeurt. Voor politici is dit een hoge noodzaak. , blijven kijken naar waar de problemen in de samenleving zitten en er dan op gepaste manier op reageren.”



Freddy Thielemans op zijn geliefkoosde plek: de raadzaal van het stadhuis van Brussel. ©Cia Jansen