



Het Spook uit de Zandstraat

In 1995 werd het 188ste Neroverhaal voorgepubliceerd in de kranten van de toenmalige VUM (tegenwoordig Corelio). *Het Spook uit de Zandstraat* is een bijzonder Neroverhaal, het speelt zich namelijk af in de gebouwen waar stripheld Nero werd geboren. De gebouwen van De Gids, de uitgeverij van de krant De Nieuwe Gids, bevonden zich tegenover het Waucquez-gebouw waarin sinds 1989 het Belgisch Stripcentrum huist. In 1995 waren de gebouwen tegenover het Belgisch Stripcentrum nog volledig vervallen maar

overtussen is ook dat deel van de Brusselse Zandstraat in haar oude glorie hersteld en huist de Marc Sleen Stichting in de voormalige gebouwen van de 'Presse Socialiste'.

Voor de albumuitgave van *Het Spook uit de Zandstraat* werden door Marc Sleens rechterhand Dirk Stallaert 2 sfeervolle covers getekend. Een eerste in 1996 met het Belgisch Stripcentrum als decor, een tweede in 2009 met het daartegenover gelegen Marc Sleen museum als decor.



De cover uit 2009 is een echte zoekpuzzel geworden. Achter de vensters van het Marc Sleen museum kijken Sleens stripfiguren verwonderd naar het spook in de Zandstraat. Een ideale gelegenheid om een wedstrijd bij te bedenken: benoem de 41 stripfiguren en maak kans op één van de 3 pakketten met elk 3 exemplaren van *Het Spook uit de Zandstraat*, een Nederlandstalige, een Franstalige

en een Engelstalige versie. Vul de namen in op volgende pagina en stuur ze op naar brabant.strip@worldonline.be of **Brabant Strip – Berreweide 34 – 1840 Londerzeel**. Wie zijn magazine niet wil beschadigen – en wie wil dat wel? – kan een fotokopie opsturen. Met dank aan de Stichting Marc Sleen voor het ter beschikking stellen van de albums.