

## Essay: Wiki's waarheid

Het internet maakte het voor mij mogelijk om op [uitzeninggemist.nl](http://uitzeninggemist.nl) de uitzending van Tegenlicht terug te bekijken die op 7 april 2008 om 20:55 uur te zien was op Nederland 2. Deze mogelijkheid doet ieder zelf beslissen wanneer je welke informatie tot je neemt. Het is ook mogelijk om zelf informatie aan te bieden op het internet. Een handige website daarvoor is Wikipedia, de online volksencyclopedie, waarin ieder zijn eigen input kan geven.



Deze website die beschikbaar is in 250 talen en kent een groot aantal bezoekers per dag. Zoals in de bovenstaande grafiek af te lezen is, is er een ontzettende toename van 2003 tot 2005 met hoogtepunten van 600.000 bezoekers per dag voor alleen al de Engelse versie van Wikipedia. De website is razend populair, dagelijks wordt er nieuwe informatie opgezet of aangepast. Maar wat betekent dat voor de kwaliteit van de informatie? Wat biedt het voor mogelijkheden voor het gehele web 2.0? Wat is waarheid? Die vragen werden aan de kaak gesteld in het programma Tegenlicht: Wiki's waarheid.

In deze documentaire kwamen verschillende sprekers aanbod. Er zijn er drie die ik werkelijk interessant vond, deze zal ik nader toelichten.



Allereerst Charles Leadbeater, auteur van het boek 'We think'. Hij vertelde hoe geweldig het internet is en dat er werkelijk een wereld voor ons open gaat. Ieder individu kan zijn eigen mening geven en deze delen met anderen. Dat is positief aan web 2.0 vindt Charles, want het zal leiden tot meer vrijheid, meer gelijkheid, meer democratie.

Ik geloof daar ook in, vooral na het gastcollege van 28 maart 2008 tijdens de minor waarin Wim Andrea, van het bedrijf Ara, vertelde over zijn probleem met zijn auto. Bij de garage konden zij hem niet direct helpen. Maar na een kwartier surfen op het internet en communiceren via een forum had hij de oplossing.

Mensen bezitten kennis, internet is een mooi medium om deze kennis met elkaar te delen.



Andrew Keen, auteur van het boek 'The Cult of the Amateur: How Today's Internet Is Killing Our Culture', is het daar totaal niet mee eens. Volgens hem zal het web juist leiden tot minder vrijheid, minder gelijkheid en minder democratie. Dat komt door de duidelijk merkbare trend: personalisering van de media en cultuur, aldus Andrew. Doordat alles steeds meer wordt toegepast tot het individu valt de samenleving uiteen. Hierdoor raak je geïsoleerd.

Informatie delen met iedereen en elkaar ziet Andrew dus niet zitten. Hij pleit ervoor dat we dat aan de elite over moeten laten, de professionals, vakmensen zoals filmmakers en journalisten. Zij hebben de wijsheid in pacht.

Ik ben het niet eens met Andrew Keen, juist door open te staan voor verschillende meningen van mensen kun je je eigen mening of zelfs je eigen waarheid vormen. Het is juist goed om af en toe een andere invalshoek in te zien.



De derde interessante geïnterviewde heet Ndesanjo Macha, digitale activist en komt uit Tanzania. Hij geeft voorlichting over het gebruik van Wikipedia op scholen in Afrika. Hij is zelf razend enthousiast over Wikipedia en denkt dat we pas aan het begin staan van wat het internet allemaal te bieden heeft.

Het delen van informatie is erg leerzaam, vindt Ndesanjo. Het is al iets van vroeger, toen iedereen rond het kampvuur zat en er werd een verhaal verteld. Deze verhalen worden weer doorverteld en

gingen zo heel de wereld over. Verhalen blijven altijd bestaan en mensen willen deze delen, dat is toch prachtig?

Wat Ndesanjo mij geleerd heeft is dat er per pagina op Wikipedia ook een discussiepagina is, die vaak veel interessanter is dan de 'droge' encyclopedie informatie.

Verschillende meningen zijn naar voren gekomen. De een is positief over het idee dat iedereen zijn kennis met anderen kan delen, de ander vindt dat zonde van het internet, omdat er daardoor alleen maar meer 'rotzooi' op het web komt. Er is voor beide iets te zeggen, maar ik vind dat kennis gedeeld moet worden en aangevuld zou moeten kunnen worden.

Waarschijnlijk is het voor de mensen met een pessimistische kijk op het internet nu en in de toekomst een vorm van angst. Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe media, alles wat nieuw is wordt meestal als eng ervaren. Sommige mensen blijven altijd aan de zijlijn staan, anderen halen er het beste uit wat er uit te halen valt. Dat is volgens mij de juiste instelling.

*Wat betreft Wiki's waarheid, denk ik dat er geen echte waarheid van bovenaf gegeven kan worden, zoals we dat van 'vroeger' gewend zijn. Het is een prettige houvast maar er ontstaan door het internet, waaronder Wikipedia valt, een heleboel waarheden. De enige waarheid die klopt is die van jezelf.*

#### BRONNEN:

- Aflevering Wiki's Waarheid, van Tegenlicht:  
<http://www.vpro.nl/programma/tegenlicht/afleveringen/39405191/media/39459434/>
- Statistieken Wikipedia:  
<http://stats.wikimedia.org/EN/PlotsPngUsageVisits.htm>
- Achtergrondinfo: Andrew Keen  
[http://www.youtube.com/watch?v=IN\\_n7I0PM3w&eurl=http://www.upstream.nl/comments.php?id=541\\_0\\_1\\_0\\_C](http://www.youtube.com/watch?v=IN_n7I0PM3w&eurl=http://www.upstream.nl/comments.php?id=541_0_1_0_C)