

Bokser Ismail Abdoul krijgt klappen

# Crapuul of kampioen?

Ismail 'Cool' Abdoul is de beste bokser die ons land de voorbije twintig jaar gekend heeft. Volgens kenners heeft hij het potentieel om wereldkampioen te worden, maar de kans is groot dat Abdoul volgende maand voor drie jaar achter de tralies vliegt. Het boek *Crapuul of Kampioen?* vertelt het verhaal van een gespierde sportman met een even gespierd strafblad.

In 1998 – Ismail Abdoul is dan 22 jaar – wordt de Belg met Mauritaanse roots voor het eerst nationaal kampioen boksen. Een jaar later verovert hij de titel van Benelux-kampioen en lijkt het erop dat een Belgische Europese kampioen in de maak is. Maar drie dagen later slaat het noodlot toe. Ismail Abdoul is als portier aan de slag in discotheek Extreme in Affligem wanneer een misnoegde klant hem vier kogels in het lijf jaagt. Als bij wonder overleeft Abdoul de aanslag en hij kruipt weer de ring in.

Een jaar later wordt Abdoul opgepakt als hoofdverdachte van enkele overvallen op een casino en vanaf dan wisselt hij de sportieve successen af met arrestaties en voorwaardelijke celstraffen. Net op het moment dat hij beseft dat zijn leven zo niet verder kan, hangt hem een effectieve celstraf van drieënhalf jaar boven het hoofd voor een oplichtingszaak waarvoor hij in 2003 schuldig bevonden werd.

Journalist Bart Aerts raakte geïntrigeerd door de bizarre levenswandel van Ismail Abdoul en schreef er een eerlijk boek over. Maar eerst polsen we bij Ismail wat hij daarvan vindt.

**Was je meteen gewonnen voor het idee dat er een boek over je leven zou verschijnen?**

**ISMAIL ABDOL:** "Ik speelde enkele jaren geleden al met het idee om mijn verhaal op papier te zetten. De buitenwereld kent mij enkel via de media, maar het beeld dat zij van mij ophangen, klopt niet altijd. Oké, ik heb in mijn leven heel wat stomiteiten uitgehaald, maar dat was door mijn naïviteit. De media beweren dat ik een geboren crimineel ben met alleen maar slechte intenties. Dat is onzin."

**Je wordt in het boek niet enkel als een bokskampioen afgeschilderd, maar ook als iemand die al tientallen keren in aanvaring is gekomen met het gerecht. Waarom stem je in met zo'n negatief boek?**

**"Niemand heeft me ooit k.o. geslagen in de ring, maar het ziet er naar uit dat het gerecht daar wel in slaagt."**

**ABDOUL:** "Er staan veel slechte dingen in, misschien wel te veel. Mijn vriendin vond dat ik sommige passages moest laten schrappen, maar ik ben een gast van de straat. Ik heb veel gevochten en heb veel uitgestoken en als er een boek over mij wordt geschreven, moet het de waarheid bevatten."

**Binnenkort weet je of je drieënhalf jaar naar de cel moet. Hoe voelt dat?**

**ABDOUL:** "Ik leef van dag tot dag en probeer er zo weinig mogelijk aan te denken. Als ik de bak in vlieg, is mijn leven en mijn bokscarrière voorbij. Ach, spijt komt altijd te laat. God heeft gewild dat mijn leven loopt zoals het loopt, maar als ik de kans krijg om iets aan mijn lot te veranderen, zal ik die grijpen. Ik ben in de ring nooit knock-out gegaan, maar het ziet er naar uit dat het gerecht mij wel k.o. zal krijgen. Ik heb me laten manipuleren door een crimineel (Abdoul doelt op Erwin Vermaerke, die acht jaar cel kreeg wegens oplichting en die beweert dat Abdoul eveneens schuldig is. Abdoul zegt dat hij niet op de hoogte was van de slechte intenties van Vermaerke; red.) en heb fouten gemaakt om anderen te helpen."

**"God aan mijn zijde"**

**Als boksen je leven is, waarom heb je dan niet meteen gebroken met het**

**criminele milieu?**

**ABDOUL:** "Sinds 2003 heb ik niks meer uitgevreten dat niet door de beugel kan. Ik train en zorg voor mijn huishouden. Sport en mijn vriendin en mijn familie zijn de enige zaken waar ik nog belang aan hecht. Ik werk zelfs niet meer als portier, tenzij ik iemand moet vervangen."

»Boksen is mijn leven en ik móét een grote titel halen. Als ze me dat afpakken, heeft mijn leven geen zin meer. Na drie jaar cel ben ik er 35 en een comeback op die leeftijd zie ik niet zitten. Mike Tyson heeft het ook geprobeerd en heeft zich, weliswaar voor veel geld, tijdens een kamp in elkaar laten timmeren. Sorry, maar dat is niks voor mij. Ik ben in de ring nog nooit k.o. gegaan en dat wil ik zo houden."

**Naast de ring ben je al wel knock-out gegaan, want in '99 werd je aan dancing Extreme neergeschoten.**

**ABDOUL:** "Ik dacht dat het gedaan met me was. Ik had een lastige klant buitengezet, maar een paar uur later keerde hij terug en schoot vier keer. Volgens de dokter is het een mirakel dat ik nog leef. De impact van een kogel lijkt een beetje op een elektrische schok. De pijn komt pas een paar minuten later. Een van de kogels ging door mijn balzak, precies tussen mijn twee teelballen."

»Twee weken na de schietpartij stond ik opnieuw aan de deur om aan iedereen te tonen dat ik God aan mijn zijde heb. Ik geloof niet in geluk: God wilde niet dat ik al dood ging."

**Stel dat het Hof van Cassatie je alsnog vrijspreekt: word je dan wereldkampioen?**

**ABDOUL:** "Ik heb mijn laatste twee wedstrijden nipt op punten verloren: een kamp in Zwitserland om de Europese titel en een in Engeland om de wereldtitel. Die wereldtitel had ik trouwens moeten pakken, maar de beslissing van de jury was niet correct. Maar goed: in het buitenland moet je met knock-out winnen of ze geven de overwinning toch aan de tegenstander. Als Belg stel je te weinig

voor en de bokswereld is in dat opzicht corrupt.

»Ik heb bewezen dat ik het potentieel heb om wereldkampioen te worden en als ik niet naar de cel moet, word ik dat ook."

**Wat vind je zelf: ben je crapuul of een kampioen?**

**ABDOUL:** "Ik ben een naïeve kampioen. Het klinkt gek, maar ik ben te dikwijls te goed geweest voor deze wereld. Als mensen goed deden voor mij, vertrouwde ik hen en mochten ze me altijd om een gunst vragen. Die tijd is voorbij: enkel voor mijn vrouw doe ik nog alles, de anderen moeten hun problemen zelf oplossen. Ik geef niet op, maar als ik de bak in vlieg, zie ik geen reden om verder te knokken. Dan is mijn leven naar de klotten."

**Ingepakt?**

Bart Aerts (30) is journalist voor het VTM-nieuws en schreef in het verleden voor enkele Vlaamse kranten. Zijn boek *Crapuul of Kampioen* ligt deze week in de winkel.

**Hoe ben je op het idee gekomen om een boek te schrijven over Ismail Abdoul?**

**BART AERTS:** "Ik leerde Abdoul een jaar of tien geleden kennen toen ik als garçon in De Maecht Van Ghent werkte. Hij was daar portier. Ik geraakte geïntrigeerd door die stille gast met zijn indrukwekkende gestalte. Na verloop van tijd kreeg ik hem aan de praat, en later ben ik een naar enkele van zijn wedstrijden gaan kijken. Hij fascineerde me en toen ik journalist werd, heb ik hem geïnterviewd. Hij had net een verblijf in de gevangenis achter de rug, maar beweerde dat hij onschuldig was. Ik geloofde hem niet, want ik had gehoord dat hij ook een zware jongen was. Ik wilde de waarheid achterhalen en besloot om zijn turbulente levensverhaal neer te pennen. Ik heb Ismail zijn verhaal laten vertellen en heb dat getoetst aan de hand van gerechtelijke dossiers, verklaringen van vrienden en vijanden, zijn advocaat..."

**Erwin Vanmaerke, de vroegere compagnon van Abdoul die acht jaar cel heeft gekregen, beweert dat Abdoul medeplichtig is. Heb je ook met hem gesproken?**

**AERTS:** "Uiteraard. Vanmaerke is een oplichter en Abdoul heeft zich langzaam door hem laten inpakken. Maar Vanmaerke geeft toe dat Abdoul niet bij al zijn oplichterijen betrokken is geweest. Meer nog: Vanmaerke, die jarenlang tipgever is geweest van de Gentse politie, beweert dat een Gentse politiemann hem gevraagd heeft om Abdoul erin te luizen omdat ze hem wilden oppakken."

**Beweer je nu dat hij onschuldig is?**

**AERTS:** "Nee, want Abdoul heeft heel wat op zijn kerfstok. Hij heeft terecht in de gevangenis gezeten en is wellicht ook terecht veroordeeld. Maar daarnaast is hij ook een paar keren onterecht beschuldigd. Toen hij in 2000 voor twee maanden in de cel vloog, bleek hij achteraf onschuldig te zijn."



Ismail Abdoul (rechts) in actie tegen de Duitser Marco Huck, in januari dit jaar. Huck won. Op punten, want Abdoul gaat nooit k.o..

»Als portier verscheen hij geregeld voor de rechter omdat er relletjes aan de deur hadden plaatsgevonden. Het was altijd Abdoul die zich moest verantwoorden, terwijl er ook zeven andere portiers aanwezig waren. Hij is geen engel, maar er werden hem al zaken ten laste gelegd waar hij niets mee te maken heeft."

**Was het makkelijk praten met hem?**

**AERTS:** "Het is een stille jongen, maar eenmaal je zijn vertrouwen hebt gewonnen, verandert hij in een spraakwaterfall die je maar moeilijk kan stoppen."

»Nadat we zijn jeugd hadden besproken, belde hij mij nog op met dingen die hij was vergeten te vertellen. 'Toen heb ik die kerel het pak slaag van zijn leven gegeven' en 'Daar heb ik ook nog gevochten...'. Dat verraste me, want ik ging ervan uit dat hij enkel wilde praten over de positieve kanten. Toen ik hem de titel van het boek *Crapuul of Kampioen* voorlegde, was ik bang dat hij die zou afkeuren. Hij had het moeilijk met het woord 'crapuul', maar gaf toch zijn toestemming."

**Hoe luidt jouw antwoord op de vraag die je boek stelt?**

**AERTS:** "Ik ben er vrij zeker van dat Abdoul heeft deelgenomen aan de oplichterij waarvoor hij veroordeeld is. Voorts heeft hij zijn vuisten al iets te vaak buiten de ring laten spreken. Tot dusver heeft hij enkel nog maar voorwaardelijk in de bak gezeten, maar als hij nu effectief veroordeeld wordt, zal hij wellicht nooit meer kampioen worden. Of hij crapuul is? Ismail Abdoul is een geweldige bokser die ongelooflijk veel voor zijn sport over heeft. Neutrale waarnemers en kenners als Freddy De Kerpel en Jean-Pierre Coopman hebben me verzekerd dat hij, als hij in een ander land was geboren, een topper zou worden zijn"

**Eigenlijk is dit een triest verhaal: een supertalent dat zijn carrière omdat hij in een crimineel milieu vertoeft.**

**AERTS:** "Dat vergoelijkt zijn fouten niet. Zijn randactiviteiten hebben roet in het eten ge-



strooid en Abdoul beseft dat. Nadat hij voor het laatst in de bak zat, heeft hij ingezien dat het zo niet verder kon. Hij is dol op zijn vrouw, en beseft dat hij haar ongelooflijk gekwetst heeft.

»Ik heb de indruk dat hij zich sindsdien niet meer aan illegale praktijken waagt. De ironie van het lot wil dat hij enkele weken later opnieuw veroordeeld werd voor de oplichtingszaak van 2003. In eerste aanleg kreeg hij een werkstraf opgelegd, maar in beroep werd die omgezet in drieënhalf jaar effectief."

**Geloof je een recidivist die beweert dat hij zijn leven gaat beteren?**

**AERTS:** "Ik geloof Abdoul als hij zegt dat hij enkel nog het rechte pad wil bewandelen. Hij weet dat hij moet breken met zijn verleden, omdat dat milieu hem in contact brengt met drugs en criminaliteit. Maar hij geeft ook toe dat hij zijn jeugd niet wil en kan verloochenen, omdat die deel uitmaakt van zijn leven. Boksen heeft hem geholpen om de criminaliteit enigszins te ontvluchten, maar uiteindelijk belandt hij door stomiteiten telkens weer in de schemerzone."

»Ik wil de fouten van Ismail Abdoul niet goedpraten, maar ik vind het ontzettend jammer dat zo'n veelbelovende bokser zichzelf ten gronde heeft gericht."



Tekst: Kristof Van de Parre  
Foto: Belg

*Ismail 'Cool' Abdoul: Crapuul of Kampioen* is uitgegeven bij Houtekiet, telt 254 blz en kost €19,50.

Bokser Ismail Abdoul krijgt klappen

# Crapuul of kampioen?

Ismail 'Cool' Abdoul is de beste bokser die ons land de voorbije twintig jaar gekend heeft. Volgens kenners heeft hij het potentieel om wereldkampioen te worden, maar de kans is groot dat Abdoul volgende maand voor drie jaar achter de tralies vliegt. Het boek *Crapuul of Kampioen?* vertelt het verhaal van een gespierde sportman met een even gespierd strafblad.

In 1998 – Ismail Abdoul is dan 22 jaar – wordt de Belg met Mauritaanse roots voor het eerst nationaal kampioen boksen. Een jaar later verovert hij de titel van Benelux-kampioen en lijkt het erop dat een Belgische Europese kampioen in de maak is. Maar drie dagen later slaat het noodlot toe. Ismail Abdoul is als portier aan de slag in discotheek Extreme in Affligem wanneer een misnoegde klant hem vier kogels in het lijf jaagt. Als bij wonder overleeft Abdoul de aanslag en hij kruipt weer de ring in.

Een jaar later wordt Abdoul opgepakt als hoofdverdachte van enkele overvallen op een casino en vanaf dan wisselt hij de sportieve successen af met arrestaties en voorwaardelijke celstraffen. Net op het moment dat hij beseft dat zijn leven zo niet verder kan, hangt hem een effectieve celstraf van drieënhalve jaar boven het hoofd voor een oplichtingszaak waarvoor hij in 2003 schuldig bevonden werd.

Journalist Bart Aerts raakte geïntrigeerd door de bizarre levenswandel van Ismail Abdoul en schreef er een eerlijk boek over. Maar eerst polsen we bij Ismail wat hij daarvan vindt.

**Was je meteen gewonnen voor het idee dat er een boek over je leven zou verschijnen?**

**ISMAIL ABDOL:** "Ik speelde enkele jaren geleden al met het idee om mijn verhaal op papier te zetten. De buitenwereld kent mij enkel via de media, maar het beeld dat zij van mij ophangen, klopt niet altijd. Oké, ik heb in mijn leven heel wat stomiteiten uitgehaald, maar dat was door mijn naïviteit. De media beweren dat ik een geboren crimineel ben met alleen maar slechte intenties. Dat is onzin."

**Je wordt in het boek niet enkel als een bokskampioen afgeschilderd, maar ook als iemand die al tientallen keren in aanvaring is gekomen met het gerecht. Waarom stem je in met zo'n negatief boek?**

**"Niemand heeft me ooit k.o. geslagen in de ring, maar het ziet er naar uit dat het gerecht daar wel in slaagt."**

**ABDOUL:** "Er staan veel slechte dingen in, misschien wel te veel. Mijn vriendin vond dat ik sommige passages moest laten schrappen, maar ik ben een gast van de straat. Ik heb veel gevochten en heb veel *uitgestoken* en als er een boek over mij wordt geschreven, moet het de waarheid bevatten."

**Binnenkort weet je of je drieënhalve jaar naar de cel moet. Hoe voelt dat?**

**ABDOUL:** "Ik leef van dag tot dag en probeer er zo weinig mogelijk aan te denken. Als ik de bak in vlieg, is mijn leven en mijn bokscarrière voorbij. Ach, spijt komt altijd te laat. God heeft gewild dat mijn leven loopt zoals het loopt, maar als ik de kans krijg om iets aan mijn lot te veranderen, zal ik die grijpen. Ik ben in de ring nooit knock-out gegaan, maar het ziet er naar uit dat het gerecht mij wel k.o. zal krijgen. Ik heb me laten manipuleren door een crimineel (*Abdoul doelt op Erwin Vermaerke, die acht jaar cel kreeg wegens oplichting en die beweert dat Abdoul eveneens schuldig is. Abdoul zegt dat hij niet op de hoogte was van de slechte intenties van Vermaerke; red.*) en heb fouten gemaakt om anderen te helpen."

**"God aan mijn zijde"**

**Als boksen je leven is, waarom heb je dan niet meteen gebroken met het**

**criminele milieu?**

**ABDOUL:** "Sinds 2003 heb ik niks meer uitgevreten dat niet door de beugel kan. Ik train en zorg voor mijn huishouden. Sport en mijn vriendin en mijn familie zijn de enige zaken waar ik nog belang aan hecht. Ik werk zelfs niet meer als portier, tenzij ik iemand moet vervangen."

»Boksen is mijn leven en ik móét een grote titel halen. Als ze me dat afpakken, heeft mijn leven geen zin meer. Na drie jaar cel ben ik er 35 en een comeback op die leeftijd zie ik niet zitten. Mike Tyson heeft het ook geprobeerd en heeft zich, weliswaar voor veel geld, tijdens een kamp in elkaar laten timmeren. Sorry, maar dat is niks voor mij. Ik ben in de ring nog nooit k.o. gegaan en dat wil ik zo houden."

**Naast de ring ben je al wel knock-out gegaan, want in '99 werd je aan dancing Extreme neergeschoten.**

**ABDOUL:** "Ik dacht dat het gedaan met me was. Ik had een lastige klant buitengezet, maar een paar uur later keerde hij terug en schoot vier keer. Volgens de dokter is het een mirakel dat ik nog leef. De impact van een kogel lijkt een beetje op een elektrische schok. De pijn komt pas een paar minuten later. Een van de kogels ging door mijn balzak, precies tussen mijn twee teelballen."

»Twee weken na de schietpartij stond ik opnieuw aan de deur om aan iedereen te tonen dat ik God aan mijn zijde heb. Ik geloof niet in geluk: God wilde niet dat ik al dood ging."

**Stel dat het Hof van Cassatie je alsnog vrijspreekt: word je dan wereldkampioen?**

**ABDOUL:** "Ik heb mijn laatste twee wedstrijden nipt op punten verloren: een kamp in Zwitserland om de Europese titel en een in Engeland om de wereldtitel. Die wereldtitel had ik trouwens moeten pakken, maar de beslissing van de jury was niet correct. Maar goed: in het buitenland moet je met knock-out winnen of ze geven de overwinning toch aan de tegenstander. Als Belg stel je te weinig

voor en de bokswereld is in dat opzicht corrupt.

»Ik heb bewezen dat ik het potentieel heb om wereldkampioen te worden en als ik niet naar de cel moet, word ik dat ook."

**Wat vind je zelf: ben je crapuul of een kampioen?**

**ABDOUL:** "Ik ben een naïeve kampioen. Het klinkt gek, maar ik ben te dikwijls te goed geweest voor deze wereld. Als mensen goed deden voor mij, vertrouwde ik hen en mochten ze me altijd om een gunst vragen. Die tijd is voorbij: enkel voor mijn vrouw doe ik nog alles, de anderen moeten hun problemen zelf oplossen. Ik geef niet op, maar als ik de bak in vlieg, zie ik geen reden om verder te knokken. Dan is mijn leven naar de klotten."

**Ingepakt?**

Bart Aerts (30) is journalist voor het VTM-nieuws en schreef in het verleden voor enkele Vlaamse kranten. Zijn boek *Crapuul of Kampioen* ligt deze week in de winkel.

**Hoe ben je op het idee gekomen om een boek te schrijven over Ismail Abdoul?**

**BART AERTS:** "Ik leerde Abdoul een jaar of tien geleden kennen toen ik als garçon in De Maecht Van Ghent werkte. Hij was daar portier. Ik geraakte geïntrigeerd door die stille gast met zijn indrukwekkende gestalte. Na verloop van tijd kreeg ik hem aan de praat, en later ben ik een naar enkele van zijn wedstrijden gaan kijken. Hij fascineerde me en toen ik journalist werd, heb ik hem geïnterviewd. Hij had net een verblijf in de gevangenis achter de rug, maar beweerde dat hij onschuldig was. Ik geloofde hem niet, want ik had gehoord dat hij ook een zware jongen was. Ik wilde de waarheid achterhalen en besloot om zijn turbulente levensverhaal neer te pennen. Ik heb Ismail zijn verhaal laten vertellen en heb dat getoetst aan de hand van gerechtelijke dossiers, verklaringen van vrienden en vijanden, zijn advocaat..."

**Erwin Vanmaerke, de vroegere compagnon van Abdoul die acht jaar cel heeft gekregen, beweert dat Abdoul medeplichtig is. Heb je ook met hem gesproken?**

**AERTS:** "Uiteraard. Vanmaerke is een oplichter en Abdoul heeft zich langzaam door hem laten inpakken. Maar Vanmaerke geeft toe dat Abdoul niet bij al zijn oplichterijen betrokken is geweest. Meer nog: Vanmaerke, die jarenlang tipgever is geweest van de Gentse politie, beweert dat een Gentse politiemann hem gevraagd heeft om Abdoul erin te luizen omdat ze hem wilden oppakken."

**Beweer je nu dat hij onschuldig is?**

**AERTS:** "Nee, want Abdoul heeft heel wat op zijn kerfstok. Hij heeft terecht in de gevangenis gezeten en is wellicht ook terecht veroordeeld. Maar daarnaast is hij ook een paar keren onterecht beschuldigd. Toen hij in 2000 voor twee maanden in de cel vloog, bleek hij achteraf onschuldig te zijn."



»Als portier verscheen hij geregeld voor de rechter omdat er relletjes aan de deur hadden plaatsgevonden. Het was altijd Abdoul die zich moest verantwoorden, terwijl er ook zeven andere portiers aanwezig waren. Hij is geen engel, maar er werden hem al zaken ten laste gelegd waar hij niets mee te maken heeft."

**Was het makkelijk praten met hem?**

**AERTS:** "Het is een stille jongen, maar eenmaal je zijn vertrouwen hebt gewonnen, verandert hij in een spraakwaterfall die je maar moeilijk kan stoppen."

»Nadat we zijn jeugd hadden besproken, belde hij mij nog op met dingen die hij was vergeten te vertellen. 'Toen heb ik die kerel het pak slaag van zijn leven gegeven' en 'Daar heb ik ook nog gevochten...'. Dat verraste me, want ik ging ervan uit dat hij enkel wilde praten over de positieve kanten. Toen ik hem de titel van het boek *Crapuul of Kampioen* voorlegde, was ik bang dat hij die zou afkeuren. Hij had het moeilijk met het woord 'crapuul', maar gaf toch zijn toestemming."

**Hoe luidt jouw antwoord op de vraag die je boek stelt?**

**AERTS:** "Ik ben er vrij zeker van dat Abdoul heeft deelgenomen aan de oplichterij waarvoor hij veroordeeld is. Voorts heeft hij zijn vuisten al iets te vaak buiten de ring laten spreken. Tot dusver heeft hij enkel nog maar voorwaardelijk in de bak gezeten, maar als hij nu effectief veroordeeld wordt, zal hij wellicht nooit meer kampioen worden. Of hij crapuul is? Ismail Abdoul is een geweldige bokser die ongelooflijk veel voor zijn sport over heeft. Neutrale waarnemers en kenners als Freddy De Kerpel en Jean-Pierre Coopman hebben me verzekerd dat hij, als hij in een ander land was geboren, een topper zou worden zijn"

**Eigenlijk is dit een triest verhaal: een supertalent dat zijn carrière omdat hij in een crimineel milieu vertoeft.**

**AERTS:** "Dat vergoelijkt zijn fouten niet. Zijn randactiviteiten hebben roet in het eten ge-

strooid en Abdoul beseft dat. Nadat hij voor het laatst in de bak zat, heeft hij ingezien dat het zo niet verder kon. Hij is dol op zijn vrouw, en beseft dat hij haar ongelooflijk gekwetst heeft."

»Ik heb de indruk dat hij zich sindsdien niet meer aan illegale praktijken waagt. De ironie van het lot wil dat hij enkele weken later opnieuw veroordeeld werd voor de oplichtingszaak van 2003. In eerste aanleg kreeg hij een werkstraf opgelegd, maar in beroep werd die omgezet in drieënhalve jaar effectief."

**Geloof je een recidivist die beweert dat hij zijn leven gaat beteren?**

**AERTS:** "Ik geloof Abdoul als hij zegt dat hij enkel nog het rechte pad wil bewandelen. Hij weet dat hij moet breken met zijn verleden, omdat dat milieu hem in contact brengt met drugs en criminaliteit. Maar hij geeft ook toe dat hij zijn jeugd niet wil en kan verloochenen, omdat die deel uitmaakt van zijn leven. Boksen heeft hem geholpen om de criminaliteit enigszins te ontvluchten, maar uiteindelijk belandt hij door stormiteiten telkens weer in de schemerzone."

»Ik wil de fouten van Ismail Abdoul niet goedpraten, maar ik vind het ontzettend jammer dat zo'n veelbelovende bokser zichzelf ten gronde heeft gericht."



**Tekst: Kristof Van de Parre  
Foto: Belg**

**Ismail 'Cool' Abdoul: Crapuul of Kampioen** is uitgegeven bij Houtekiet, telt 254 blz en kost €19,50.