



# nieuwsbrief

van de Oud-leerlingenvereniging van het Sint-Albertuscollege-Haasrode (2e jrg. nr.4)

Deze nieuwsbrief wordt gratis aangeboden aan de leden van de Oud-leerlingenvereniging van het Sint-Albertuscollege Haasrode. De Vereniging stelt zich tot doel de contacten tussen de oud-leerlingen onderling en tussen de oud-leerlingen en het College te bevorderen. Mocht U geïnteresseerd zijn om lid te worden van de Vereniging, neemt U dan contact op met de Secretaris.

Indien Uw adres niet volledig correct is, gelieve dan de Coördinator te contacteren.

Kent U oud-leerlingen die geen lid zijn, maar wel geïnteresseerd blijken in de activiteiten van de Vereniging of de Nieuwsbrief? Breng hen in contact met de Secretaris, of bezorg ons hun adres. Hartelijk dank.

## Themanummer 50 jaar Salco

### Redactioneel

Waarde lezer,

*De Redactie wenst u een Gelukkig en Vreugdevol jaar 2000!*

Veel meer woorden zullen we niet aan de jaarwisseling wijden, want we gaan ervan uit dat de meesten onder u ondertussen al voldoende bestookt zijn met Y2K, Millennium en andere eeuwwisselingsterminologie, inclusief de discussie over het "juiste" begin van de 21e eeuw. Dit jaar is desalniettemin een bijzonder jaar omdat de Nieuwsbrief met dit nummer zijn tweede jaargang inzette, iets waarop we geen grote bedragen hadden durven inzetten een jaar geleden. Het is mede dankzij de steun van de leden dat het mogelijk blijft om deze Nieuwsbrief om de zoveel maanden in te brengen.

Dit nummer is om een andere reden speciaal te noemen: aangezien het College dit academiejaar haar vijftigste verjaardag viert (zie ook Nieuwsbrief 3), hebben we besloten om daar in dit "Themanummer" extra aandacht aan te besteden. In een rijk geïllustreerd artikel wordt de geschiedenis van Salco uit de doeken gedaan, van het prille begin in Kortrijk (de proloog) tot heden. Op deze manier hoopt de Oud-Leerlingenvereniging een steentje bij te dragen tot het onderzoek naar de oorsprong en evolutie van ons geliefde College te Haasrode. Bij deze richtten we dan ook een oproep naar iedereen die nog meer historische informatie of gewoonweg anekdotes kan en wil meedelen. Mensen die nog iets te vertellen hebben over hun ervaringen op de schoolbanken zijn van harte aangemoedigd om het ons mee te delen.

Hoewel onze Vereniging nog niet op een zelfde glorieus verleden kan terugkijken, hebben we toch ook wat aandacht besteed aan een van de aspecten ervan: op algemene navraag belichten we in dit nummer de oorsprong van ons magistrale wapenschild dat deze Nieuwsbrief en ander drukwerk siert. Als vaste waarden kan u ditmaal ook de column van Mijnheer Herman lezen en het woordje van de Voorzitter.

Om het lezen van de Nieuwsbrief te vergemakkelijken, hebben we besloten om vanaf heden naar een iets groter lettertype over te stappen. Op die manier moet u uw ogen niet meer pijnigen wanneer u de verschillende artikelen van voor naar achter en omgekeerd leest.

Rest mij enkel nog om vol vertrouwen in de toekomst te blikken en uit te kijken naar de dag waarop de Oud-Leerlingenvereniging haar 50ste verjaardag mag vieren. Hoe het College er dan zal uitzien kan niemand zeggen, maar het is ook niet aan ons om koffiedik te kijken. Als vereniging die zich toelegt op "oud"-leerlingen kijken we eerder nostalgisch naar het verleden en trachten we de goede oude tijd terug voor ogen te brengen van onze leden. Men zegge het voort!

Tom Thomas  
(GL 94)

### Agenda

#### Tweede Quiz Ouderraad

**Plaats:** Sint-Albertuscollege

**Datum:** vrijdag 17 maart 2000

**Ploeg:** Max. 6 pers.

**Inschrijving:** 500 BEF per ploeg

**Aanvangsuur:** 20 uur stipt!

(wees aanwezig om 19.45)

**Quizmaster:** de heer Jos Bouveroux

**Eerste prijs:** een zilveren tetradrachme (16,6 gr.), geslagen tijdens de regeerperiode van A. de Grote (336-327), rechtstreeks uit Griekenland ingevoerd (authenticiteitsattest!) en met een marktwaarde van 10.000 BEF.

Om in te schrijven, bezorg een briefje op het secretariaat met de volgende gegevens: Ploegnaam, (aantal) leden + Contactpersoon van de ploeg, Naam en voornaam; Adres; Telefoon; Handtekening.

Stort vóór 3 maart, 500 BEF per ploeg op rekeningnummer 230-0048184-92 van de ouderraad Sint-Albertuscollege, met vermelding 'Quiz 2000' en naam van de ploeg. De overschrijving geldt als bewijs van inschrijving.

### Adres

Deze Nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Oud-leerlingenvereniging van het Sint-Albertuscollege-Haasrode, Geldenaaksebaan 277 3001 Heverlee

Verantwoordelijke uitgever:  
Tom Thomas, Geldenaaksebaan 277  
3001 Heverlee

## Column

Voor enkele weken kreeg ik het bezoek van een viertal leerlingen uit de huidige derde van het College. Zij kwamen voor een "interview met een oudleraar". Sympathiek ondermeer omdat ze een goede fles wijn bij hadden. Het gesprek ging ook over de samenwerking tussen leerlingen en leraars, en eerlijk gezegd in "mijn" tijd bestond dat.

De wederzijdse hulp bestond en zo weet ik dat ik mij midden de jaren zestig aan de universiteit terug inschreef voor de licentie Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening. Een paar maanden later kreeg ik van de huisvestingsdienst "eentalig Frans" schrijven om te vragen waar ik woonde.

Ik woonde natuurlijk thuis, in Kessel-Lo bij Leuven en bij vrouw en kind, dat schenen zij niet te kunnen vermoeden (de ontwikkelingshulp stond nog in de kinderschoenen).

Uiteraard wilde ik antwoorden in een vreemde taal en ik dacht aan het Grieks. Maar mijn uitslagen in deze taal tijdens mijn humaniora waren evenredig met de kennis en de grootte van het geschrift van mijn bankgenoot!

Ik riep dus de hulp in van de retorca..... Geen enkele leraar klassieke talen heeft ooit in zijn les dezelfde inzet gekend om een tekst naar het Grieks te vertalen omdat "vreemd" in het Grieks "barbaars" is. Het kwam hierop neer dat ik een brief in een barbaarse taal had ontvangen en dus volgens de nieuwe beleefdheid in een barbaarse taal wilde antwoorden.

Ik hoop alzo mijn steentje bijgedragen te hebben voor "Leuven Vlaams" en ik moet zeker niet zeggen dat ik op "onze" brief nooit een antwoord heb ontvangen. Nog eens mijn hartelijke dank aan die klas.

Mijnheer Herman

---

## Oproep

Lezersbrieven, bijdragen, artikelen en/of fotomateriaal mag u steeds opzenden naar :

Tom Thomas  
Hoofdredactie Nieuwsbrief  
Geldenaaksebaan 277  
B-3001 Heverlee

e-mail : [Tom.Thomas@iName.com](mailto:Tom.Thomas@iName.com)

De redactie behoudt zich het recht voor om de ingezonden teksten te verbeteren, in te korten of te wijzigen zonder aan de essentie te raken. Bijdragen met een uitgesproken politiek, religieus of polemiserend karakter kunnen door de redactie geweerd worden.

Teksten in Macintosh, Windows of DOS-formaat, die u per diskette of als "attachment" bij een e-mail aan ons bezorgt, dragen onze voorkeur weg. Goed afgedrukte teksten zijn ook bruikbaar en zijn voor ons makkelijker te verwerken dan handgeschreven documenten. Dank bij voorbaat !

## Over het wapenschild

Vele leden van onze Vereniging hebben ons gevraagd naar de betekenis en herkomst van het fascinerende wapenschild dat ons drukwerk siert. Het moge duidelijk wezen dat dit schild iets te maken heeft met het College, meer bepaald met de kloosterorde die zo'n vijftig jaar geleden met onderwijs startte in Haasrode (zie elders in deze Nieuwsbrief). U vindt dan ook een indrukwekkend exemplaar in steen gebeiteld boven de hoofdingang van het klooster, een gebouw dat allicht diep in het geheugen gegrift staat bij de meeste oud-leerlingen van het College.

De volgende verheven en heraldieke uitleg is een samenvatting van de informatie die wij uit allerhande bronnen verzameld hebben, o.a. het Internet (U ziet, de Karmelieten gaan met hun tijd mee). De liefhebbers kunnen alvast naar volgende sites surfen, waar men een hele resem links vindt (o.a. naar verschillende kloosters, edoch (nog) niet naar Haasrode (misschien een ideeetje voor de klassen informatica ?) :

<http://www.saint-mike.org/Links/Carmelite.html>

<http://www.ocarm.org/eng/swebeng.htm>

Het eerste gedrukte Karmelietenschild dateert van het jaar 1499. Het maakt deel uit van de titelplaat van "Het Leven van St. Albertus", geschreven door Pater Johannes Maria van Novalaria. Dit schild onderging menigvuldige wijzigingen alvorens het de vorm aannam waaronder wij het vandaag kennen. Het is verdeeld in een boven- en onderdeel, en heeft twee kleuren, nl. bruin en wit of zilver.

Het schild van een religieuze gemeenschap geeft meestal enkele belangrijke inzichten in het begrijpen van hun charisma. Dit is zeker waar voor het Karmelietenschild:

De punt in het centrum van het schild (in het bruin) staat voor de Karmel. Dit is een berg, die niet alleen de echte berg, nl. de Karmelberg in Israël waar de Orde ontstaan is, voorstelt, maar vooral de eenheid van de ziel met God door gebed en contemplatie. Dit proces van eenwording met God wordt, vooral bij St. Johannes van het Kruis, aanzien als het beklimmen van de Berg van de Heer. Dit is eveneens een hoofdthema in de Psalmen, bv. Psalm 2:6, 3:4 en vooral 24:3: "Wie zal de Berg van de Heer bestijgen en wie zal in Zijn heilige plaats staan?" Een van St. Johannes van het Kruis' hoofdwerken over deze eenwording is daarom passend getiteld "De Bestijging van de Karmelberg".



De drie sterren hebben elk zes punten. Een van de interpretaties voor de betekenis van de sterren, is dat ze de drie tijdperken in de geschiedenis van Karmel voorstelt: de eerste, of de profetische periode, vanaf de tijd van de Profeet Eliah tot de tijd van Johannes de Doper (de grot in het midden van de berg); de tweede, of de Griekse periode, toen de Orde zich verspreidde doorheen het Oosten, vanaf de tijd van Johannes tot de tijd van Berthold, de eerste Latijnse Generaal; en de derde, toen de Orde zich naar het Westen verspreidde, vanaf Berthold tot het einde der tijden. Een andere interpretatie is dat de onderste ster (in zilver of wit) de Heilige Maagd Maria voorstelt, de Ster van de Zee, en dat de twee bovenste sterren de Vaders Eliah en Elisa voorstellen. Bijgevolg zouden de sterren verwijzen naar het Maria-karakter van de Orde en naar zijn Eliaanse afkomst.

Het kruis op de top van de berg is in de zestiende eeuw toegevoegd als kenmerk van de Ongeschoeide Karmelieten, u wellicht bekend. Dit kruis is symbool voor de Persoon van Jesus Christus en Zijn verlossende dood aan het Kruis voor ons. Het kruis staat in het midden van het schild, als symbool voor onze nood om al wat we zijn en al wat we doen te centraliseren op de Persoon van Jesus zelf. Deze uitbreiding van het logo werd gedaan naar een suggestie van St. Johannes van het Kruis.

Het hedendaagse schild toont ook een kroon met vijf bloemen en een halve cirkel van twaalf sterren erboven. Deze twaalf sterren staan voor de prerogatieven van de Maagd Maria, wie door Johannes in de apocalyptische versie beschreven wordt als "Een vrouw gekleed met de zon... en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren." De sterren betekenen ook de twaalf punten van de Geloofswet, zijnde Gehoorzaamheid, Kuisheid, Armoede,

Overpeinzing, Gebed, Kerkdienst, Kapittel, Onthouding, het Apostolaat, Stille, Nederigheid en Supererogatie ('het doen van meer dan de plicht is').

Uit de kroon rijst een rechterhand met arm (bruine mouw) die een vlammen zwaard vasthoudt, symbool voor de vurige geest van Eliah, een detail dat voor het eerst opdook in 1595. Boven alles staat het motto: "Zelo Zelatus Sum Pro Domino Deo Exercituum", wat evenveel betekent als: "Met vuur ben ik vurig geweest voor de Heer, God der Heerscharen" (Kon. 1, 19:14).

Dus samenvattend kan men stellen dat de Karmeliet gecentreerd op Christus leeft, onder het Koninginschap van Maria, geïnspireerd door en met het vuur van Elias en Eliseüs. U ziet het, beste lezer, er zit meer achter onze symboliek dan het sierlijkheidsaspect.. Wij bedanken hierbij ook uitdrukkelijk Pater Goris, die ons toestemming heeft gegeven om het Karmellogo voor onze activiteiten te gebruiken.

Alexander Thomas, Tom Thomas

---

## 50 jaar communicatie met het College

Niet alleen het adres, maar ook de communicatie- en informatiekanaal van het Sint-Albertuscollege zijn doorheen de geschiedenis ingrijpend gewijzigd. Sommigen herinneren zich nog de vergeelde postkaarten van het College, met indrukwekkende foto's van de nieuwe gebouwen. Nu volstaat het onze website te bezoeken om te worden overvloedig door de panorama's van het College en zijn omgeving in al hun kleurenpracht. Ook de plaatjes van Pater Leo's platenmaatschappij *Cave Canem* werden reeds vervangen door een collectie CD's, maar die bevatten nog steeds dezelfde evergreens. Het leerlingentijdschrift *In 't Kort* verschijnt nog steeds op papier, maar blijkt even populair op het web. Zelfs de Directeur van het College schrijft U tegenwoordig aan per e-mail en ook zijn foto vindt u op het Internet. U merkt het: het College schuwt de nieuwe technologieën niet.

Ook de Oud-leerlingenvereniging is aanwezig op het Internet, met heel wat informatie voor geïnteresseerden, een elektronisch inschrijvingsformulier en een supersonisch communicatiesysteem voor oud-leerlingen. Bij een bezoek aan onze website kan ook U deel worden van de groep oud-leerlingen die via dit kanaal bereikbaar zijn. De Bestuursleden van de Vereniging kan U een e-brief schrijven, of een bijdrage sturen voor deze Nieuwsbrief. Maar ook als U verkiest Uw post toe te vertrouwen aan de postbode kijken wij steeds uit naar Uw berichten.

Enkele tips:

[www.salco-haasrode.be](http://www.salco-haasrode.be)

[www.salco-haasrode.be/oudln/](http://www.salco-haasrode.be/oudln/)

[www.salco-haasrode.be/intkort/](http://www.salco-haasrode.be/intkort/)

Tomas Schollaert

---

## Woordje van de Voorzitter

Beste vrienden oud-leerlingen,

Mag ik U vooreerst namens het Bestuur van de Vereniging het beste wensen voor 2000, het jaar waarin wij het vijftigjarig bestaan van het Sint-Albertuscollege vieren.

Het feestjaar werd reeds op 3 oktober 1999 ingezet met een eucharistieviering en academische zitting, waar de aanwezigheid van de oud-leerlingen van het College niet onopgemerkt bleef. Gedurende het hele schooljaar wordt in de lessen bijzondere aandacht besteed aan de geschiedenis van het College, en vanzelfsprekend worden de oud-leerlingen hierbij betrokken. De leerlingen van de tweede graad, bijvoorbeeld, pogen door interviews met oud-leerlingen een gedetailleerd beeld te krijgen van de manier waarop hun voorgangers hun schooldagen doorbrachten. Op 6 mei, ten slotte, krijgen wij allen de kans terug te keren naar het verleden tijdens de Open-deurdag, waar de Vereniging de oud-leerlingen graag zal verwelkomen.

Dit jaar wenst het Bestuur van de Vereniging eveneens de banden met de leerlingen van de derde graad aan te halen. Op 27 januari vond de Oriëntatieavond voor vijfde- en zedejaars plaats, waar de leerlingen hun nakende studiekeuze konden bespreken met oud-leerlingen. Daarnaast hopen wij nog andere initiatieven te kunnen nemen waardoor de leerlingen en de leraars van het College nauwer worden betrokken bij de werking van de Oud-leerlingenvereniging en vice versa. Wij houden U op de hoogte en zijn benieuwd naar Uw suggesties, waarvoor dank bij voorbaat.

Tomas Schollaert (LW 93)

Voorzitter

## Familienieuws

• **Erratum** : in ons vorig nummer (NB 3) hebben we verkeerdelijk aangekondigd dat Jan Bouwen met Lieve Jansen is getrouwd. Het betreft echter Pieter Bouwen, broer van Jan. Laatstgenoemde was enkele maanden daarvoor al in het huwelijk getreden (zie NB 2).

---

## Kort Nieuws

• **Lars Bergmans** ('93), verbonden aan de Afdeling Conserverende Tandheelkunde van de K.U.Leuven, behaalde twee prijzen op het Internationaal Congres voor Endodontie in Zagreb: de Wladimir Adlivankine European Society of Endodontology Research Price en de European Society of Endodontology Annual Research Grant.

---

## Meer informatie ?

Indien u meer informatie wenst over het reilen en zeilen binnen de schoolmuren, kan u zich ook steeds wenden tot volgende schoolse uitgaven :

- **In 't Kort**: het leerlingentijdschrift, dat al een kwarteeuw furor maakt, wordt sinds kort ook in abonnementsvorm aangeboden voor de geïnteresseerden. U kan zich tot de redactie richten : In 't Kort; p/a St.-Albertuscollege; Geldenaaksebaan 277, 3001 Heverlee, of per e-mail : [intkort@salco-haasrode.be](mailto:intkort@salco-haasrode.be).

- **Salco-Flash**: dit schoolboekje wordt verspreid door het College en u kan zich voor meer informatie wenden tot: Salco-Flash, Geldenaaksebaan 277; 3001 Heverlee; tel. 016/40 50 60, fax 016/40 41 14.

# Geschiedenis van het College

*In het volgende overzicht wordt in vogelvlucht de geschiedenis en voorgeschiedenis van Salco op chronologische wijze belicht.*

*De foto's zijn afkomstig uit een oude set zwart-wit postkaarten ("zichtkaarten") van het College, die vermoedelijk bedoeld waren om rondgestuurd te worden door de toenmalige internen. Op de boes (waarvan u in de vorige Nieuwsbrief een stuk kon zien) lezen wij: "St-Albertuscollege, Kollege voor Priesterroepingen, Paters Ongeschoeide Karmelieten, Parkstraat 16, Haasrode (Post: Blanden)". De precieze ouderdom ervan is ons helaas onbekend.*

Anno Domini 1889 : De voorloper van het Sint-Albertuscollege wordt opgericht in Kortrijk. Het gaat om een apostolisch internaat dat als hoofdbedoeling heeft de priester- en kloosterroepingen te bevorderen, en uiteraard enkel openstaat voor jongens. Voor het beperkte aantal leerlingen (30 à 40) bestond "l'embarras du choix" niet : er werd enkel Grieks-Latijnse humaniora aangeboden. Deze richting zou nog lang beschouwd worden als het nec plus ultra voor de schoolgaande jeugd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, meer precies op 26 maart 1944, worden de collegegebouwen tezamen met een aanzienlijk deel van de stad Kortrijk gebombardeerd.

Na de bevrijding wordt het onderwijs verdergezet in Waregem en Eksaarde. Waregem neemt de 4 hoogste humanioraklassen voor zijn rekening, Eksaarde de 2 laagste klassen en het zogenaamde "zevende voorbereidende". Vanaf 1 september 1945 worden in Eksaarde alle klassen aangeboden.

Het echte begin van het Sint-Albertuscollege Haasrode is 1 september 1949 : vanaf dan worden er aldaar de vier hoogste klassen aangeboden en vanaf 1949-1950 zijn er daar ook gehomologeerde diploma's (officieel er-



*"Zijgevel van uit kloostertuin". Wie goed kijkt zal ongetwijfeld weten waar deze foto genomen werd, en zelfs de klaslokalen van de hogere jaren kunnen aanduiden ...*

kende diploma's) voorhanden. Vanaf 1951 krijgt Salco staatstoelagen. Vanaf 1955 kan het Sint-Albertuscollege zich een volledig College noemen : de volledige (nog steeds Grieks-Latijnse) humaniora kan in Haasrode gevolgd worden. Op dat moment telt de school 66 leerlingen. Terloops kan er nog gezegd worden dat het college in Eksaarde (St-Teresiacollege) ondertussen is overgenomen door het bisdom Gent. In het schooljaar 1956-1957 werd er bovenop het volledige curriculum bovendien ook nog een zevende voorbereidend jaar aangeboden. Toen telde de school al 120 leerlingen. De groei zou vanaf dan niet meer te stuiten blijken.

In 1966 wordt naast de Latijnse humaniora ook de "moderne" (een wiskundige richting zonder Latijn) aangeboden. Twee jaar later is de lagere cyclus moderne volledig en zitten er in het totaal 181 leerlingen hun "broek te slijten" binnen de Haasroodse schoolmuren. Een nieuwe schokgolf gaat door het college in hetzelfde revolutionaire jaar 1968, wanneer er voor de eerste keer een nieuw type leerlingen wordt toegelaten : de externen !

Om een idee te geven van het succes van de verschillende richtingen, ziehier de klassenverdeling in het schooljaar 1969-1970 : 7 klassen Grieks-Latijnse, 3 klassen Moderne en 1 klas voorbereidend jaar. In 1971 komt er bij deze richtingen ook nog Latijn-Wiskunde. Mede dankzij de stijgende populariteit van deze richting stijgt het aantal leerlingen tot 249 in 1976. In hetzelfde jaar weerom een opvallende gebeurtenis : voor het eerst in de geschiedenis van het College wordt de directie toevertrouwd aan een leek : de Heer Robert Vermeire. Tegen 1982 telt de school 283 leerlingen en in hetzelfde jaar wordt er met het Vernieuwd Secundair Onderwijs (V.S.O.) gestart. In 1987 is het V.S.O. doorgestoten tot in de retorica en worden volgende richtingen aangeboden : Klassieke Talen (KT) Grieks, KT Latijn, Wiskunde 8 (uur) en Natuurwetenschappen. In 1989 volgen er een hallucinante 389 jongens les in Salco en in hetzelfde jaar wordt de Eenheidsstructuur ingevoerd.

Het bestuur van de school is sinds 1 juli 1990 in de handen van een nieuwe Inrichtende Macht, bestaande uit 7 bestuursleden, waarvan 1 Pater Karmeliet. In 1992 neemt de Heer Chris Taes het roer over van Robert Vermeire en hij heeft het hoederecht over niet minder dan 408 leerlingen. De volgende



*"Slaapzaal". Ik meen ooit een glimp van deze gang opgevangen te hebben langs een zijdeur van het voormalige esthetica-lokaal.*



*"Refector". Zo te zien was er toen nog geen tekort aan priesterroepingen... Herkent u trouwens de geweiën aan de muur, die nu in de 'nieuwe' refector hangen?*

ligging in het groen rond Leuven. Dat maakt van het Sint-Albertuscollege voor velen een plaats die unieke herinneringen oproept en waar men graag terug naartoe gaat. Tot over 50 jaar !

Tom Thomas (gebaseerd op een samenvatting van K. Vermeire, naar een oorspronkelijke versie van R. Vermeire, aangevuld door Chris Taes)



*Bij deze foto staat geen uitleg. Maar daar is dan ook geen nood aan, dunkt ons. Zo te zien konden de gebouwen toen ook al een nieuw laagje verf gebruiken...*



*"Landschap". Wie nog nooit op de toren geweest is, kan nu tenminste zien welke voor een schitterend zicht men er heeft. Bemerkt ook het zwembad, toen nog in gebruik, en de afwezigheid van de nieuwe sportzaal met bijbehorende kleedkamers.*



*“Zicht van uit binnenhof”. Om deze foto te actualiseren volstaat het om de struiken te vervangen door schapen of konijnen.*



*“Bibliotheek der leraars”. Wie er onlangs nog geweest is, zal ongetwijfeld de talloze buizen gezien hebben, die sinds de ombouw van het “estheticalokaal” in een nieuw scheikunde-lokaal, uit het plafond steken. Het was ook nodig om enkele extra steunbalken in dit plafond aan te brengen om beel de installatie te kunnen dragen.*



*“Atelier voor gewijde kunst”. Treinmaquettes zoals in de “Kreja” zal u er waarschijnlijk niet vinden.*

(Commentaar bij foto's: Alexander Thomas)