

Den BierBrief®

272

Qui sapit...
invenit

(Wie proeft... die vindt...)

Decemberr 2013

bijgeengesnuffeld deur den wacho

Alle bierbrieven (archief) te vinden op de site van Jan van Pelt:

http://biersites.info/id_wacho.html

Zal eveneens ter inzage liggen in 'De Bierloods' en 'Den Zytholoog', Staatsbaan 65, Adegem

meer BB- info kan je ook krijgen in eet-biercafé Kroegske, Vijfwegenstraat 35, Emelgem

<p>debels-trading.be 0473 52 05 06</p>	<p>Debels Nico Priester Pattynstraat 7 8870 Kachtem (Izegem) 0473/520 506 info@debels-trading.be</p>
---	---

Bij Debels Trading kunt u terecht voor top tweedehands wagens en bestelwagens. Wij staan garant voor kwaliteit voor de juiste prijs..... even Nico bellen..... 0473/520 506

Voor allerhande bierinformatie en forum: <http://www.belgianbeerboard.com>

Ook in deze herfstige winterdagen is biernieuws belangrijk. De komt van brouwer White Snow naar Bourgondisch Kruis donderdag in Deerlijk, De nieuwe sensatie Ychouffe, opnieuw aanvoer van bieren en distilled van Het Anker, ook vele gebeurtenissen die waren of moeten komen. Heerlijk om alles mee te maken. Groenselkes

Nieuwe aanwinsten in Wacho's Proefkotje:

PROEFKOTJE: www.bloggen.be/bierdinges

Onlangs toegezonden biertje vanuit Mol: 'Vals Paterke' met een receptuur van Ivan Geudens gebrouwen door brouwmeester Wim Saeyens van De Graal in Brakel. Bovenstaande link aanklikken en alle info verwerken.

BB-Mop



Tijdens de eindejaarfeestmaaltijd brouwerij Bonkers nam brouwer Geert het woord: "Beste Koen, ik ben fier op u, al 25 jaar werk je bij ons in de brouwerij... 25 jaar dat ik u elke dag zie rondlopen met uw klakske opzij..." " Jààà" zei Koen " Dat is ook het enige dat ik in die 25 jaar opzij heb kunnen zetten, met hetgeen u mij betaald heeft!"

Brouwer Georges Christiaens van Deca Services uit Woesten is niet meer.



4 dagen na de rampzalige kettingbotsing op de A19 te Zonnebeke eiste het drama een tweede slachtoffer. Zaterdagmiddag overleed de 83-jarige brouwer Georges Christiaens aan zijn verwondingen in het Kortrijkse Ziekenhuis.

Georges Christiaens, van het brouwersgeslacht uit Aalbeke had in 1980 de brouwerij van Decaestecker overgenomen. Hij had het wel aan zoon Nicolas (samen op foto) overgelaten maar ging nog regelmatig op controle in de brouwerij Deca te Woesten. Brouwerij, dat was zijn leven. Georges vertrok dan ook deze bewuste morgen rond 11 uur naar de brouwerij. De familie zag op de TV-beelden de verhakkelde auto van Georges en vreesden het ergste. De beelden toonden zelf hoe hij werd bevrijd en met de draagberrie werd weggebracht. " We zijn elke dag hem gaan bezoeken.

Drie keer per dag mochten we bij hem. Het was erg hard want papa was voor zijn 83 jaar nog heel kwiek>. Niemand verdient het om op zo'n manier aan zijn einde te komen" wist zoon Nicolas ons te vertellen. Vier dagen en na een gevecht voor zijn leven nam de brouwer afscheid van de wereld. Wij bieden dan ook veel sterkte aan de getroffen familie

Bier met chocolade en pralines aan de macht in Koekelare.



Na hun fantastische activiteiten dit seizoen hebben de Koekelaarse Bierfanaten een bierbrabbelende Bierfanaat uit Waregem uitgenodigd om in CC De Brouwerij (Sint Maartensplein 15) te Koekelare de prachtige combinatie van Kerstbieren met Chocolate & Pralines te proeven. Jammer genoeg kon ik wegens gezondheidsredenen niet aanwezig zijn maar dank zij de voorbeeldige hulp van de Koekelaarse fotograaf toch enkele beelden mogen doorgeven aan de lezers van BierBrief waarvoor dank.

Het werd wederom een groot succes met belangrijke aanwezigen uit de bierwereld maar ook met vele gewone mensen die het nauwelijks konden geloven dat dit een mogelijkheid was (tot ze het aan de lijven ondervonden).

Geroen Vansteenbrugge bracht als gastspreker een vijftal kerst- en/of winterbieren aangeboden in het gezelschap van een aantal verschillende 'origine chocolades en goede pralines en dit bleek voor iedereen een ware sensatie teweeg te brengen.



De opener kwam van organisator Robbie De Fraeye, intussen ook al een grote naam in de Belgische bierwereld terwijl ondermeer Prof Denis Keukeleire en Marianneke 'Omer' Vansteenkiste en de Hoppigaards (o.m. William Roelens) onder de bekende toeschouwers zaten.



De zeer aandachtige 'EVA' brouwsters waaronder de reden van een naamsverwisseling Saskia en Sophie. Ook heel veel aandacht voor de voorbeeldige uitleg van Den Geroen.



Tina en haar Robbie mogen glunderen na zo'n geslaagde avond. Zo ziet een avondje Geroen eruit en patiëntjes passen zeker bij een goed glaasje bier; Ik dank vooral de fotograaf Franky Jonckheere uit Koekelare voor gebruik van zijn talent. Wie meer wil weten linken naar: <http://www.jf-fotografie.be> . PROFICIAT Bierfanaten.

Als je altijd jezelf blijft, kan een ander zich nooit in je vergissen

Koekelare gelukkig met de komst van hoprofessor Denis De Keukeleire.



Na enkele prachtige activiteiten gaan de Bierfanaten uit Koekelare opnieuw stevig bier is gezond) komt een der beroemdste Belgische lesgevers naar Koekelare. De bekende hoprofessor Denis De Keukeleire, Ere-Gewoon Professor UGent onlangs nog geridderd in de 'Orde van de Hop' laat u samen met enkele goed uitgekozen hoppige biertjes kennis maken met de hoppige kant van de onze biercultuur. Dit gebeurt op 28 februari 2014 om 20.00 uur in CC De Brouwerij te Koekelare. Inschrijvers zullen vlug moeten zijn want de plaatsen zijn beperkt en is reeds goed op gang gebracht tijdens de laatste 'Bier en Chocolade' activiteit van de Bierfanaten.

Wie er zeker nog bij wil zijn moet zich dringend aanmelden bij robbie@bierfanaten.be of bellen naar 0473 635 209. Jee aangemelde inschrijving is pas geldig na overschrijving op rekening van de Bierfanaten : BE92 3631 0752 2823 (leden € 12 - niet-leden €18) met vermelding hopavond en ten laatste tegen 24/02/14. Doen nu!

Eindejaarsfeest en start 2014 bij De Oostendse Bierjutters.



Zoals het telke jare de mode is wordt met de eindejaarsfeesten het ontslag en nieuwe verkiezing 2014 van het bestuur geregeld in Den Anklap te Oostende; ook dit jaar was de beroemde traiteur en BBQ kampioen Styves van de partij om een staaltje van zijn kunnen aan de deelnemende bierjutters te tonen. De vergadering van het bestuur werd vlug afgerond gezoen de voorbeeldige prestatie van haar leden; Johan De Jonghe blijft, zoals verwacht, voorzitter terwijl zijn rechter (of is het linkerhand) meester Koen Debrabandere blijft. Zijn mandaat naast

ondervoorzitter gaat ook weer gepaard met de Zythos aanstelling als DOB-vertegenwoordiger bij de Oostendse Cultuurraad. Voor Bruggeling Francis De Smet blijft afgevaardigde voor de Jutters bij Zythos; Sue Thirlaway regeert verder over de overzeese leden en na haar stage jaar als opvolgster van Wacho wordt Sara Terryn vaste secretaresse gebombardeerd. Verder werd er een oproep gedaan om een ploeg samen te stellen voor de Paulusquiz en werd er ook wat ingegaan op de activiteitenkalender 2014 die je later nog te lezen krijgt. Vast staat dat Wacho tijdens de jutterij 2014 afscheid neemt als standverantwoordelijke voor de Bierjutterij.

Verder kreeg iedereen de kans uit de aangeboden bieren te kiezen en begeleid met een ware overrompeling van heerlijkheden van huiskok Styves. Iedereen dus prettige en bierlijke feestdagen.



'Seks ip zyn Westvlams', te bekijken in Brouwerij Eutropius te Heule.



Zoals je reeds (als je vriend bent tenminste) al zal gemerkt hebben zijn de leden en sympathisanten van de Heulse Brouwerij Eutropius niet verstoken van een aangebrand grapje. In deze omgeving komen de cartoons van de bekende cartoonist Jowan Wyffels (Heule).

Een samenraapsel van de prachtige sexuele en vooral grappige cartoon, een mengsel van onschuld en seks-appel.

Op vrijdag 13 december (vanaf 19.00u), op zaterdag 14 en zondag 15 december telkens van 10.00 tot 19.00 uur. Iedereen welkom op de proefzolder van Brouwerij Eutropius, Mellestraat 138 Heule.

(van ooren zeggen: voor de fans van Eutropius, ode cartoons comic, als ge 12 bakken koopt tekent Jowan het etiket persoonlijk en waar ge maar wilt bij aankoop van een vat is er seks ip zyn Westvlams mogelijk. Hahaha)

Antwerpen (Berchem) klaar voor opening van 'De Pelgrim'



Velen van jullie kennen De Pelgrim en 't Stoopke nog van vroegere tijden. Deze uitbatingen tegenover brouwerij De Koninck mogen een begrip genoemd worden in Antwerpen en Berchem. Vanaf afgelopen zaterdag heeft Duvel Moortgat zelf de deuren weer geopend van De Pelgrim; vernieuwd, groter en volop in beweging. Samen met de naastgelegen fietswinkel Velodome zeker het bezoeken waard.

Een officiële opening staat nog op de planning, maar natuurlijk is iedereen al van harte uitgenodigd om eens een kijkje te komen nemen. Bijgevoegd de menukaart, eens zien of we jullie al kunnen verleiden om aan te schuiven. <http://www.brasseriepelgrim.be/>

De Pelgrim, Boomgaardstraat 6-10 Berchem (Antwerpen)

Vanuit de bierkelder van het KerstbierFestival te Essen.



Dag Vrienden van het kerstbier,

Het weekend nadert, mijn tweede festival als voorzitter komt er aan. Liep vorig jaar alles redelijk vlotjes en stressloos de laatste week, dan heb ik nu toch weer de voorbije dagen gependend aan knip- en plakwerk aan het festivalboekje en wakker liggen van nog te regelen zaken. Voortaan toch maar eens proberen sommige zaken ergens in de zomer klaar te krijgen, dan hoeft het niet het laatste momentje...

Gelukkig weten we dat het ook dit jaar wel in orde zal komen, en dat jullie een fantastisch publiek zijn om voor te werken. Met een kerstbier in de hand, maakt er niemand problemen als er al eens ergens een puntje op de i scheef zou staan. Wat uiteraard niet wil zeggen dat we niet ons best zullen doen om het alsnog recht te zetten.

SNELKASSA

Nogmaals wil ik jullie attent maken op de snelkassa op zaterdag. Gebruik deze zo veel mogelijk om de rij wachtenden wat sneller te doen slinken. Voor 20€ heeft u een glas, een festivalboekje (60blz!!!) met proefnotities en 9 jetons e, krijgt u dus een korting van 30cent. Aanbieding ook geldig als de snelkassa is opgeruimd, aanbieding blijft geldig aan de gewone kassa.

DE LIJST

De bierlijst heeft net zijn laatste update gekregen en we hebben afgesloten op 189 bieren, wederom een recordaantal, waarvan 20 van het vat, en niet minder dan 57 nieuwe bieren.

De op houten vat gerijpte bieren nemen ook dit jaar weer een hele hap uit de lijst. Tien jaar geleden door De Dolle Brouwers in België gestart met de Stille Nacht Reserva 2000, nu door heel wat artisanale brouwers als Alvinne, Struise Brouwers, Dubuisson, Smisje, Hof ten Dormaal en Dochter van de Korenaar gevolgd. De Deense brouwer Mikkeler, die in België bij de Proefbrouwerij zijn bieren laat brouwen heeft bijna van elk van zijn kerstbieren een Barrel Aged (BA) versie.

Ook O.B.E.R. kon niet achter blijven en we lanceerden voor ons 20 jarig bestaan samen met Brouwerij Pirlot uit Zandhoven onze eigen Oak Aged op basis van het Kerstvuur van 2012. Te proeven op het Kerstbierfestival, te koop in de gespecialiseerde bierhandel.

De definitieve bierlijst is te vinden op <http://www.kerstbierfestival.be/lijs.htm>

NIEUWE GLAZEN

Voor het 20-jarig bestaan van O.B.E.R. hebben we ook nieuwe proefglazen laten maken. U zal zien dat ze een extra maatstreepje hebben op 7,5cl. Doe er uw voordeel mee en bestel aan de bar met de duurdere, exclusieve bieren een half glaasje aan halve prijs. Let op: enkel bij de bieren van 2 bonnen kan dit, dus geen twee halve glaasjes van 1 jeton bij de gewone toog.

HELPERS

Op de drukste momenten, maar vooral in de late uurtjes zitten we vermoedelijk wat krap met helpers. Als u er niet mee inzit willen we u vragen om misschien even mee de handen uit de mouwen te steken. Een exclusief festivalpolo is naast enkele andere voordelen dan alvast uw deel. U kan zich aanmelden aan de keuken. Kan u vrijdagvoormiddag tijd vrijmaken: mail ons dan zo snel mogelijk : om alles op te bouwen beginnen we vanaf 8u, en we hebben echt volk te kort ! Ook de maandag na het festival kan er nog extra hulp bij. Voor de werktijden buiten de festivaldagen krijgt u van ons trouwens extra "drinkgeld".

DE APP.

Nadat bierliefhebber David Hardy vorig jaar een Android app ontwikkelde voor het Kerstbierfestival werkte hij verder om hem wat stabielere te maken en enkele schoonheidsfoutjes eruit te halen. De app. is gratis te downloaden in de google playstore als je zoekt op Kerst Bier Festival 2013 via of via de QR-code in bijlage. Je kan er handig bladeren door de bierlijst en de smaakbeschrijvingen uit het kerstbierboekje raadplegen via je smartphone na het ingeven in de app van de code die je in het festivalboekje vindt.

Je kan de door jou geproefde bieren ook een waardering geven en waarderingen van anderen bekijken. Kortom, een handige tool voor de smartphone gebruiker. Deze app is enkel geschikt voor Android gebruikers. U kan de app al installeren, als de definitieve bierlijst en proefnotities klaar zijn krijgt u een update. Start dus de app nog even op voordat u naar het festival vertrekt, want u heeft een werkende internet verbinding nodig om de lijst te downloaden. Als alle eenmaal gedownload is kan u de lijst ook bekijken zonder werkende internetverbinding.

FACEBOOK

Je vindt onze pagina op <http://www.facebook.com/Kerstbierfestival/>

Je kan hier fan worden, je mening achterlaten, je vindt er foto's, links naar reviews en artikels over het KBF en er worden in de aanloop naar het festival regelmatig opwarmertjes en nieuwtjes gepost. We hebben intussen bijna 1000 "likes", het zou mooi zijn moesten we voor zaterdag aan de 1000 zitten.

Tot zaterdag of zondag! Gunter Mertens voorzitter O.B.E.R. www.ober.be - www.kerstbierfestival.be

Uit de Krant van Westvlaanderen geschonken.



Thijs Maenhout (33) heeft Pittem letterlijk op de Belgische bierkaart gezet, onder meer met zijn jongste bier 'Ferre'. Ik ben acht jaar geleden met brouwen begonnen, omdat ik een hobby zocht. Als programmeur bij het Roeselaarse Bright Eyes zit ik een hele dag achter de computer en ik zocht dus een rustige hobby. Oorspronkelijk brouwde ik thuis in de keuken, maar vier jaar geleden kon ik een bestaande installatie overnemen en ben ik op de huidige locatie begonnen. Ondertussen staan onze bieren in speciaalzaken over het hele land. Het is echter niet de bedoeling een biermastodont te worden. Ik hou het liever kleinschalig, het moet nog leuk blijven." Thijs is getrouwd met Birgit Derammelaere, die de commerciële kant van de brouwerij verzorgd. Samen hebben ze twee dochters, Lente en Aude. (JG)

Vincent Vanhoorne pakt uit met Roeselaarse Smaakmakers



Woensdagavond werd Roeselaarse Smaakmakers' voorgesteld in het infocentrum. Dit eerste boek van auteur Vincent Vanhoorne stelt zestien stadsgenoten voor die gepassioneerd zijn door smaak en die dit ook uitdragen in hun werkwijze en producten.

Smaak is een van de zaken waarmee onze stad zich profileert", opent auteur Vincent Vanhoorne (41), beroepshalve leerlingenbegeleider aan de Vrije Middelbare School en journalist voor De Streekkrant en De Zondag. Voor Roeselaarse Smaakmakers gingen we op zoek naar mensen die dit imago van smaakstad dag in dag uit vorm geven. Want deze stad herbergt heel wat talentvolle mensen voor wie smaak de drijfveer is. Het boek Roeselaarse Smaakmakers zet hun passie op papier. De geportretteerde Roeselarenaars zijn even gevarieerd als er smaken zijn: van hobbykok tot sterrenchef en van ondernemer tot kookboekenauteur. We nippen aan glas of tas bij brouwer en

wijnbouwer, bij barista en theesommelier. We proeven lekkernijen bij ijsbereider, patissier en kaasboer en maken kennis met Smaakmakers die in Roeselare zijn gebleven, of die zijn uitgeweken naar verre oorden."

Ik kende al een aantal mensen omdat ik er reportages voor de krant mee had gemaakt, maar er waren er toch ook een heel aantal nieuw voor mij. Die keuze van die 16 smaakmakers stond niet vast: het aantal was geen doel op zich. Indien er maar acht smaakmakers aan bod zouden komen of twaalf, zou dat ook gekund hebben. Maar we hebben echt geprobeerd om mensen aan bod te laten komen die een leuk verhaal te vertellen hebben. We konden het ons gemakkelijk gemaakt hebben en een aantal restauranthouders - en Roeselare telt toch wel enkele uitstekende chefs - de revue laten passeren, maar van de zestien smaakmakers zijn er maar twee die een restaurant hebben: een in Roeselare en een in Washington. Onze invalshoeken voor het boek zijn dus wel heel divers."

Tim Boury en Claudia Allemeersch zijn natuurlijk al ontelbare keren opgevoerd maar toch probeerden we een ander, nieuw portret te schetsen. Zo ontdekte ik dat Rudi Ghequire van brouwerij Rodenbach ook een natuurmens is en dat Claudia nu begeistert is door haar moestuin en zelf haar groenten kweekt. Ook de kennismaking met het verhaal van een Roeselaarse kaasboer vond ik zeer interessant."

Roeselaarse Smaakmakers is een op en top Roeselaars verhaal en iedere Roeselarenaar zal er zich wel door aangesproken voelen. Je kunt het boek in één keer degusteren, maar het is ook ideaal om op de salontafel te leggen en om nu en dan een verhaal te lezen."

De Smaakmakers die auteur Vincent Vanhoorne in zijn boek opvoert zijn hobbykok Claudia Allemeersch, Veronique Ameye die auteur is van de kookboekenreeks 'Mijn Thermomix', sterrenchef Tim Boury, kaasmakers Johan Deweer en Dominique Steyaert, barista Louis Donck, whiskyautoriteit Jean Geebelen, meesterpatissier Kris Goegebeur, brouwmeester Rudi Ghequire, bedrijfsleider Patrick Maselis, chef en ijsbereider Rudy Pattyn, pastamaker Michel Soubry, chef in Washington Bart Vandaele, theesommelier Ann Vansteenkiste, wijnbouwers Marc Verstraete en Tine Claeys, wijnhandelaar Jean-Pierre Vyncke en de REO Veiling.

Het boek Roeselaarse Smaakmakers is een uitgave van uitgeverij Bibliodroom van Johan Vergote en is te koop bij Standaard Boekhandel en AD Delhaize voor 24,95 euro. De foto's zijn van de hand van Frans Dejonckheere.

(Bron Krant van Westvlaanderen – Perter Soete)

Bommen inslag uit de oorlogen bevatten oud bier



Natuurpunt De Wielewaal en Regionaal Landschap Rivierenland hebben in het bos De Brede Zeyp in Koningshooikt (Lier) twee bomputten uit de Eerste Wereldoorlog geruimd. Daarbij stuitten ze op bierflesjes die meer dan vijftig jaar oud zijn.

"Waar bommen tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog vaak met dramatische gevolgen het landschap uitvaagden, zijn de kraters die ze achterlieten nu zélf onderdeel van het landschap geworden. Deze stille getuigen van een wreed verleden herbergen vaak heel wat planten- en diersoorten. De Brede Zeyp in Koningshooikt telt twee zulke bomputten", zegt Hendrik Moeremans van Natuurpunt.

"Sluikstortafval en dichtslibbing verhinderden echter een waardevolle natuurlijke invulling. Natuurpunt De Wielewaal en Regionaal Landschap Rivierenland besloten daarom de krachten te bundelen en de putten te ruimen.

Geruimde bomputten op vochtige ondergrond zijn immers, net als poelen, unieke biodiverse schatkamers. Dat er bij de ruimingswerken ook andere schatten zouden opgegraven worden was onverwacht."

"Naast heel wat afval, plastic, ijzer, lampen en glasscherven vonden we enkele volledige glazen bierflesjes terug. De flesjes bleken Jagerbier te bevatten afkomstig van brouwerij Roelants, een brouwerij uit Schaarbeek die in 1962 ophield te bestaan. Dit betekent dat de bierflesjes minstens vijftig jaar oud en waarschijnlijk nog heel wat ouder zijn", zegt Moeremans. Natuurpunt heeft de flesjes helaas niet bewaard. www.brouwerijroelants.be

Met dank aan Jan van Pelt.

Ychouffe met 19 bakken aanwezig op Kerstbierfestival te Essen



Super Blij en Super Trots dat dit een festivalprimeur mag zijn, een terechte plaats: een groot internationaal bierpodium van liefhebbers, kenners, echte beergeeks en journalisten

"We dachten dat alles al op biergebied aanwezig is", maar dankzij dit project is bewezen dat wijn en bier in één product iets verrassends moois opbrengt.

Zowel impressies van een heel zacht moutig bier alsook een fruitig zoetige (druif) klassewijn. Echt benieuwd hoe het ontvangen zal worden! Ook in de pers trouwens. Inderdaad voor mij een symbiose, the missing link, gewaagd en geslaagd. Chapeau aan Hedwig en zijn team! Hop naar het suc6666, kom het meebelevén !