

A photograph of Pope Francis, dressed in his white papal attire, smiling warmly. He is surrounded by a group of young people, including a young man on the left and a young woman in the foreground who is holding a smartphone. The background shows the ornate interior of a church with blue lighting.

Religieuze gemeenschappen in Limburg

Jaar van de religieuzen - 2015



Voorwoord.....	5
Abdij Sint Benedictusberg.....	6
Benedictinessen van de Altijddurende Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament.....	8
Birgittinessen.....	10
De Congregatie van de H. Geest.....	13
Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará.....	17
Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding (SSpSAP)	20
Zusters Dominicanessen van Sint Cecilia.....	23
Foyer de Charité ‘Marthe Robin’	26
Geestelijke Familie “Het Werk”	29
Gemeenschap van de gekruisigde en verrezen Liefde.....	32
Grootseminarie Rolduc.....	35
Ignatius van Loyola en de Sociëteit van Jezus.....	37
De Karmel van het Goddelijk Hart van Jezus	40
Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest	43
Missiezusters van St. Petrus Claver	46
Zusters van het arme Kind Jezus	48

Beste jongere,

Je zult vast wel eens een zuster of pater zijn tegengekomen. Je herkent ze aan hun kleding, en als het goed is ook aan hun blijdschap en dienstbaarheid.

Misschien weet je al wat hun leven zo bijzonder maakt. Ze willen Jezus nadoen. En die was arm, niet getrouwd, en luisterde steeds naar zijn Vader in de hemel. Zo leven zij dus ook. De kracht en inspiratie om zo te leven halen ze uit hun contact met God in het bidden, en het lezen van het evangelie, het verhaal van Jezus' leven.

Nu heeft Paus Franciscus, je kent hem wel van de tv. of facebook, dit jaar uitgeroepen tot jaar van de religieuzen (21 november 2014 tot 2 februari 2016). Hij wil graag dat we dit soort radicale levenswijze beter leren kennen. Niet slechts door erover te lezen, maar ook door het mee te maken. Vandaar dat we de religieuze gemeenschappen in het bisdom Roermond gevraagd hebben, iets over zichzelf te vertellen, maar vooral ook jullie, jongeren, uit te dagen om eens aan iets mee te doen. De verschillende religieuzen die hebben geantwoord vind je in deze brochure.

Natuurlijk kan in je de vraag opkomen: dat wil ik zelf ook wel, zo leven. Maar dan niet op de manier zoals hier in dit boekje staat. Weet je, er zijn nog zoveel meer mogelijkheden om Jezus van dichtbij te volgen. Aarzel dan niet, en neem eens contact op met Vader Pierik van de Foyer de Charité: mail: apierik@foyer-thorn.nl, tel. 0475-562770 Die kan je heel veel vertellen over alle mogelijke vormen van religieus leven, en je ook methoden aan de hand doen om tot een goede keuze te komen.

En ook als je geen religieus wordt, kun je natuurlijk ook Jezus navolgen in zijn goedheid! Bid veel tot Hem, en Hij zal je daarbij veel helpen! Hij houdt heel veel van je!

Ik wens je veel leesplezier!

+ Everard de Jong
Hulpbisschop van Roermond



Abdij Sint Benedictusberg



Vanaf de Rijksweg Maastricht-Vaals zie je ter hoogte van Nyswiler en Lemiers een soort kasteel liggen op de heuvelrug, de twee zware ronde hoektorens steken nog net boven de bomen uit. Beneden staat een bord: “eigen weg”. Je hebt een beetje durf nodig om toch maar de smalle weg naar boven op te gaan en na 100 meter begint het ook echt steil te worden. Een beetje bergbeklimmersmentaliteit is wel nodig. Eenmaal boven, kom je op een ruim voorplein, maar het gebouw erachter lijkt nogal in zichzelf besloten. Je hebt de keuze: laat je je afstoten of laat je je aantrekken?



Achter de dichte muur zijn er ineens grote en open ruimtes. Een geweldig leven is daar gaande. “Leven”? Wat is voor jou leven? Wat maakt voor jou het leven spannend en de moeite waard? Wat hoor je, als je luistert naar de grote verlangens in je hart? Alle mensen hebben met elkaar veel verlangens gemeenschappelijk: verlangen naar een gezin, naar een partner, naar werk, naar gezondheid en veiligheid. Ook de mensen achter de kloostermuur hebben die verlangens. Zij gaan er niet aan voorbij. Maar het leven dat achter de muur op je ligt te wachten, roept een nog dieper verlangen in je hart wakker. Ga je, eenmaal binnen, met dat verlangen op weg (het verlangen gaat met jou op weg!), dan wordt dat een avontuur voor het leven.

Monniken, want dat zijn de bewoners van de abdij Sint Benedictusberg, gaan die uitdaging aan. Hun gps is de leefregel voor monniken, geschreven door sint Benedictus van Nursia (6de eeuw). De buitenkant van dit leven is: vrede, solidariteit, eenvoud, op een zekere afstand van de grote weg, dicht bij de natuur. De binnenkant van hun leven is: verlangen en groei, langzaam gaan ontdekken hoe prachtig Gods liefde is, en dat doe je dan met de inzet van heel je hart, heel je verstand en al je krachten, om die schoonheid van God ook aan elkaar en aan de hele wereld te tonen. Het is een leven van lofzang van God, gevuld met de vreugde én met de nood van alle mensen. De wereld vindt zijn oorsprong in God; zij vindt bij Hem ook haar voltooiing. Wie durft het aan zich bij ons aan te sluiten in een avontuur dat je helemaal meeslept en dat je leven zo wijd maakt als de hele wereld?

Onze adresgegevens zijn:

Abdij Sint Benedictusberg, Vaals, 6295 NA Lemiers. Ons e-mail-adres is: abdij@benedictusberg.nl.

Als je eens onze gast zou willen zijn, kun je schrijven naar: hospes@benedictusberg.nl.

Als je iets voelt voor een leven als monnik in onze gemeenschap, dan kun je schrijven naar: abt@benedictusberg.nl.

En zijn jullie met een groepje, dan gaan wij een heel weekend organiseren om op jullie vragen te antwoorden.

Jammer genoeg kunnen wij enkel mannelijke gasten bij ons onderbrengen.

Benedictinessen van de Altijddurende Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament

Hij is altijd bij ons, wij zijn altijd bij Hem

Roeping?

Roeping? Bestaat dat nog in deze tijd? En dan nog wel in een slotklooster? Hoe vaak ik dat niet gehoord heb als ik zei dat ik ging intreden in een klooster, zelfs van doorgewinterde katholieken.

Ja, het bestaat nog. Zelfs met een spiritualiteit die afkomstig is uit de 17e eeuw, van onze stichteres Moeder Mechtildis van het Heilig Sacrament (Catherine de Bar 1614-1698): ook in onze tijd nog actueel!

Wij geven ons leven als slachtoffer aan Jezus in het Heilig Sacrament voor het heil van de wereld. Slachtoffer? Dat is niet te vergelijken met iets zo erg als bijvoorbeeld een verkeersslachtoffer. Het wil zeggen dat **wij vrijwillig ons leven geven aan Jezus, uit liefde, en Hij geeft ons aan de Vader** met al wat wij zijn, met onze zwakke kanten en mooie kanten. Net zoals Jezus die Zichzelf helemaal heeft overgegeven aan de Vader voor ons, door zijn kruis. Dit wordt herdacht in de H. Eucharistie en in de aanbidding van Jezus in het H. Sacrament. Door de H. Communie herstelt Hij zijn Beeld en Gelijkenis in ons.

Dit geven van ons leven zit hem niet in grote dingen. Gelukkig maar, daar zouden wij niet toe in staat zijn. Het gaat er om dat wij alles met liefde proberen te doen en Hem te aanbidden in ons hart, waar wij ook zijn gedurende de dag, in de kapel of daarbuiten; Hem aanbidden in ons hart, wat wij ook aan het doen zijn.



Het is in het verborgene, niemand die het ziet, maar God - zo mogen wij geloven - zal het op zijn tijd vruchtbaar maken.

Is het leven in een klooster saai? Beslist niet. Wat gebeurt er dan allemaal? Dat zul je gaandeweg merken, als je gaat leven met Hem..

Een spiritualiteit van aanwezigheid

Als zusters Benedictinessen van de Altijddurende Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament, leven wij volgens de Regel van de H. Benedictus en de Constituties van onze stichteres, Moeder Mechtildis.

Heel de aandacht van Moeder Mechtildis ging uit naar Jezus in de heilige Eucharistie, waar Hij, door alle tijden heen, in zijn liefde miskend wordt.

Zij werd daardoor zo diep getroffen, dat ze er haar hele leven voor inzette. Zij bood het aan God als zoenoffer aan, om het tekort aan liefde jegens Hem goed te maken. Met dit doel stichtte zij in 1653 te Parijs ons Instituut van de Benedictinessen van de Altijddurende Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament. Zo heeft zij de Kerk een spiritualiteit geschonken die mensen kan helpen om te leven vanuit het hart van de Kerk, de Eucharistie.

In onze gemeenschap is er 24 uur per dag aanbidding van Jezus in het H. Sacrament, waarmee wij Hem eerherstel willen brengen. Ons hele dagritme wordt bepaald door de dagelijkse viering van de Eucharistie en het gezamenlijk gezongen getijdengebed. Hiermee willen wij samen met alle gelovigen plaatsvervangend voor anderen en heel de schepping God loven.

Met enige regelmaat hebben wij meeleefdagen; zie onze website www.oudemunt.nl voor de data en contactgegevens. Mochten deze niet uitkomen, mail of bel gerust met moeder priorin Immaculata of met zuster Bernarda.

Onze gegevens:

Monialen Benedictinessen van de altijddurende aanbidding
van het Allerheiligst Sacrament
Priorij Nazareth | Klooster Oude Munt
van Wevelickhovenstraat | 5931 KS Tegelen | 077-3731572
www.oudemunt.nl – priorij.nazareth@oudemunt.nl



Birgittinessen

De Zusters Birgittinessen zijn leden van de Orde van de Allerheiligste Verlosser. Je kunt de spiritualiteit van deze Orde misschien nog wel het beste uitleggen aan de hand van haar spreuk: *Amor meus Crucifixus est* (Mijn liefde is de Gekruisigde Heer). Dat betekent dat zij leven vanuit de overtuiging dat Jezus door het opnemen van Zijn Kruis, door Zijn Lijden en door Zijn dood, ons heeft verlost van alle kwaad. De stichteres van deze Orde, de **Heilige Birgitta**, is een grote mystica uit Noord-Europa. Zij werd op 14 juni 1303 geboren in het kleine dorpje Finsta, in Zweden, in een adellijke familie. Ze was pas 13 jaar toen ze trouwde met Ulf Gudmarson en samen kregen zij acht kinderen. In 1344 stierf haar man en na zijn dood zocht ze haar toevlucht bij de Cisterciënzer Monniken in Alvastra. Hier wilde ze zich geheel toewijden aan de Heer. Ze voelde zich steeds sterker met Hem verbonden en de Heer koos haar uit om namens Hem te spreken. In 1349 ging zij op pelgrimstocht naar Rome, ter gelegenheid van het Heilig Jaar. Daar bleef ze tot haar dood op 23 juli 1373. Na vele wonderbaarlijke genezingen op haar voorspraak, werd zij in 1391 door de Paus heilig verklaard. De Heilige Birgitta is vooral bekend vanwege de vele visioenen die zij kreeg over het leven van Christus en de waarheid over God. Haar invloed in Rome groeide snel en ze werd graag gehoord op politiek, sociaal, kerkelijk en religieus vlak. De Reformatie heeft grote gevolgen gehad voor de Orde van de Birgittinessen. Vele huizen moesten worden gesloten en de beeldenstorm joeg ook door het klooster in Vadstena, dat toen overging in handen van de protestanten. Na de Reformatie bleven slechts vijf kloosters over.

Maria Elisabeth Hesselblad heeft aan het begin van de 20^{ste} eeuw een nieuwe impuls aan de Orde gegeven. Ze werd op 4 juni 1870 geboren in Zweden, in een Lutherse familie. Vanwege de moeilijke financiële omstandigheden waarin haar familie zich bevond, emigreerde zij naar de Verenigde Staten. Hier werd Elisabeth ernstig ziek en ze beloofde aan God dat zij haar leven aan Hem zou toewijden als Hij haar leven zou redden. Ze genas en ze werd verpleegster in een ziekenhuis. De jaren in Amerika waren voor haar een grote zoektocht naar de wil van God.



Deze zoektocht bracht haar ertoe om zich te bekeren tot de Katholieke Kerk op 15 augustus 1902. Een jaar later ging zij voor het eerst naar Rome en ging daar de kerk van de Heilige Birgitta binnen. Ze knielde er neer in gebed en plotseling hoorde ze de stem van de Heer, die zei: *“Dit is de plaats waar ik wil dat je mij zult dienen”*. Het huis van de Heilige Birgitta was op dat moment in handen van de Zusters Karmelietessen. Inmiddels ging haar gezondheid weer erg achteruit en de dokters dachten dat ze niet lang meer te leven had. Ze had nog één wens; ze wilde sterven in het huis van de Heilige Birgitta. Samen met haar broer, die als enige van haar familie ook katholiek was geworden, kwam Elisabeth in maart 1904 in Rome aan. De Karmelietessen ontvingen haar met open armen en verzorgden haar. In het huisarchief vond ze veel documenten over de Orde van de Heilige Birgitta en ze zocht contact met de overgebleven Birgittijnse huizen in Engeland, Duitsland, Spanje en Nederland. Met hulp van haar geestelijk leidsman ontving zij toestemming van Paus Pius X om het habijt van de Zusters Birgittinessen te dragen en op 22 juni 1906 legde ze haar eerste geloften af. In de jaren die hierop volgden, bezocht ze de overgebleven huizen van de Orde, waar ze de spiritualiteit van het Birgittijnse leven wilde leren kennen. Het was haar bedoeling om samen met enkele zusters het huis van de Heilige Birgitta opnieuw te gaan bewonen. Ze was niet van plan om een nieuwe Orde te stichten, maar ze kon geen zusters bereid vinden om met haar mee naar Rome te gaan. Daarom begon zij op 8 september 1911 een nieuwe gemeenschap, samen met drie postulanten uit Engeland. De belangrijkste waarden die de zalige Moeder Elisabeth nalaat, zijn de eenheid van de christenen, de oecumene en de gastvrijheid. Haar apostolaat werd geïnspireerd door het grote ideaal *‘Ut unum sint’* (Opdat allen één zijn), en dat zette haar ertoe aan haar leven volledig aan God te wijden. Na een lang leven, getekend door lijden en ziekte, stierf Elisabeth op 24 april 1957 met faam van heiligheid. Haar Geestelijke Dochters en arme en eenvoudige mensen, eren haar als Moeder der Armen en Meesteres der Geest. In 2000 werd zij door Paus Johannes Paulus II zalig verklaard. Tegenwoordig bestaat de Orde uit 54 kloosters, verspreid over de hele wereld. Ongeveer zevenhonderd zusters maken deel uit van de familie van de Heilige Birgitta. De eerste en de belangrijkste plicht van de zusters is eer te brengen aan God. Dit doen zij door hun geloften af te leggen waarmee zij beloven zich geheel aan God te wijden.





2. Herstel van de onderlinge verdeling van de Christenen;
3. Nieuwe roepingen voor het priesterschap en het Godgewijde leven in de Kerk.

De belangrijkste taak van de zusters van deze Orde is het ontvangen van gasten, zowel individueel als groepen.

De zusters willen getuigen van de liefde van Christus, die met hen leeft en werkt, waardoor zij mensen voor onbepaald tijd een verblijf willen bieden indien dat nodig is. Ook neemt de Orde met hun apostolaat deel aan de missie van de Kerk. Indien de Kerk het nodig vindt, kunnen sommige gemeenschappen van de Orde opgeroepen worden om Christus te verkondigen in gebieden die nog niet christelijk zijn.

Volgens de Birgittijnse traditie streven de zusters met al hun apostolische- en liefdadigheidswerken, en met de ontwikkeling van het eigen en het gemeenschappelijke leven, naar het ideale voorbeeld van de Allerheiligste Maagd, Moeder van Christus en van de Kerk, door haar voorbeeld te volgen in kinderlijk vertrouwen en gebed.

Naast de Eucharistieviering neemt de Aanbidding van Jezus Christus in het Allerheiligste Sacrament een belangrijke plaats in, waarmee de zusters in het bijzonder de verering van Christus door de mensen willen aanwakkeren en waarmee er geestelijk uitdrukking wordt gegeven aan hun oecumenische taak.

De Orde legt zich in het bijzonder toe op het persoonlijk en gemeenschappelijk gebed. Er wordt voornamelijk gebeden voor de volgende intenties:

1. Eerherstel aan God, wegens de scheiding van de vele volkeren van de Kerk;



Contact:

Zusters Birgittinessen
Maasstraat 17, 6001 EB Weert
0495-453045
reception@birgittinessen.nl
info@birgittinessen.nl
www.birgittinessen.nl

Op het Pinksterfeest van het jaar 1703 stichtte François Poullart des Places (1679-1709) in Parijs een huis voor arme studenten: het 'Seminarie van de H. Geest'. Zijn werk bleef aanvankelijk tot dit seminarie beperkt. De priesters en de studenten werden spiritijnen genoemd. Zij verzorgden ook de pastorale zorg voor die gebieden in Frankrijk waarvoor moeilijk priesters te vinden waren. Omdat de Franse Revolutie het werk van de spiritijnen praktisch onmogelijk maakte, breidden zij hun werkgebied uit naar Canada, Indië en China. In 1802 werd aan hen de pastorale zorg toevertrouwd voor de ontginners en de Afrikaanse slaven in de Franse kolonies. In 1848 vond er op verzoek van Rome een fusie plaats van de congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria, gesticht door Frans Libermann, de katholiek geworden zoon van een rabbijn, met de congregatie van de spiritijnen. Deze congregatie had zich voornamelijk het lot aangetrokken van de vrijgekomen slaven in Afrika. Uit die fusie is de congregatie van de H. Geest en het Onbevlekt Hart van Maria ontstaan, kortweg: de congregatie van de H. Geest, ofwel: de spiritijnen. Op dit moment is de congregatie gevestigd in een zestigtal landen. De congregatie heeft momenteel ongeveer 3000 leden.





Claude- François Poullart des Places werd in 1679 geboren in Rennes. Zijn vader was een welgestelde zakenman en advocaat. Claude- François was zeer begaafd en na zijn rechtenstudie in Nantes had zijn vader een prachtige carrière voor hem mogelijk gemaakt met zelfs een toegang tot het hof van de Zonnekoning, Lodewijk XIV. Claude- François wilde echter priester worden en ging naar Parijs om theologie te studeren. Hij leefde daar heel sober en deelde zijn karige toelage met arme medestudenten. Weldra vormde zich een groepje van jonge, idealistische studenten, dat in gemeenschap van goederen ging leven. Zij stelden zich tot doel later als priester beschikbaar te zijn voor moeilijke en onbetaalde taken in de kerk. Claude- François stierf, amper 30 jaar oud, in 1709. Hij is de jongste ordetichter die de Kerk tot nu toe heeft gekend.

Frans Libermann werd in 1892 geboren in Saverne (Elzas) als zoon van een rabbijn. Na een ernstige geloofscrisis werd hij katholiek en werd in 1826 te Parijs gedoopt. Hij ging theologie studeren, maar wegens verschijnselen van vallende ziekte kon hij geen priester worden. Hij bleef aan het seminarie verbonden en was daar een goed geestelijk leidsman van studenten en vele anderen. Hij wordt nu erkend als een van de grootste geestelijke schrijvers van de 19^e eeuw. In 1839 maken enkele studenten hem attent op de nood van de pas bevrijde slaven in de koloniën. Hij gaat naar Rome, wordt priester, sticht de congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria en organiseert de missie in Afrika en de Franse kolonies. In 1848 verenigt zijn congregatie zich met de spiritijnen van Claude- François Poullart des Places. In de vier jaar die hem nog resten, legt hij de basis van de wederopbloei van de congregatie van de H. Geest en van de missionering van Afrika. Zodoende is hij, nog meer als geestelijk schrijver, bekend als initiator van de missie in Afrika.



Missionaire Spiritualiteit

‘In het hart van het volk Gods, worden wij, Spiritijnen, geroepen door de Vader om in navolging van zijn Zoon de Blijde boodschap van het Koninkrijk te verkondigen’. Geleid door de heilige Geest aan wie wij zijn toegewijd, en onder de bezieling van Maria, onze moeder in het geloof, willen wij ‘één van hart en één van geest’ ons in dienst stellen van het Evangelie en trouwe getuigen zijn van Gods liefde, vooral voor de armen, tot wier dienst we geroepen zijn. ‘Het brengen van de Blijde Boodschap aan de “armen” is ons doel, speciaal aan hen, die nog niet of nauwelijks de boodschap van het Evangelie hebben gehoord, aan hen die worden verdrukt of het minst begunstigd zijn en daar waar de kerk moeilijk werkers kan vinden’. We werpen ons op als pleitbezorgers, helpers en verdedigers van de zwakken en kleinen.

Wat we gemeen hebben in onze spiritijnse roeping is “een diep spirituele houding en een inspirerende missionaire visie die teruggaat op onze stichters”

Nederland

In Nederland is de Congregatie sinds 1904 aanwezig. Op haar hoogtepunt in de jaren 50- 60 telde de provincie 700 leden. In de loop der jaren kon zij honderden missionarissen uitzenden naar de vele missiegebieden in Afrika en Brazilië. Diegenen onder hen, die in Nederland “moesten” blijven, waren werkzaam in de vormingshuizen en andere diensten, noodzakelijk voor het functioneren van de provincie. Pas later, toen de eerste missionarissen uit “de missie” terugkeerden, werden ook parochies in Nederland aangenomen. In **Gennep** wonen momenteel een 45tal oudere medebroeders op drie locaties. Hier is het provinciaal gevergd.

Onze missionaire projecten

Wij, Spiritijnen, werken vanuit een missionaire gemeenschap die zich als doel stelt een missionair getuigenis van multicultureel samenleven te zijn. Als Nederlandse provincie zijn we blij met de aanwezigheid van medebroeders uit Afrika. Zij zijn de stuwende krachten in onze missionaire projecten geworden.

Het Missionaire Team in **Eindhoven** is een internationale gemeenschap, opgezet als een missionair project, met aandacht voor gemarginaliseerde mensen, voor gerechtigheid, vrede en integriteit van de schepping, voor jonge mensen (o.a. door jongerenreizen naar Afrika en Brazilië te organiseren), alsook voor het pastoraat onder buitenlanders.

In **Rotterdam** woont een internationale spiritijnse gemeenschap in een concrete parochie, die van Rotterdam - Zuid, met als opdracht: aandacht voor het multiculturele karakter van de wijk. Uitgangspunt was: 'bruggen slaan tussen mensen van verschillende culturen' en "oecumene".

In **Berg en Dal** is het Afrika Museum. Daar woont ook een groep jonge Afrikaanse medebroeders die op de Radboud Universiteit studeren om daarna weer terug te gaan naar hun eigen land om er te werken.

Activiteiten o.a. Jongerenreizen:

Heb je er altijd al van gedroomd om naar Afrika te gaan? Wil je een andere cultuur van nabij leren kennen en mensen die onder heel andere omstandigheden leven dan jij? Ga eens bij hen op bezoek en breng jezelf mee. Ga met hen in gesprek. Eet met hen en vertel hen jouw verhaal en luister naar hun verhaal. Ontmoet de mens naast je in een land van Afrika. Het MISSIONAIR TEAM van de Spiritijnen in Eindhoven organiseert jaarlijks een oriëntatiereis van 3 à 4 weken naar een land in Afrika. tel. 040 2466121 of email: chimanyaeze@yahoo.com
Tijdens de reis ben je te gast bij een internationale leefgroep of breng je door in verschillende dorpen. Je kunt er projecten bezoeken van o.a. gezondheid, onderwijs, landbouw, voedsel enz.



Onze gegevens:

Congregatie van de H. Geest
Spoorstraat 159, 6591 GT Gennep
e-mail: CSSP-NL@missie-geest.nl
website: www.missie-geest.nl
telefoon: 0485 336555

Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará

Het instituut "Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará" is gesticht door Pater Carlos Miguel Buela op 19 Maart 1988 in San Rafael, Argentinië. Ons instituut bestaat zowel uit actieve als ook contemplatieve zusters. Het vormt samen met het instituut van het "Mensgeworden Woord" - bestaande uit religieuze priesters en broeders - en de Derde Orde, de "Religieuze Familie van het Mensgeworden Woord". Onze stichter heeft deze naam zo gewild om de grootste gebeurtenis in de geschiedenis te eren: de Menswording van de Zoon van God.



Op dit mysterie richt onze religieuze familie haar spiritualiteit en zij ziet er het voorbeeld in om haar specifieke doel te realiseren: de inculturatie van het Evangelie in alle culturen, om zo het mysterie van de Menswording voort te zetten in iedere mens, in geheel de mens en in alle uitingen van de mens.

Als religieuzen verlangen wij Christus na te volgen en Zijn manier van leven op ons te nemen. Om deze reden leggen wij de drie geloften af van gehoorzaamheid, kuisheid en armoede. Daarnaast leggen wij ook nog een vierde gelofte af van totale toewijding aan Maria. Door het afleggen van de vierde gelofte geven wij ons geheel over aan Maria om Jezus Christus beter te kunnen dienen.

Wij noemen onze missie "de evangelisatie van de cultuur". Onze Heer Jezus Christus heeft zich, door de menselijke natuur aan te nemen, in zekere zin met alle mensen verenigd. Ook wij proberen Hem hierin na te volgen in ons leven en ons apostolaat.

Daarom is ons apostolaat heel gevarieerd.

De verkondiging van het Woord van God heeft een belangrijke plaats in ons apostolaat. Dit doen we d.m.v. studie en cursussen over de Heilige Schrift, Theologie, de Kerkvaders, de Liturgie, Catechismus, Oecumene etc.





Verder d.m.v. volksmissies, spirituele oefeningen, onderwijs en Katholieke vorming van kinderen en jongeren, liefdadigheidshuizen voor de meest behoeftigen (weeskinderen, zieken, bejaarden etc.). Ook d.m.v. de media (boeken, internet etc.) kunnen wij veel mensen het Woord van God doen kennen.

Het gebed is het allerbelangrijkste in ons religieuze leven. Alleen met gebed kan ons werk vruchtbaar zijn en kunnen wij volharden in onze roeping. Daarom omvat ons dagelijks gebedsleven de volgende momenten:

- **De Heilige Mis;** “Het allerbelangrijkste wat we elke dag moeten doen, is deelnemen aan het Heilig Offer van de Mis. Tijdens de Mis vereeuwigd Christus, de Hogepriester, op alle altaren van de hele wereld Zijn verlossend Offer. (constituties 137)
- **Een uur van Eucharistische aanbidding;** “De liefde is de hele wet, en wij vervullen haar wanneer we onze God en Heer aanbidden in het Allerheiligst Sacrament met heel ons verstand, heel ons hart en heel onze ziel en al onze krachten.” (constituties 139)
- **Het getijdengebed in de gemeenschap** (ochtend- en avondgebed, dagsluiting)
- **De heilige Rozenkrans en het Angelus:** “Het Angelus moet ons bewustzijn van het mysterie van de Menswording van de Zoon van God vernieuwen” (constituties 141)
- **Persoonlijke gebeden en devoties**



ACTIVITEITEN

Als je erover denkt om wat meer stil te staan bij je roeping, om onze spiritualiteit beter te leren kennen, om een tijdje mee te leven in ons klooster, om een retraite te doen, om vrijwilligerswerk te doen in één van onze missies, of wil je anderszins informatie, neem dan contact op met: c.sterrederzee@servidoras.org

Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd, kijk voor meer informatie op onze website.

Voor meer informatie:

Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará
Kloostergemeenschap 'OLV. Sterre der Zee'
Dorpstraat 149, 6441 CD Brunssum
Tel.: 045-5252075
www.ssvmne.org
www.facebook.com/ssvmnortherneurope



Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbedding (SSpSAP)

Onze Congregatie, Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbedding, werd door de heilige Arnold Janssen als derde tak van de 3-Steyl stichtingen - SVD, Missiezusters: SSpS en wij, SSpSAP - op 8 december 1896 in het leven geroepen.



Het is onze opdracht om in dienst van de geloofsverkondiging en de heiliging van de priesters een leven te leiden van gelovige beschouwing en dankbare aanbidding, van volhardend gebed en onbaatzuchtige dienst en om voor het Allerheiligste, zonder ophouden Gods goedheid en barmhartigheid te prijzen en allen uit te nodigen zich met onze lofprijzing te verenigen.

Wij verrichten deze dienst in de innigste levenseenheid met de Heer, die wij volgen op de weg van de evangelische raden van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid.

(Regel: Proloog)

20



Zoals in het leven van onze stichter en naar zijn wil, dienen de Heilige Geest en zijn verlossend werken ook in ons geloofsleven en in onze godsdienstigheid een voorname plaats in te nemen.

Ons contemplatieve leven put zijn kracht uit het sacrament van de Eucharistie. De liefde die in dit sacrament ons, mensen, tegemoet treedt, beantwoorden wij met de dienst van de altijddurende aanbidding, die onze stichter ons heeft toevertrouwd als bijzondere opgave en die als zodanig door de Kerk werd bevestigd.

In het koorgebed komt onze verbondenheid met de universele Kerk en haar opgaven op bijzonder indrukwekkende wijze tot uiting. Terwijl wij God deze lof brengen, staan wij in naam van onze moeder de Kerk voor Gods troon. In de viering van het koorgebed verkondigen wij Gods heilsdaden.

De aanbidding voor het uitgestelde Allerheiligste en het koorgebed vormen de twee polen van ons gebedsleven.

Door onze levenswijze leggen wij getuigenis af van de fundamentele waarheid, dat God het eigenlijke middelpunt is van het zijn en het doel van de geschiedenis en dat alleen Hij het mensenhart tot rust kan brengen.

Onze Medestichteres, Moeder Maria Michaële, een moedige en in God gevestigde vrouw en de trouwe medewerkster van onze stichter HI. Arnold Janssen, zette zich volgens zijn geest in voor de inwendige en uitwendige groei van onze congregatie.

Op deze tijd zijn wij bezig, om haar zaligverklaring proces te beginnen.



Onze werkzaamheden zijn alleen maar binnen het klooster, daar wij slotzusters zijn. De verschillende gaven en talenten waarmee God ons heeft toegerust, zetten wij in overeenkomstig de specifieke opgaven en vereisten in de gemeenschap. Zo dragen wij bij tot het welzijn van de congregatie en tot het bereiken van haar doelstellingen - de verheerlijking van God en het heil van alle mensen.

Graag willen wij jullie uitnodigen op zondag, 22 februari of 1 maart, door aan de eucharistieviering om 9.00 uur met ons te vieren en daarna een tijd van ontmoeting met een PowerPoint presentatie van ons levenswijze, om ons beter te leren kennen

Het Allerheiligste is dag en nacht ter aanbidding in onze kapel uitgesteld. Wij nodigen ook jullie uit, om overdag een kwartiertje of half uurtje aanbidding te houden overeenkomstig met uw tijd, en/of het getijdengebed samen met ons te bidden.

21

Liturgische diensten:

Eucharistieviering:

zondag	9.00 uur
weekdagen	6.30 uur

Morgengebed:

zondag	5.50 uur
weekdagen	5.20 uur

Daglezing

dagelijks	15.15 uur
-----------	-----------

Avongebed

dagelijks	18.00 uur
-----------	-----------

Onze kapel is altijd open en wordt gesloten pas na het avondgebed om 18.30 uur.



Allen zijn hartelijk welkom om onze Heer in het Allerheiligste te bezoeken.
Wij verwachten jullie op 2 februari of 1 maart. Graag willen wij van jullie horen.

Jullie kunnen ons bereiken op dit adres:

Zr.M.Adjutrix SSpSAP

Aanbiddingsklooster

Kloosterstraat 19, 5935 CA Steyl

e-mail: overste-slotklooster-steijl@hetnet.nl

sspspmotherhouse@kpnmail.nl

Zusters Dominicanessen van Sint Cecilia

Klooster Sint Rosa van Lima, Sittard

**Na te denken . . .
. . . en de vruchten van onze contemplatie
aan anderen te geven**

Ons Dominicaanse leven van gebed, studie en de gemeenschap voedt een contemplatieve geest en draagt vrucht in het onderwijsapostolaat.



**De waarheid van Christus verkondigen
aan de wereld**

De nieuwe evangelisatie omarmen in de geest van Sint Dominicus door het bevorderen van de vernieuwing van de harten en geesten door middel van een ontmoeting met Christus in de Kerk

Jeugd en jongeren en hun families inspireren de cultuur te transformeren met de verlossende waarheden van het Evangelie

Gods zegeningen van roepingen

- Gesticht in Amerika, in Nashville, Tennessee, in 1860
- 300 zusters in totaal met een gemiddelde leeftijd van 35 jaar
- Verenigd in de geest en het hart van de Kerk en steeds bereid om haar missie om Christus bekend te maken in de wereld te dienen





zuster Theresa Anne en Sofie spelen op kamp, augustus 2014

Dominicaanse Leven terug naar Sittard

In 1216 stichtte Sint Dominicus zijn orde om de waarheid van Christus te verkondigen door een gedegen leer en deugzaam leven. In 1860 stichtten vier zusters Dominicanessen een school voor jonge vrouwen in Nashville, Tennessee, VS.

Nu hebben wij bijna 40 scholen wereldwijd en wij geven aan meer dan 14.000 studenten les.

De Sint Michaelkerk in Sittard (rechts) is oorspronkelijk een Dominicaanse kerk van de 17de eeuw.

Wij zijn blij om een nieuw begin met het Dominicaans leven in Sittard te kunnen maken.

Wat doen wij in Nederland?

Onze missie in Nederland is zeer nieuw, dus de zusters zijn bezig de taal, de cultuur, en de mensen te leren kennen. Wij zullen met jeugd en jongeren werken, lesgeven in catechese, (bijvoorbeeld voorbereiding van kinderen voor Heilige Communie, Biecht, Vormsel) binnen katholieke scholen of na school. In de tussentijd, werken wij met de kinderen en ouders uit de parochies in Sittard.



**“DE VREUGDE VAN HET EVANGELIE
vervult het hart en het hele leven
van hen die Jezus ontmoeten.
Zij die zich laten redden door Hem,
worden bevrijd van de zonde, het verdriet,
de innerlijke leegte, het isolement.
Met Jezus Christus wordt de vreugde
altijd geboren en herboren.”**

Paus Franciscus, Evangelii Gaudium, nr. 1



Bisschop de Jong zegent onze kapel, 31 augustus 2014

Uitnodiging:

**Lof en Aanbidding
van het Allerheiligste
Sacrament.**

**‘s maandags
van 19.30 tot 20.30 uur
in de Mariakapel in
Overhoven**

Heilige Hart Parochie
Geldersestraat 37
6136 AS Sittard

Tijdens dit Heilige uur
is er ruimte voor stilte,
zingen we liedjes,
lezen we uit de H. Schrift
en bidden de complete

een heel bijzondere tijd
met de Heer
om Hem dieper te leren kennen.

Onze gegevens:

Klooster Sint Rosa van Lima,
Geldersestraat 39, 6136 AS Sittard
nederland@op-tn.org
www.nashvilledominican.org

Foyer de Charité 'Marthe Robin'

Ooit van Marthe Robin (1902-1981) gehoord? Wist je dat ze de stigmata, d.w.z. de wondtekenen van Jezus, droeg zoals ook St. Franciscus (1181-1226)? En dat ze het lijden van Jezus elke vrijdag opnieuw beleefde? Dat ze jarenlang geleefd heeft van alleen de H. Communie? Was het je bekend dat ze samen met een priester, père Finet (1898-1990), de stichteres is van *Foyer de Charité*-gemeenschappen en in Frankrijk de 'vroedvrouw' wordt genoemd van zo'n twintigtal nieuwe bewegingen en gemeenschappen in de katholieke Kerk? De paus heeft haar eind 2014 'Eerbiedwaardig' verklaard, dus nu komt haar 'zaligverklaring' er aan! Marthe hield van God en zij hield van de mensen. De Heer nodigde haar uit iets nieuws te beginnen. In een wereld die steeds meer een woestijn van liefde dreigt te worden werd zij uitgenodigd 'oases van liefde' te stichten (de Foyers de Charité dus), waarin men de schoonheid van God kan ontdekken en zichzelf op het spoor kan komen. Plaatsen waar je over Jezus kunt horen en merken dat geloven met jou van doen heeft!



26

Kijk hier dan: de Foyer van Thorn: weliswaar geen kloostergemeenschap, maar wél een gemeenschap! En we hebben als Foyerleden een heel belangrijk ding gemeenschappelijk (misschien jij ook wel?!): we zijn gedoopt. Met God als Vader, proberen we te leven zoals de eerste christenen. We eten, werken, bidden en ontspannen samen, 'in alle deemoed en zachtheid, liefdevol elkaar verdragend'... Dat lukt de ene keer natuurlijk beter dan de andere, als je zelf broers of zussen hebt weet je daar alles vanaf 😊.



Maar ook in moeilijkere tijden weten we dat we (ik én die ander!) kind van God zijn, en dat geeft ons de moed elke keer opnieuw te beginnen, van beter naar beter! Bovendien hoeven we 't niet alleen te doen, we hebben een moeder gekozen: Maria, de moeder van Jezus. Is zij er niet fantastisch in geslaagd Jezus op te voeden? Dan kunnen ook wij ons met een gerust hart aan haar toevertrouwen. En dat doen we, elke dag opnieuw.

Een Foyergezin heeft ook een Foyervader, dat is altijd een priester, die door zijn priesterwijding het Vaderschap van God op een bijzondere wijze present stelt in de gemeenschap. Daarom noemen we hem ook vader, in ons geval: vader André Pierik.

Wat wij als gemeenschap zoal doen? Wel, economisch gezien zou je kunnen zeggen: we verkopen STILTE. Stilte... om tot rust te komen. Stilte waarin je je eigen woorden weer kunt horen. 'Stilte waarin men God hoort...' Onze gasten worden niet zomaar in die stilte gedropt. Ze worden op de eerste plaats hartelijk ontvangen, krijgen een kamer in de knusse Oude Vleugel of in de wat modernere 'Boomgaard', maken kennis met het huis, met elkaar en natuurlijk ook met ons. En dan volgt er een eerste 'inleiding' die dan ook in de stilte 'inleidt'. Aan de hand van een stukje uit de Bijbel (het Woord van God!) worden allerlei dingen aangereikt die je in de stilte kunt overdenken, een stukje uitleg, een aanwijzing voor het gebed, een manier van kijken naar hoe je in het leven staat... hoe je relatie is met God... hoe je kunt omgaan met de hobbels in je weg...



27





In de stilte merk je soms pas goed wat voor een drukte het is in je hoofd! Maar gaandeweg merk je ook, hoe de chaos zich ordent en stukjes op hun plaats vallen. Een reuze avontuur!

De béste activiteit die wij aanbieden is (schrik niet!) een retraite van ZES dagen! Dan kom je pas écht over de drempel van je ziel! Maar er zijn ook mogelijkheden van een weekend of een dag - altijd met inleidingen, stilte, feestelijke of juist heel meditatieve vieringen in de kapel... tijd voor jezelf, tijd voor samen, tijd voor God. Op het programma staan ook jeugdige dingen met wat meer ‘doen’ en wat minder ‘stilte’. Zoals rond Hemelvaart een Kindergebedsschool. Of in het najaar een Tienerweekend (24 uur) dat door de deelnemers als heel gaaf ervaren wordt. En af en toe is er - al dan niet door ons georganiseerd - iets voor jongeren te doen. Kortom: teveel om hier op te noemen, dus je kunt beter eens onze website bekijken!

De Foyers de Charité (letterlijk: haarden van liefde) willen in de wereld oases zijn. Wil je die van Thorn eens komen bekijken? Van harte welkom!



28



Info:

Foyer de Charité
‘Marthe Robin’

Onder de Bomen 2
6017AL Thorn

tel : 0475-562770

mail@foyer-thorn.nl

www.foyer-thorn.nl

Onze geestelijke Familie “Het Werk” (Familia Spiritualis Opus, f.s.o.), pauselijk erkend in 2001 als een Familie van Gewijd Leven, is een internationale gemeenschap gesticht door Moeder Julia Verhaeghe in 1938.



Moeder Julia werd geboren op 11 november 1910 in Geluwe (België). Ze groeide op in een eenvoudig kinderrijk gezin. Op haar 16^e werd zij tijdens de H. Mis geraakt door een lezing uit een brief van de heilige Paulus. Door Paulus' brieven ontdekte zij steeds meer de liefde voor Christus en zijn Kerk, en groeide in haar het verlangen om zich helemaal aan God toe te wijden. Begeleid door de wijze raad van een priester, Arthur Cyriel Hillewaere, wist zij Gods roepstem te volgen. Haar gelovige levenswijze trok andere mensen aan. Zo ontstond er in de loop van de jaren een nieuwe gemeenschap. Met al haar gaven en talenten zette Moeder Julia zich in om het Charisma van “Het Werk”, dat zij van God had ontvangen, te laten ontluiken in trouw aan Gods wil en als antwoord op de tekenen van de tijd. Na haar leven van liefdevolle toewijding, dienstbaarheid en offerbereidheid, overleed zij op 29 augustus 1997 in het “Klooster Thalbach” te Bregenz (Oostenrijk). In de kerk van dit klooster werd zij begraven.

29

“Dit is het werk dat God van u vraagt: te geloven in Hem die Hij gezonden heeft.” (Joh. 6,29)

De naam “Het Werk” nodigt uit om met een levendig geloof in Jezus Christus, de Zoon van God, mee te werken aan de grote zending van de Kerk. De doornenkroon is het embleem van onze gemeenschap. Zij herinnert aan het lijden van de Heer en nodigt uit Hem na te volgen in liefde en nederigheid. De doornen naar boven gericht, wijzen erop dat de navolging van Christus een weg is die opricht, ons vreugde en innerlijke vrijheid schenkt, en die tot de verrijzenis leidt. De apostel Paulus is de patroon van onze geestelijke Familie. Naar zijn voorbeeld willen wij de Kerk, als Mystiek Lichaam van Christus en Familie van God, dienen en beminnen. Tot onze spiritualiteit behoren ook de verering van het Heilig Hart van Jezus, de geest van aanbidding, de eenheid en het vertrouwen op Maria.





Onze gemeenschap bestaat enerzijds uit een priestergemeenschap waartoe priester, diakens, broeders en seminaristen behoren, en anderzijds uit een zustersgemeenschap. Wij wijden ons aan God toe door een "Heilig Verbond" met het Heilig Hart van Jezus in maagdelijkheid, armoede en gehoorzaamheid. Bij het gebed op zon- en feestdagen dragen wij een witte koormantel als uiterlijk teken van ons aan God gewijd leven. Naast deze kern van godgewijden behoren ook leden in ruimere zin tot onze geestelijke Familie

zoals bisschoppen, priesters, diakens, echt)paren, families en alleenstaanden. Zij leven weliswaar niet in één van onze kloosters, maar leven hun roeping vanuit de spiritualiteit van "Het Werk". In verbondenheid met hen willen wij de eenheid leven in de verscheidenheid van roepingen als een Familie van God. Ons leven is verankerd in een gebedsleven waar dagelijks de Eucharistie, de aanbidding en het breviergebed deel van uitmaken. We zijn werkzaam in verschillende landen zoals o.a. België, Nederland,

Italië, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Slovenië, Ierland, USA en Jeruzalem. Wij hebben geen specifiek apostolaat en sluiten er ook geen uit. We willen tegemoet komen aan de noden van de Kerk in deze tijd. Zo zijn we werkzaam in de pastoraal, de catechese, het onderwijs, de zorg, de wetenschap en research, enz. Welke opdracht ons ook wordt toevertrouwd, steeds willen we ze volbrengen in dankbaarheid voor onze roeping en uit liefde voor Christus en zijn Kerk.

"Hoe heerlijk is het voor ons, het leven van de Kerk te mogen delen."

Moeder Julia

De activiteiten vanuit ons huis "Het Korenveld" te Merkelbeek (Nederland) tijdens dit jaar van het godgewijde leven:

Iedere 1^e zondag van de maand vindt om 16u het **gebedsuur voor Roepingen** plaats in de parochiekerk St. Clemens (Wilmenweg 1) te Merkelbeek: 1 maart, 3 mei, 7 juni, 5 juli, 2 augustus, 6 september, 4 oktober, 6 december, 3 januari, 7 februari, ...

Kinder- en jongerengroepen zijn van harte welkom voor een **rondleiding** in ons klooster en een **kennismaking** met het godgewijde leven. Mail of bel gewoon even om een afspraak te maken.

Graag zijn wij bereid om voor een schoolklas of een kinder- of jongerengroep **te komen spreken** over het godgewijde leven.

Ben je tussen 16 en 30 jaar en wil je graag **een dag of een weekend meelevén, -bidden, -en werken** om kennis te maken met ons godgewijde leven, meld je dan uiterlijk een week van tevoren telefonisch of per email aan voor één van de volgende dagen of weekenden in 2015:

- 27 februari-1 maart
- 1 – 3 mei
- 2 – 4 oktober
- 4 – 6 december



Onze gegevens:

De geestelijke Familie "Het Werk", Huize "Het Korenveld", Wilmenweg 1a, 6447 AW Merkelbeek
T: +31 (0)46-4421282 / E: hetwerk.korenveld@fso-be-nl.org / W: www.hetwerk-fso.org



Zr. Rita-Maria, stichteres van de Gemeenschap

In gesprek met Zr. Rita-Maria

medestichteres van de Gemeenschap van de gekruisigde en verrezen Liefde (de Kommel) in Maastricht.

Waarom bent u als Beierse zuster in 1989 naar Nederland gekomen?

De bisschop van Roermond, Mgr. Gijsen, heeft mij destijds gevraagd om met P. Bartholomé, priester van het bisdom Roermond, een nieuwe religieuze gemeenschap te stichten. Hierin hoorde ik de roepstem van God zelf.

Wat is het doel van uw Gemeenschap?

Op de eerste plaats willen wij religieuzen zijn: priesters, broeders en zusters die zich geheel toewijden aan de gekruisigde en verrezen Liefde, (dat is Jezus zelf) om zich samen in te zetten voor evangelisatie en zielzorg.

Wat is het kenmerk van uw manier van leven?

Jezus, de gekruisigde en verrezen Liefde, staat voor ons in alles centraal. Wij geloven in de liefde van God, die zich juist in het kruis openbaart en ons daardoor brengt tot de volheid van leven: dus de volle ontplooiing van onszelf als mens en ook een honderdvoudige vruchtbaarheid voor de Kerk. We leven vanuit de genezende en verlossende kracht van Jezus' Bloed en de vernieuwende kracht van zijn Heilige Geest. Juist in onze tijd zijn de mensen zo gewond en hunkeren naar verlossing, maar de meeste mensen weten niet waar deze te vinden is. Wij willen eenvoudig helpen om mensen in contact te laten komen met de Verlosser en Heiland.

Waar staat uw klooster?

In de binnenstad van Maastricht in "de Kommel". Daarnaast hebben we nog twee kloosters in Duitsland (Remagen en Orscholz) en sinds 2104 ook in Moresnet (België).



P. Bartholomé, stichter van de Gemeenschap

We zijn heel dankbaar, dat God ons met deze kloosters plaatsen heeft toevertrouwd, waar wij veel mensen kunnen ontvangen en van waaruit wij naar mensen toe kunnen gaan.

Met hoeveel priesters, broeders en zusters bent u momenteel?

Met 14! (Zr. Rita-Maria lacht en zegt:) Jezus had er ook maar 12! Op dit moment zijn we met 3 priesters, 1 broeder, 9 zusters en 1 postulante. Deze zijn over de vier huizen verdeeld. Een aantal van ons verstaat zich als missionaris: wij trekken voortdurend van de ene plaats naar de andere, d.w.z. we zijn daar waar we nodig zijn. Dat wij met zo weinig mensen zijn en toch zoveel apostolisch werk hebben, is alleen maar mogelijk omdat wij vanaf het begin met veel vrijwilligers werken. Sommigen van hen sluiten zich bij ons aan als "vriend" of "aangesloten lid", om intensiever met ons te leven.

U leeft van "de Voorzienigheid"! Wat betekent dat?

Vanaf het begin geldt voor ons het principe: "We hebben gratis ontvangen - we willen ook gratis geven!" We werken dus niet voor geld. We zetten ons volledig in voor het Rijk van God en God zorgt - ook via mensen voor ons. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het feit dat ons een klooster ter beschikking wordt gesteld of dat wij leven van de levensmiddelen, die de mensen ons schenken. Natuurlijk kosten onze huizen, auto's, ons leven etc. heel wat geld, toch hebben we het vertrouwen, dat Hij die tot nu toe op verschillende wijzen voor ons heeft gezorgd, het ook in de toekomst zal doen.

Hoe kunnen mensen met u in contact komen?

In ons klooster in Maastricht is elke week op woensdagavond een gebedsavond, open voor iedereen. Daarnaast hebben we elke maand een mariale bezinningsdag en enkele dagen waar mensen als gast met ons kunnen meeleven. Een andere mogelijkheid is deelname of medewerking aan de verschillende EvaVita-vieringen die maandelijks in Maastricht, Sittard, Roermond en Tegelen plaatsvinden. In Moresnet, in de buurt van het Drielandenpunt, zijn we onder de mensen, die daar naar Maria, Hulp der Christenen komen. In Remagen ontvangen we de vele mensen die de prachtige kerk komen bezichtigen. Alles is voor ons een gelegenheid om met mensen, jong of oud, in contact te komen en hen in aanraking te laten komen met onze grote, liefhebbende God, die ons zijn liefde en barmhartigheid door Jezus Christus schenkt.



Mogelijkheden om kennis te maken met de **Gemeenschap van de gekruisigde en verrezen Liefde**



Elke woensdagavond gebedsavond:

17.00 uur Aanbedding, Rozenkrans en biechtgelegenheid
18.00 uur H. Mis
19.30-21.00 uur Gebedsavond:
lofprijzing, verkondiging en aanbidding.
Aansluitend ontvangst/ontmoeting

Elke maand een mariale gebedsdag

34 op een zaterdag van 9.30 uur tot 17.00 uur. Data zie website

In 4 kerken in het bisdom Roermond vindt elke maand een **Eva-Vita-Viering** plaats: in Maastricht, Sittard, Roermond en Tegelen. Data en tijden: zie website.

In Duitsland: Apollinariskloster in Remagen

Elke maand op een vrijdagmiddag/avond een **“Teenager-Treff”** voor tieners van 12 tot 17 jaar. Data zie website “de Kommel”
Elke maand op een zaterdagmiddag/avond een **“Jugend-Treff”** voor jongeren 18 tot 35 jaar. Data zie website “de Kommel”

Onze gegevens:

Gemeenschap van de gekruisigde en verrezen Liefde
Kommel 29, 6211 NX Maastricht
dekommel@gmail.com
www.kommel.de



In het katholieke geloof delen wij de overtuiging dat God mensen roept om in zijn dienst te staan. Jezus Christus zelf riep tijdens zijn leven leerlingen om Hem te volgen. Dezen werden tenslotte getuigen van zijn dood en verrijzenis. Met de opdracht om dit geloof in Jezus Christus aan de wereld bekend te maken, zijn zij uitgetrokken om te verkondigen. Zo is de Kerk van Jezus Christus ontstaan. Sindsdien hebben in alle tijden mannen de roep van God beantwoord om deze taak op zich te nemen. Daarom is het beroep van priester in de katholieke Kerk vooral een zich geroepen en gezonden weten voor de mensen. Voor deze opdracht in woord en daad (sacrament) worden in de hele wereld mannen opgeleid.

De priesteropleiding van het bisdom Roermond is gevestigd in het Grootseminarie Rolduc in Kerkrade. Gemeenschap, gebed, liturgie, persoonlijke en intellectuele vorming staan in de zesjarige opleiding centraal. De interne opleiding kent een brede oriëntatie op het gebied van menswetenschappen, filosofie en theologie, zoals het leren van de talen Grieks en Latijn, studies over logica, ethiek, geschiedenis van de filosofie, of de christologie (leer over Jezus Christus), de sacramententheologie, de pastoraaltheologie en vele andere vakken. Tijdens de opleiding doorlopen de studenten ook verschillende vormen van stages, op scholen, in zieken- of bejaardenhuizen en in parochies. Aan het einde van de opleiding begint dan met de priesterwijding door de bisschop het priesterlijke dienstwerk in de Limburgse parochies, voor God en de mensen.



Het Grootseminarie Rolduc biedt een aantal mogelijkheden om nader met het leven en de studie van de priesteropleiding kennis te maken:

- het hele jaar door bestaat voor geïnteresseerden de mogelijkheid om individueel enkele 'stille dagen' (interne bezinningsdagen) en/of studiedagen mee te maken;
- verder worden elk jaar na Kerstmis zogenaamde 'roepingendagen' aangeboden om samen met anderen het eigen geroepen-zijn meer op het spoor te komen;
- daarnaast biedt het seminarie ook de mogelijkheid om aan (school-)klassen of groepen een rondleiding te verzorgen, die meer inzicht geeft over het leven en de studie op een priesterseminarie;
- bovendien staat de bibliotheek van het seminarie voor iedereen open om gratis literatuur uit te lenen, zowel op de vakgebieden theologie en filosofie, als ook literatuur over (kerk-) geschiedenis, spiritualiteit, Limburgensia enz.



Onze gegevens:

Meer informatie
biedt ook de website:
www.rolduc.nl.

Voor persoonlijke contacten
is rector J. Vries bereikbaar
tel.: 045-5466810
rector@rolduc.nl

De Sociëteit van Jezus is een apostolische religieuze orde. De jezuïeten, zoals de leden van de Sociëteit beter bekend zijn, willen dus in dienst staan van geloof en mensen. En daarvoor trekken ze de wereld in: 'De weg is ons klooster', zei één van de eerste jezuïeten ooit. Geïnspireerd door de Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola, zijn jezuïeten vandaag vooral werkzaam in geestelijke begeleiding, sociaal werk, onderwijs en onderzoek.

De bekering van Ignatius van Loyola.

De stichter van de jezuïeten is Ignatius van Loyola (1491-1556). Hij werd geboren in een familie van Baskische landadel. Tijdens zijn jeugd jaren streefde hij vurig naar het middeleeuwse ridderideaal van vechten voor eer en mooie dames. Tot een diepgaande bekeringservaring daar verandering in bracht.

In 1521 raakte Ignatius tijdens de belegering van de stad Pamplona door een kanonskogel zwaargewond aan beide benen. Maandenlang bracht hij in bed door om te revalideren. Om de tijd te doden, verbeelde hij zich hoe hij na zijn genezing het ridderideaal dat hij nog altijd koesterde, in de praktijk zou brengen.





Uit verveling begon hij al snel ook enkele religieuze boeken te lezen – de enige boeken die in de familieburcht in Loyola te vinden waren: levensbeschrijvingen van Jezus en de heiligen. Verrassend genoeg hadden de dromen over hoe het zou zijn om hén na te volgen, een ander effect op Ignatius: ze gaven hem zoveel meer energie dan al zijn dromerijen over het ridderschap. De weg van Jezus en de heiligen gaan leek plots zoveel zinvoller dan een leven in het teken van carrière en roemrijke daden.

Ignatius heeft deze bekeringservaring steeds verder uitgediept. Hij noteerde zijn bevindingen in een schriftje dat zijn voornaamste boek werd: de Geestelijke Oefeningen. Het liet hem toe zijn persoonlijke ervaringen te delen met anderen – ook met zijn vrienden die de eerste jezuïeten zouden worden.

De Geestelijke Oefeningen en de ignatiaanse spiritualiteit.

De Geestelijke Oefeningen beschrijven een stille tijd of 'retraite' waarin mensen zich even terugtrekken uit de drukte van het leven. Tijdens een retraite diep je je relatie met God uit, en leer je de taal van de Geest verstaan. God 'spreekt' immers in ons doorheen innerlijke bewegingen van 'troost' en 'troosteloosheid'.

De vraag is dan: wat wil God me vertellen, hier en nu? Welke vorm van leven, welke roeping past bij mij, als ik Jezus écht, op mijn eigen manier, wil navolgen? De ignatiaanse spiritualiteit wil dus een zo goed mogelijke levenskeuze vanuit het geloof mogelijk maken.

God laat zich vinden, niet alleen in het Woord, maar in alle domeinen van je leven.

De ignatiaanse spiritualiteit bekijkt de wereld in de eerste plaats positief. Je mag God zoeken 'in alle dingen'. De 'Terugblik' of reflectie op een voorbije dag of activiteit, is een belangrijke manier van bidden voor jezuïeten: waar liet zich God vandaag vinden?

Een op 'de wereld' gerichte spiritualiteit als deze vraagt om vorming. Jezuiten, en bij uitbreiding alle gelovigen, houden zich beter staande in deze wereld, als ze spiritueel en intellectueel sterk in hun schoenen staan. Naast het geven van de Oefeningen, maakt ook vorming en onderwijs van het woord deel uit van het ignatiaanse charisma. De jezuïtische traditie van wetenschappelijk onderzoek en van filosofische en theologische reflectie gaat nog altijd verder.

Ignatiaanse activiteiten vandaag.

Tot op de dag van vandaag doen mensen retraite volgens de methode van de Geestelijke Oefeningen: gedurende een maand, maar ook voor kortere periodes van 3, 5, 8 of 10 dagen. Ignatius voorzag bovendien de mogelijkheid om de Oefeningen te doen zonder je andere activiteiten te onderbreken: de Geestelijke Oefeningen 'in het dagelijkse leven'. In Vlaanderen en Nederland is de Oude Abdij in Drongen (www.oudeabdij.be) het voornaamste bezinningscentrum voor de Geestelijke Oefeningen. Het Ignatiushuis in Amsterdam (www.ignatiushuis.nl) is ook een centrum waar 'ignatiaanse' activiteiten georganiseerd worden. De laatste jaren werden ook tal van initiatieven genomen op het internet, vooral op het domein van de spiritualiteit: Gewijde Ruimte (www.gewijderuimte.org) biedt begeleide meditaties aan, de website www.ignatiaansbidden.org kent een groot succes door het aanbieden van digitale retraites. Er bestaat ook een webmagazine van de jezuïeten: www.igniswebmagazine.nl.



Sinds 1991 vindt de Loyolatocht plaats, een pelgrimstocht door het noorden van Spanje. De pelgrims (25-50 jaar) gaan in kleine stapgroepjes op weg door Baskenland en Navarra. De dagelijkse inleidingen volgen de Oefeningen (www.pelgrimstochten.be).

Ten slotte vermelden we MAG+S ('mags' Latijn voor 'meer'), het internationale voorprogramma van de jezuïeten in het kader van de Wereldjongerendagen. Het wordt ook los van de WJD georganiseerd, zoals het geval was in Hongarije en Ierland tijdens de zomer van 2014. Voor de volgende MAG+S verzamelen we in Krakow (<https://www.facebook.com/mags2016>). Tijdens MAG+S worden de jongeren na enkele onthaaldagen uitgezonden voor een activiteit van een week: sociaal werk, een creatieve of spirituele activiteit of een pelgrimstocht. De mix van actie, gebed en vorming maakt van MAG+S een sterke formule.

Wie meer informatie wil over de jezuïeten en wat ze doen, kan terecht op de website: www.jezuïeten.org.

De Karmel van het Goddelijk Hart van Jezus

Wij beschouwen de zalige Moeder Maria-Teresa van de Heilige Jozef als onze stichteres, maar zij heeft altijd gezegd dat het God zelf was die dit werk in het leven heeft geroepen. Zij was slechts een instrument in zijn handen.

Moeder Maria-Teresa van de heilige Jozef – Anna Maria Tauscher van den Bosch (de voorouders van haar moeder waren afkomstig uit Nederland) – werd op 19 juni 1855 geboren te Sandow. Maria groeide op in een diep gelovig gezin. Haar vader was dominee in de Lutherse Kerk. Al als jong meisje verlangde Maria naar een leven dat geheel aan God gewijd zou zijn.

Op 30 oktober 1888 werd zij in Keulen opgenomen in de Katholieke Kerk. Vanaf dat moment werd zij arm omwille van de armen en thuisloos omwille van de thuislozen.

Reeds drie jaar later stichtte zij een kindertehuis in Berlijn omdat de nood, waarin talloze kinderen verkeerden, haar ter harte ging. Spoedig vormde zich rondom haar een groepje enthousiaste vrouwen. Het was het begin van een gemeenschap, die zich binnen enkele tientallen jaren over Europa en Amerika zou uitbreiden.

Moeder Maria-Teresa stierf op 20 september 1938 te Sittard. Sinds haar dood vinden velen op haar voorspraak hulp in hun noden. Zij, die tijdens haar leven aan honderden kinderen moederlijke liefde en zorg en aan talloze volwassenen daadwerkelijke hulp verleende, schreef vóór haar dood: “Tranen te kunnen drogen en wonden te genezen vanuit de hemel, dat is mijn vurigste verlangen.” Op 13 mei 2006 werd zij zalig verklaard in Roermond.

Haar feestdag wordt gevierd op 30 oktober.



Veel mensen komen bij het graf van de zalige Maria-Teresa van de H. Jozef bidden. Vaak vinden zij verhooring, steun en genezing.

Het charisma, de Spiritualiteit van de Karmel van het Goddelijk Hart van Jezus:

Zoals de profeet Elia streven wij ernaar in Gods tegenwoordigheid te leven en ons in te zetten voor Zijn eer. “God leeft, ik sta voor Zijn Aangezicht.” (1 Kon 17,1)

Onze stichteres wilde de kontemplatieve geest van de Karmel dienstbaar maken aan het directe apostolaatswerk. Het samengaan van gebed en werk is ons leven, onze zending, onze gave aan de Kerk en de wereld.

Ons gemeenschappelijk middel om het geheim van Christus te benaderen is het Hart van Jezus: door ons te verbinden met het Heilig Hart van Jezus willen wij Zijn liefde tot bron en middelpunt van ons leven maken.

“Blijf in Mij, zoals Ik in u!” (Joh 15, 4)

Wij geloven dat door onze onderlinge liefde de liefde van Christus zichtbaar wordt. Het apostolaat moet uit het gebed voortkomen. Wij beginnen de liefde van Christus voor ons te begrijpen zodra wij beginnen haar met anderen te delen. Wanneer wij in Christus een tehuis gevonden hebben, zullen anderen bij ons een tehuis kunnen vinden.



Elke persoon is “onze Jezus” en wij proberen Hem in de ander te helpen. Dit alles beleven wij van uit mariale grondhouding, wij volgen Maria in haar zending en haar taak binnen het verlossingswerk. Onze geloften verwijzen naar de werkelijkheid van de hemel, naar het doel van het leven. Wij zijn ervan overtuigd dat God het goede werk dat Hij in ons begonnen is tot voleinding zal brengen.

Tegenwoordig leven en werken de Karmelietessen van het Goddelijk Hart in navolging van de biddende Christus in 16 landen in Europa, Amerika en Afrika. In onze apostolaten proberen we thuislozen een thuis te geven: kindertehuis, dagverblijf voor kinderen, huisbezoek, bejaardenhuis, bezinningshuis, parochiekatechese, schoolkatechese, ...





Jonge mensen die nader kennis willen maken met de zusters, met ons leven, ... **zijn welkom:**

- meebidden van de vespers op zondag om 17.00 uur
- het graf en/of het museum van onze Moeder Stichteres bezoeken
- de Goede week en Pasen meevieren
- een bezoek alleen, met vrienden, met een groep (vormelingen, misdienaars, jongeren, ...)
- gesprekken met zusters
- maatschappelijke stage georganiseerd door de school
- als vrijwilliger meehelpen in het bezinningshuis, in de tuin

Wij komen graag in je klas, jongerengroep, ... om iets te vertellen over ons leven, onze gemeenschap, om samen met jullie antwoorden te zoeken op vragen die jonge mensen bezig houden.

Ons **bezinningshuis Regina Carmeli** staat open voor mensen die op zoek zijn naar stilte, gebed, bezinning, verdieping. Het huis biedt een plaats van rust en een plek om jezelf terug te vinden en God op het spoor te komen.

In ons jaarprogramma staan meerdere activiteiten die ook jonge mensen kunnen aanspreken, b.v. "Open Kerk", "Pelgrimsavonden", "Scapulierfeest", Bezinningsdagen in stilte ...

Meer informatie hierover en over nieuwe initiatieven is te vinden op: www.reginacarmeli.nl

Vrijwilligerswerk voor jonge mensen tussen 18 en 30 jaar in de zomervakantie in één van onze kloosters **in het buitenland**, b.v. in Kroatië, Brazilië, de Verenigde Staten. Voor meer informatie, neem contact op met zr. M. Gisela.

Contact:

Zrs. Karmelietessen DCJ,
Kollenberg 2, 6132 AL SITTARD

Zr. M. Gisela:

regina.carmeli@carmeldcj.nl / tel. 046 457 09 93

Zr. M. Renata:

srmr-kart@t-online.de / tel. 046 457 09 86

Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest

Arnold Janssen en de twee medestichteressen vormen als het ware de drie "steunpilaren" van onze congregatie.

Arnold Janssen (1837-1909)

Duitse priester, voelde zich geroepen om Gods Bevrijdende Boodschap uit te dragen, dichtbij en ook in verre landen. Hij stichtte in Steyl (L.) drie congregaties: in 1875 de Missionarissen van het Goddelijk Woord (SVD); in 1889 de Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest (SSpS) en in 1896 de Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijdurende Aanbidding (SSpSAP).

Zijn leidraad liet hij ons in zijn bede na:

"Voor het Licht van het Woord en de Geest van genade mogen wijken de duisternis van de zonden en de nacht van het ongelof; en het hart van Jezus leve in de harten van alle mensen. Amen"

Helena Stollenwerk (1852-1900)

Medestichteres van de congregatie SSpS, wilde al vanaf haar jeugd Gods Goede Boodschap naar China brengen en zocht haar weg daartoe in het Missiehuis in Steyl in afwachting van de oprichting van een missiecongregatie voor vrouwen, wat in 1889 een feit werd.

Haar woorden inspireren ons nog steeds:

"Wees licht voor de mensen door levend geloof en daadwerkelijke liefde."



Hendrina Stenmanns (1852-1903)

Eveneens medestichteres van de SSpS, sloot zich in 1884 aan bij Helena Stollenwerk in het Missiehuis in Steyl. Ook zij wilde haar leven in dienst stellen van het Evangelie.

Haar lijfspreuk was:

"Het is onze opdracht ieder hart ontvankelijk te maken voor de liefde."



De spiritualiteit die zij ons hebben nagelaten verbindt ons, **Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest** van de hele wereld, als een rijke schat waaruit we allen leven.

“De missionaire dienst is uitgangspunt en doel van onze congregatie. In al ons werk hoe verschillend ook, staan wij in dienst van de missieopdracht van de Kerk. Wij verrichten onze missionaire dienst in bewuste levensgemeenschap met de Heer, onder leiding van zijn Geest...

Wij dragen er zorg voor, dat de liefde van God in ons leven en dienen zichtbaar wordt. Als een gemeenschap van zusters uit verschillende volken en talen worden wij een levend teken van de eenheid en verscheidenheid van de Kerk.” (Proloog Constituties SSpS)

Wij zijn geworteld in een Trinitaire Spiritualiteit. Wij beleven onze missionaire roeping vooral uit het geloof in de Heilige Drieene God, die in onze harten woont. Wij weten ons ten diepste gekend en bemind door de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Vanuit deze zekerheid delen we in de missie van Jezus en proberen we de bewegingen van de Heilige Geest in de wereld van vandaag te ondersteunen en gestalte te geven. Hierbij staat centraal het beleven en present stellen van het Evangelie volgens onze eigen spiritualiteit.

Kernelementen daarin zijn: **gemeenschap, gebed, missie.**

Gemeenschap

In onze internationale gemeenschappen proberen we op zo 'n manier te leven dat het plekken worden waarin de Geest ons vormt en leidt. Dat betekent dat ze tot plekken van gastvrijheid worden, waarin ieder (wijzelf en anderen) zich thuis voelt. Dit betekent ook dat we vanuit die gemeenschap onze missionaire taken kunnen vervullen.

Gebed

In ons leven spelen bezinning en gebed, zowel gemeenschappelijk als persoonlijk, een grote rol. Tevens leggen we er ons op toe om door de dag heen in contemplatieve aandacht aanwezig te zijn – luisterend en gevoelig – voor de beweging van de Heilige Geest in deze wereld.

Missie

Als missiezusters weten we ons vanuit dit evangelisch gemeenschapsleven en vanuit deze luisterende, biddende grondhouding bewogen tot wat wij onze missie noemen, namelijk in creatieve trouw handen en voeten te geven aan de beweging van de Geest Gods in deze tijd. We worden geïnspireerd door “De liefde van God die in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest”. (Rom. 5,5)

Momenteel leven en werken we met ruim 3.300 zusters in bijna 50 landen in alle continenten.



Onze gegevens:
 Missiezusters, Klooster Zonneborgh,
 Zonnestraat 5, 6446 TC Treebeek-Brunssum,
 045-5212379, marie-jose-geurts@hotmail.com
 en/of
 Missiezusters, Klooster vh Heilig Hart,
 Zustersstraat 20, 5935 BX Steyl-Tegelen,
 077-3764241, ssps@steyl.eu

Missiezusters van St. Petrus Claver

Wij zijn een internationale Congregatie met 250 zusters van meer dan 30 nationaliteiten en met kloosters over alle vijf continenten verspreid.

Onze stichteres is de in 1975 zaligverklaarde, Maria Theresia Ledóchowska. Het charisma haar door God geschonken, is missie-animatie.

Missie-animatie

Mensen waar ook ter wereld animeren voor de missionerende Kerk. De mensen bewust maken van het missionaire karakter van de Kerk. En ook bewustmaking van het feit dat de Kerk een Wereldkerk is, waarin de lokale kerken met elkaar verbonden zijn door de mystieke band van Christus, als Zijn Lichaam.

46 Wij willen bruggen vormen tussen die kerken

Door middel van onze tijdschriften en conferenties, school- en parochiebezoeken, jongeren-missie-reizen, missie-knutselgroepen, gebedsgroepen, proberen wij dit doel na te streven en Christus dichterbij een ieder te brengen.

Een van de gevolgen is ook fondswerving voor de armere kerken, maar vormt geen doel op zich. Wij hebben geen eigen missies en staan ook in dit geheel ten dienste van de Kerken in de Derde Wereld.

De aanvragen die bij ons binnenkomen, worden met de vele kleine en grote giften van onze weldoeners gehonoreerd. Dit alles staat onder controle van Propaganda Fide (Vaticaan), waaraan wij jaarlijks verantwoording afleggen. Vele bisschoppen en inlandse priesters en zusters van arme missie-kerken, alsook missionarissen van andere congregaties, hebben wij door Gods hulp en vele edelmoedige zielen kunnen helpen.



De Zalige Maria Theresia Ledóchowska



Onze gemeenschappen

Door ons internationaal karakter, hebben wij het geluk ons te kunnen verheugen over vele jonge leden. Wij bidden en werken over het algemeen vanuit een kleine gemeenschap van gemiddeld 4 zusters met een groep vrijwilligers die ons charisma willen delen en meehelpen. Bijna al onze gemeenschappen zijn zelf ook van internationaal karakter wat tegelijk getuigenis aflegt dat Christus liefde is en één maakt ondanks alle menselijke verschillen. Momenteel hebben we twee Nederlandse zusters, ingetreden in 1984 en 2000 te Maastricht.

Dagorde SSPC:

5.30	Begin van de dag
6.00	Meditatie
6.30	Laudes
	H.Mis + dankzegging
	Ontbijt
	Geestelijke lezing
	Apostolaat
12.10	Gewetensonderzoek
12.30	Middageten
	Kleine aanbidding
	Apostolaat
	Rozenhoedje
	Half uur aanbidding
18.45	Vespers
19.00	Avondeten
20.00	Recreatie
21.00	Dagsluiting



Onze gegevens:

Missiezusters van St. Petrus Claver
Bouillonstraat 4 – 6211 LH Maastricht
Tel. 043 – 3212158
stpetrusclaver@filinternet.nl
www.stpetrusclaver.nl
www.missionarieclaveriane.org

Zusters van het arme Kind Jezus



Op 2 februari 1844 stichtte Clara Fey in Aken de congregatie (een *gemeenschap*) van de zusters van het arme Kind Jezus.

Door de nood van de kinderen die dagelijks twaalf tot veertien uur in de fabrieken werkten, of die zonder verzorging, opvoeding en onderwijs op straat opgroeiden, werd Clara Fey diep getroffen. Clara zag in de verwaarloosde kinderen Jezus zelf. Daarom koos zij, ondanks heftige tegenstand van de zijde van de wereldlijke en kerkelijke instanties, voor de te stichten congregatie de naam 'Zusters van het arme Kind Jezus'.

Met de naam 'Zusters van het arme Kind Jezus', vond Moeder Clara dat de opdracht en de taak van haar en haar medezusters, duidelijk was uitgedrukt, namelijk kinderen en jongeren, vooral de armen en verwaarloosden, te helpen en een christelijke opvoeding te geven.

Zij wist echter dat zij met haar zusters deze opdracht alleen kon volbrengen, als alle handelen voortkwam uit de verbondenheid met God. De eenheid van contemplatie en actie (daarmee wordt bedoeld gebed en werk) zag zij duidelijk als de noodzakelijke voorwaarde voor alle apostolische activiteit.

De zusters dragen een medaille waarop staat: 'Manete in Me'. Dit is uit het Evangelie van Johannes 15,4 : "Blijft in Mij, zoals Ik in u". Dit is wat met contemplatie bedoeld wordt, leven en werken samen met Jezus en zoals Hij geleefd heeft.

Hierin ligt de geestelijke grondslag om volgens onze roeping te leven en te werken: Jezus Christus in de kinderen en de jongeren te dienen. In het leven van de heilige Familie te Nazareth zag Clara Fey het ideaalbeeld van haar congregatie: een gemeenschap in arbeid, in liefde en in gebed, waarvan Jezus het middelpunt is.

Wij zusters voelen ons door God geroepen om Jezus Christus na te volgen. Jezus leefde samen met zijn apostelen, Zijn leerlingen. Zo willen wij ook leven in gemeenschap en met de geloften net als Jezus, arm te leven, niet te trouwen om zo geheel vrij te zijn voor God en ons werk en leven en werken onder leiding van de overste van een groep zusters zoals Jezus gehoorzaam was aan God.



De Heilige Geest, de liefde tussen Vader en Zoon, geeft ons de kracht van geloof, hoop en liefde, om als zuster deze bijzondere roeping te beleven. Dit moet door ons leven zichtbaar worden. Door Jezus van meer nabij te volgen, willen wij proberen ons helemaal aan God de Vader te geven. Net als Jezus willen wij zo proberen steeds dichterbij de Vader te komen.

De stichting van de Congregatie van de Zusters van het arme Kind Jezus werd op 12 mei 1869 door Paus Pius IX erkend als religieus instituut.

Al heel gauw werden in Aken en omliggende dorpen scholen gesticht waar arme kinderen onderwijs kregen. Ook kwamen al gauw kindertehuizen voor de opvang van arme en verwaarloosde kinderen.

Door de Kulturkampf in Duitsland kwam er al gauw een einde aan het apostolaat. Maar Clara Fey bleef trouw aan haar zending: de kinderen tot Jezus brengen.

Daarom zond zij de zusters naar andere landen o.a. Nederland, België, Engeland, Frankrijk, Oostenrijk, Luxemburg. Na de dood van Clara Fey werden zusters uitgezonden naar Spanje, Letland, Kazachstan, Noord-Amerika, Indonesië, Columbia, Peru.

In al deze landen zijn scholen en kindertehuizen. Ook wordt nu veel samengewerkt met de parochies en geven de zusters ook buitenschoolse catechese en werken zij met kinderclubs. Ook geven de zusters retraite en bezinningsapostolaat. Dat houdt in dat zij samen met kinderen of ook volwassenen nadenken en bidden over teksten uit de bijbel, boeken over God of teksten van de Paus.

In Duitsland is ook opvang en begeleiding van immigranten. In Nederland geven de zusters catechese op scholen, eerste Communievoorbereiding, het Vormsel, begeleiding van priesterstudenten, spiritualiteit, Kairosopleiding en deelname aan katholieke jongerendagen.

Sinds 2008 is in Nederland een internationale groep zusters, die ingezet zijn voor het apostolaat voor de opvoeding van kinderen en jeugd, o.a. door het geven van catechese, gebedsgroepen, het meedoen aan meisjeskamp.



Contact:

Zr. Marie-Anne

Zusters van het Arme Kind Jezus
Zusterhuis
Brusselsestraat 38
6211 PG Maastricht

T. 043-3466773

M. 06-22660457

E. zr.marie-anne@planet.nl

CONTACT

André Pierik, pr.

Verantwoordelijke Roepingenpastoraal

Tel. 0475-562770

E-mail: apierik@foyer-thorn.nl

Myriam Rademaker

Swalmerstraat 100

6041 CZ Roermond

Tel. 0475-386892

E-mail: m.rademaker@bisdom-roermond.nl

Website: www.bisdom-roermond.nl

BISDOM



ROERMOND