



Israël

Gemeentenieuws

32e jaargang no.1
februari 2017
ISSN: 1382-130X

Comité Gemeentehulp Israël ■ Nieuws- en gebedspunten van de Messiaanse beweging

Israël, het grootste wonder... ...dat er niet mag zijn

Calev Myers



In het novembern timer van Israël Gemeentenieuws publiceerden wij een interview met Calev Myers, de oprichter en directeur van het *Jerusalem Institute of Justice* (JIJ). In december 2016 organiseerden we een aantal spreekbeurten in Nederland met deze advocaat uit Jeruzalem. Omdat de toespraken van Calev Myers zo enorm werden gewaardeerd, leek het ons goed om een van de thema's die hij behandelde, in deze eerste uitgave van Gemeentenieuws in 2017 te plaatsen.



Lees verder op de volgende pagina >>



Tenten, die gebruikt werden als tijdelijke huisvesting voor Joodse immigranten in Israël (ca. 1950)

Wat is het grootste wonder in de geschiedenis van Israël? Inderdaad, de doortocht door de Rode Zee. Maar de profeet Jeremia voorspelde dat er een nog veel groter wonder zou plaatsvinden. Hij schreef erover in hoofdstuk 23:7: *'Er zal een dag komen – spreekt de HEER – dat er niet meer wordt gezegd: "Zo waar de HEER leeft, die het volk van Israël uit Egypte heeft bevrijd," maar: "Zo waar de HEER leeft, die de nakomelingen van Israël uit het land van het Noorden heeft bevrijd en uit de andere landen waarheen Hij hen verbannen had." Dan zullen ze weer in hun eigen land wonen.'*

In onze dagen zien we deze grootste goddelijke ingreep voor onze ogen gebeuren

In onze dagen zien we deze grootste goddelijke ingreep in de geschiedenis van het Jodendom voor onze ogen gebeuren. Het overtreft ons bevatingsvermogen en iedere menselijke logica. Een volk dat tweeduizend jaar over de hele wereld verspreid leefde, en normaal gesproken zou zijn opgegaan in de volken, komt nu als één volk thuis!

Drieduizend jaar

Het Joodse volk is het enige volk op aarde dat na drieduizend jaar in hetzelfde land woont, dezelfde voorouders heeft, dezelfde religie aanhangt en dezelfde taal spreekt. En dan te bedenken dat er een gat van tweeduizend jaar van afwezigheid tussen zit. Maar het wonder houdt hier niet op. De economie van Israël is ook een wonder. We hebben een hoger National Bruto Product dan alle omliggende landen bij elkaar. Er zijn meer Israëlische bedrijven genoteerd op de Nasdaq-beurs dan alle Europese landen bij elkaar.

God heeft ons ook gezegend met het klimaat en met een land dat veel vrucht opbrengt. Ook de natuur wordt door God gezegend. Israël is het enige land op aarde dat meer bomen heeft dan een eeuw geleden, 460 miljoen bomen meer.

Israël heeft ook het hoogste cijfer export van agrarische producten per hoofd van de bevolking ter wereld. We geven ook meer boeken uit per hoofd van de bevolking dan ieder ander land.

Veiligheid

Ook onze veiligheid is een kwestie van Gods bescherming. Sinds 2011 beschikt Israël over het afweersysteem 'Iron Dome - IJzeren Koepel' waarmee vijandelijke raketten worden

vernietigd voordat ze hun doel bereiken. Maar toen 'Iron Dome' nog niet bestond, zijn er vele duizenden raketten op Israël afgevuurd vanuit Gaza. Als je de raketten die tussen 2000 en 2010 op Israël zijn afgeschoten optelt en dat aantal deelt door het aantal echte inslagen in bewoond gebied, dan blijken er 445 raketten nodig te zijn om er eentje effectief te laten zijn. Dat is een regelrecht wonder van God! Want dat is niet omdat onze vijanden zo slecht kunnen mikken, maar omdat God ze verwacht en hun boze plannen verijdelt. Dat is natuurlijk een grote schande voor de vijanden van Israël, maar in plaats van dat te erkennen noemen ze ons 'de grote schande'. In de Arabische landen wordt het woord 'Israël' niet hardop uitgesproken. Men heeft het over 'de grote schande'. Er is geen ruimte voor Israël in het denken van de Arabieren.

Religieus conflict

Het Israëlisch-Palestijns conflict is in feite geen politiek conflict, het is voornamelijk een religieus conflict. In de islam is de wereld in slechts twee gebieden verdeeld: Dar al islam (het huis van de islam) en Dar al harab (huis van het zwaard). Het betekent dat je moet kiezen tussen het 'huis van de islam' of voor het vonnis door het zwaard.

Er is geen ruimte voor een Joods gebied. Er komt geen vrede als Israël een stuk land opgeeft voor de Palestijnen. De islam verbiedt in principe een Joods territorium in de wereld, en al helemaal op grondgebied dat eens aan islamitische machthebbers toebehoorde. In de twintiger jaren van de vorige eeuw, dus lang voor de stichting van de staat Israël, werden al Joden afgeslacht door moslim-extremisten in Hebron en Jaffa. Het is een oud, religieus conflict. En naast een religieus conflict is het ook nog eens een conflict over het recht van vluchtelingen.

Vluchtelingenstroom

De vluchtelingenstroom naar aanleiding van de door de Arabieren begonnen oorlog tegen de zojuist opgerichte staat Israël ging niet in één richting. Het was in feite een wisseling van het ene met het andere volk. Twee bevolkingsgroepen werden op basis van hun etnische achtergrond van plaats verwisseld. Dat gebeurde na de Tweede Wereldoorlog overigens in veel meer delen van de wereld. Terwijl het imperialisme en het kolonialisme afbrokkelden, werden er nieuwe grenzen getrokken en verhuisden complete bevolkingsgroepen. Terwijl er zo'n 720.000 Palestijnen uit het oude mandaatgebied Palestina vluchtten voor de Onafhankelijkheidsoorlog, werden 850.000 Joden gedwongen om de landen van het Midden-Oosten te verlaten, waar ze eeuwenlang hadden gewoond. Na de Tweede Wereldoorlog waren er wereldwijd zo'n 40 miljoen ontheemde mensen. In 1949 richtte de VN een agentschap op om deze miljoenen vluchtelingen te helpen, de *United Nations High Council of Refugees*

(UNHCR). Deze Raad kreeg de opdracht om te zorgen dat ze ofwel zouden terugkeren naar hun land van herkomst, of het burgerschap zouden verkrijgen van het land waar ze naartoe waren gevlucht. Ze kregen medische zorg, onderwijs en banen. Zodat hun kinderen niet langer als vluchtelingen zouden leven, maar als volwaardige burgers van het nieuwe vaderland. Het merendeel van die vluchtelingen van na de Tweede Wereldoorlog hebben hun bestemming gevonden, allemaal behalve de Palestijnen! Die bleven tot op de dag van vandaag vluchtelingen.

De enige manier om recht te doen aan de Palestijnen is dat het Westen stopt met de financiering van UNRWA

Officieel besluit

Waarom kregen de Palestijnen geen nieuw burgerschap? Omdat de Arabische liga in de jaren vijftig het officiële besluit nam, dat geen enkele Palestijn het volle burgerschap mag ontvangen in welk Arabisch land dan ook. Waarom niet? Het zijn toch moslims die naar moslimlanden zijn gevlucht, ze spreken toch dezelfde taal en hebben dezelfde godsdienst? Omdat Israël was gevestigd op Dar al islam, en dat moet altijd het 'huis van de islam' blijven. Als de Arabische landen de Palestijnse vluchtelingen uit 1948 de Jordaanse, Libanese, Syrische of Egyptische nationaliteit zouden geven,

zou dat een erkenning inhouden van het bestaan van de staat Israël.

UNRWA

Wat moest de VN met zo'n opstelling met het oog op de 720.000 Palestijnse vluchtelingen in de Arabische landen? Ze bedachten een oplossing en richtten een vluchtelingenorganisatie op, speciaal voor de Palestijnen: *United Nations Relief and Work Agency* (UNRWA). Zij mogen de Palestijnen niet helpen bij de integratie in hun gastlanden, maar beperken zich tot vluchtelingen hulp tot het moment dat ze kunnen terugkeren naar hun oorspronkelijke huis in Israël. Om die reden worden de Palestijnse vluchtelingen nu al meer dan 65 jaar opzettelijk in vluchtelingenkampen gehouden. In al die jaren ontvangen zij niet de voorzieningen die voor normale burgers gelden in het land waar ze wonen.

Ten hemel schreiend

Inmiddels is het aantal Palestijnen buiten Israël van 720.000 in 1948 gegroeid tot 5,5 miljoen. De omstandigheden in de kampen zijn ten hemel schreiend. En wie krijgt de schuld? Israël, dat nooit een oorlog begon, en nooit Palestijnen het land heeft uitgejaagd. Over de hele wereld maken mensen zich druk over de rechten van de Palestijnen. En wat doen ze? Ze besluiten om Israël te boycotten en laten de Palestijnen omkomen door het onderlinge geweld tussen moslims en door het kunstmatige vluchtelingenbeleid van de Arabieren. Zelfs in de verschrikkelijke burgeroorlog van Syrië, zijn de Palestijnse vluchtelingen slechter af dan de Syrische. De mensen uit het Palestijnse kamp Yarmuk bij Damascus, die ten einde raad vlucht-



UNHCR



Palestijns vluchtelingenkamp

ten voor het geweld, worden bij de Jordaanse en Libanese grenzen tegengehouden, terwijl Syrische vluchtelingen worden doorgelaten. In het algemeen gesproken hebben Arabische landen geen erbarmen voor Palestijnse vluchtelingen, hun rechten worden systematisch geschonden.

Pionnen

Palestijnen in de Arabische landen zijn pionnen geworden op het schaakbord van de wereldpolitiek, met als inzet de vernietiging van de staat Israël. Want het is duidelijk dat wanneer de zogenaamde vluchtelingen, de 5,5 miljoen kinderen van de 720.000 uit 1948, allemaal zouden terugkeren, dat de Joden dan de gehate minderheid zullen vormen in eigen land.

Miljarden steun gaat naar Palestijnse bewegingen met de intentie om Israël te vernietigen

De enige manier om recht te doen aan de Palestijnen is dat het Westen onmiddellijk stopt met de financiering van UNRWA en zich richt op echte effectieve hulp aan de Palestijnen in de Arabische landen. Dat ze zorgen dat ze integreren in de Arabische landen met volledig burgerschap en alle rechten die in die landen gelden. Opheffing van de kampen, huisvesting, banen in alle sectoren en een menswaardig bestaan. Dat zou het Palestijnse vluchtelingenprobleem grotendeels oplossen.

Hypocriet

Het meest hypocriete is, dat meer dan honderdveertig landen de Palestijnse staat hebben erkend. Maar in deze Palestijnse staat bevinden zich nog steeds Palestijnse vluchtelingenkampen. De Palestijnse Autoriteit van Mahmoud Abbas zegt doodleuk dat ze niet verantwoordelijk is voor deze mensen, en dat het 't probleem is van de internationale gemeenschap, ze zijn immers erkend als vluchtelingen? Het wordt echt tijd dat de UNRWA een totaal andere taak krijgt. Er is een kans dat dit kan gebeuren, want sinds 1949 wordt elke vier jaar het mandaat van de UNRWA vernieuwd. En in juni 2017 loopt er weer zo'n periode af. Onze organisatie is op dit moment aan het lobbyen binnen de VN om het mandaat van de UNRWA te wijzigen.

Apartheid?

De Palestijnen ontvangen veel steun van radicale anti-Israël groepen, onder hen bevinden zich grote christelijke kerken en organisaties. Miljarden steun gaat naar Palestijnse bewegingen die de intentie hebben om Israël te vernietigen (30 miljard euro van 1994-2017). En dan zeggen ze ook nog dat er in Israël apartheid is. Als deze zogenaamde hulpverleners eerlijk zijn, dan erkennen ze dat er in het hele Midden-Oosten apartheid heerst tegen Palestijnen, behalve in Israël. Israël is de enige plaats waar Palestijnen juist niet anders worden behandeld, en waar ze gelijke burgerrechten hebben. Israël is ook het enige land tussen alle omliggende Arabische landen waar geen Palestijns vluchtelingenkamp is.

Lees verder op de volgende pagina >>



Calev Michael Myers

is advocaat en gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Twaalf jaar geleden heeft hij naast zijn werk in de advocatuur het Jerusalem Institute of Justice (JIJ) opgericht. Speciaal bedoeld om minderheidsgroepen te helpen die om hun geloofsovertuiging worden gediscrimineerd.

Het JIJ heeft in de afgelopen twaalf jaar zo'n 750 zaken mogen behandelen, waarvan 22 zaken dienden bij de Hoge Raad. Slechts twee zaken werden afgewezen. Daarnaast maakt het JIJ zich sterk tegen mensenhandel en prostitutie. Het JIJ geeft ook leiding aan een groep van verschillende organisaties die willen dat de prostitutie illegaal wordt verklaard in Israël. Maar de belangrijkste taak van het JIJ is het aan de kaak stellen van schendingen van de rechten van de mens, zowel in Israël als in de Palestijnse gebieden.



UNRWA agency



Meer informatie op internet: jij.org

Kijk wat er gebeurde met de Palestijnen die na de Onafhankelijkheidsoorlog van 1948 besloten om wel terug te keren, dat waren er zo'n 140.000. Zij genieten alle vrijheden, net als alle andere Israëli's. Ze bekleeden hoge posities in de maatschappij. We hebben zelfs een Arabische moslim en een Arabische christen als rechters in de Hoge Raad.

Recht moet geschieden

Natuurlijk zal er recht moeten geschieden waar Palestijnen onderdrukt worden. Ik ben als Joodse Israëli voor het recht van iedere Palestijn op een menswaardig en eervol bestaan. Maar als ik zie hoe er in de Arabische landen met de Palestijnen wordt omgegaan, dan maakt het me ziek. Bent u als

We zouden alles moeten doen om het recht van de mensen die wonen op zowel Palestijns als Israëliisch grondgebied te bevorderen

christen pro-Israël? Dan is het ongepast en zondig om de Palestijnen te haten. Wilt u de Palestijnen ondersteunen? Sla dan niet door, en ga niet Israël haten. We zouden alles moeten doen om het recht van de mensen die wonen op zowel Palestijns als Israëliisch grondgebied te bevorderen en te verdedigen. Want we zijn allemaal gemaakt naar Gods gelijkenis. Ieder mens heeft de waardigheid van

de Schepper, omdat Hij zijn geest in ieder mens wil blazen.

Tekst: Peter de Bruijne

Calev Myers in gesprek met Nederlandse politici, tijdens de Advocacy tour in november



Team tijdens Advocacy Tour 2016: Sheli en Calev Myers (JIJ), Timo en Thonke Erkelens (CGI), Elisheva Pirard (JIJ), Tal Shaanan (JIJ), Avital Geleynse (CGI), Diny en Peter Koppert (CGI)

GEBED

- Dit voorjaar organiseert Sheli, de vrouw van Calev die in Israël een bekende aanbiddings-leider is, met een aantal andere aanbiddings-leiders een groot aanbiddingsconcert met duizend Joodse en Arabische Israëli's die geloven in Jezus. Ze zijn gevraagd om dit te doen als een getuigenis van de eenheid tussen Joden en Arabieren in Jezus de Messias.
Bid dat hier een enorme geestelijke en maatschappelijke invloed van uit zal gaan.
- **Bid voor het stageprojecten (internships) van het JIJ.** Dat jongeren uit de hele wereld, ook uit Nederland, deel zullen nemen aan dit project dat een eerlijke strijd voert voor de mensenrechten in Israël en de Palestijnse gebieden. Informeer bij het CGI als je mee wilt doen!
- **Bid voor het werk van het JIJ** voor de rechten van Messiaanse gelovigen die te maken hebben met discriminatie en voor de verdediging bij civiele rechtszaken.

korte berichten

Calev Myers geeft lezing bij Tilburg University



Calev Myers is door Tilburg University uitgenodigd om een lezing te komen geven. Dit zal op maandag 6 maart 2017 plaatsvinden.

Daarnaast heeft Calev Myers een spreekbeurt op:

Zondag 5 Maart 2017
in de **Evangeliegemeente Castricum**
Geesterduinweg 3 - 1902 CB - Castricum (Aanvang 10.00 uur)
Onderwerp: 'Het wonder van Israël, en de rol die jij daarin speelt.'

Binnenkort verkrijgbaar: Boek Fountain of Tears

Binnenkort is er een nieuw boek verkrijgbaar via onze website [cgi-holland.nl](http://www.cgi-holland.nl), over de totstandkoming van *Fountain of Tears* in Arad, geschreven door de kunstenaar, Rick Wienecke. Zie ook voor het werk van Rick Wienecke: <http://www.castingseeds.com/fountain-of-tears>.



Bestuursreis

12-21 januari 2017

Van 12-21 januari 2017 vond de bestuursreis van Comité Gemeentehulp Israël plaats. In het volgende nummer zullen we u informeren over de projecten die door directie en bestuur zijn bezocht.

Agenda

5 maart 2017 (10.00 uur)
Spreekbeurt Calev Myers - Evangeliegemeente Castricum
6 maart 2017
Lezing Calev Myers - Tilburg University
12 maart 2017
Purim
1 t/m 3 september 2017
Israëlweekend ICEJ op de Betteld, Zelhem



Volg ons op Facebook voor updates:
<https://www.facebook.com/CGIHolland>

Giften

IBAN nummer NL19 INGB 0004651992
BIC-code: INGBNL2A

Project: 1726 Jerusalem Institute of Justice
Project: 1800 Jongerenreizen
Project: 1730 Noodhulp

Zie voor alle projectnummers de website www.cgi-holland.nl. Giften zonder vermelding van projectnummer worden als Algemene Gift aangemerkt en ter beoordeling van CGI besteed.



CGI

Comité Gemeentehulp Israël

Veldwade 20a, 3439 LE Nieuwegein
055-8431904 • info@cgi-holland.nl

Staf:
Timo Erkelens • *parttime directeur (operationeel)* • t.erkelens@cgi-holland.nl
Johan van Otterloo • *parttime administrateur* • j.vanotterloo@cgi-holland.nl

Bestuur:
Wim Nieuwenhuis, St. Maartensbrug (voorzitter); Frans van Herwijnen, Haulerwijk (secretaris); Bram Bleijenberg, Barneveld (penningmeester), Henk Mulder, Borger; Jan Boonstra, Zuidhorn.

Oplage: 8.000 ex.

Abonnementen en adreswijzigingen:
adresbeheer@cgi-holland.nl

Boekbestellingen:
[Christine Guijt c.guijt@cgi-holland.nl](mailto:Christine.Guijt@cgui-holland.nl)

Reisinformatie en boekingen:
reisbureau@cgi-holland.nl

Gebedsmuur:
gebedsmuur@cgi-holland.nl

Layout:
Sjoeal, Sybe de Vos

www.cgi-holland.nl
info@cgi-holland.nl
lid van www.israelplatform.nl

