

# Bij Debbie

Na een carrière in de televisiewereld besloten Debbie de Jong en haar man acteur Alfred van den Heuvel met hun gezin naar Spanje te verhuizen. Hun huis is als hun nieuwe vaderland: kleurrijk, warm en temperamentvol.



**DEBBIE (52) IN 'T KORT**  
 Woont samen met **Alfred (59), Sam (16) en Roos (13)**  
 Type huis oude masia **In Sant Andreu del Terri, Spanje**  
 Sinds **5 jaar**  
 Beroep **Televisieproducent, recentelijk eigenaar bed & breakfast**  
**123olé, 123ole.nl**



“Twintig jaar lang heb ik met erg veel plezier als producent bij Endemol gewerkt”, begint Debbie. “Dat had ik altijd gewild en het was een supertijd, maar op een gegeven moment dacht ik: er is vast nog wel meer. Zowel Alfred als ik wilden een nieuw avontuur aangaan, grenzen verleggen en bedachten dat we best eens een jaartje in Spanje konden gaan wonen. Toen Sam (nu 16) en Roos (nu 13) het zwembad en de stallen zagen waren ze gelijk enthousiast: eindelijk konden we dieren kwijt! Toen we ze na een jaar vertelden dat we wilden blijven, werd er wel een traan gelaten, maar inmiddels zijn de kinderen hier helemaal in hun element.”

## Rijke boerenhistorie

Toen Debbie en haar gezin vijf jaar geleden neerstreken in Sant Andreu del Terri, verdubbelde het inwonertal van het gehucht in één klap. Het dorpje ligt in Catalonië, een kwartier ten noorden van Girona, een uurtje van Barcelona. Debbie: “We kenden deze streek niet zo goed, want we gingen meestal naar Zuid-Spanje. Maar we moesten een plek hebben van waaruit je nog goed naar Nederland kan rijden of vliegen, aangezien Alfred voor zijn acteerwerk op en neer reist. Het gehucht is eigenlijk niet meer dan een landweg met een paar boerderijen. Ons huis, Can Portell, vernoemd naar de familie Portell die hier aan het begin van de 20e eeuw woonde, was ooit ook een boerenbedrijf. Het grote gebouw is ongeveer drie eeuwen oud en je noemt het een *masia*, vergelijkbaar met een Franse mas. Overal in huis zie je de rijke boerenhistorie terug. Van de voederbakken in de kelders, tot de nissen hoog in de muur waar ooit de kippen op stok gingen. Toen we dit huis met een makelaar gingen bekijken wilden we eigenlijk gelijk rechtsomkeer maken. We dachten dat zo'n huis voor ons niet weggelegd was, maar ondertussen wonen we er maar mooi.” >



1 “Dit bordje heeft mijn vriendin Ellenmarie Janse geschilderd. Zij woont ook in Spanje.”

2 “Ik ben gek op rozenstoffen. En zoals je ziet onze katten ook!”

3 Aan de muur in de werk-

kamer van Debbie hangt een verzameling familieportretten.

4 Sint Bernard Bello hoort echt bij het gezin. Naast de hond heeft Debbie nog vijf katten, drie paarden en kippen voor de verse eitjes bij het ontbijt.





1



2



3

## FAVORIETE ADRESSEN

### Old Harry's

*Diederichsstraat 15, 3971 PA Driebergen, 0343-533 980, oldharrys.nl* "Hier heb ik veel voor Spanje gekocht. Hij is zelfs een keer met een aanhanger vol hiernaartoe gereden."

### Pimp & Co

*pimpenco.nl* "Voor schitterende kussenslopen, tafelkleden en andere stoffen woonaccessoires. Deze webwinkel is van mijn vriendin Karin de Groot, met wie ik ook de naicursus *Pimpen onder de Spaanse Zon* geef."

### De Noordermarkt - Amsterdam

"Op maandagochtend. Hier heb ik ooit mijn beste slag geslagen: een hele verzameling keramieken beeldjes uit de jaren 50 voor een prikje."

### Lien & Giel

*lienengiel.nl* "Vijf winkels vol kleurrijke kleding. Hier koop ik mijn favoriete gebloemde schoenen en laarzen."

### Studio Bazar

*studiobazar.nl* "Mijn bestek van Sabre heb ik hier gekocht en ik ben gek op de spullen van het Deense Rice."

## EN IN HET BUITENLAND

### Zara Home (ook in Amsterdam)

*zarahome.com* "Smaakvolle winkel, waar ik onder andere glaswerk en beddengoed vandaan haal."

### Brocantedhallen en oude bouwmaterialen

"In Spanje heb je veel brocantedhallen en zaken met oude bouwmaterialen. Hier kan ik uren struinen, lekker alles bij elkaar scharrelen. Echt een aanrader is Antic Centre in Vulpellac, antic-centre.com."

### Troc

*troc.com* "Een beetje een kringloopachtige winkelketen met vestigingen in onder andere Spanje en Frankrijk. In de Troc in Perpignan heb ik ooit een schitterende loungebank gevonden."

### Freesia

*c/Pare Claret 12, Girona, freesia-finaguives.com* "Dit is een winkel in Girona en hier koop ik schitterende rozenkaarsen van Point à la Ligne. Ze zijn duur, maar prachtig."

## "In elke nis, om elke hoek; het huis zit vol verrassingen"

### Een oude masia

Ook al waren Debbie en Alfred eigenlijk niet op zoek naar een woning met gastenkamers, ze waren gelijk stapelverliefd op het gebouw. Debbie: "We hadden opeens zo veel ruimte dat we familie en vrienden gingen uitnodigen om bij ons te logeren. Ons eerste Oud en Nieuw in Can Portell brachten we door met 35 vrienden. Inmiddels hebben we een heus bed & breakfast dat we 123olé hebben gedoopt. De omgang met steeds weer nieuwe gasten vind ik heerlijk. Het geeft me energie. Daarnaast kan ik nu veel meer tijd met mijn kinderen doorbrengen dan vroeger. Mijn favoriete moment van de dag? Het wakker worden in dat veel te grote huis. In die stilte, met de enorme koren van vogels. En dan het eerste kopje koffie als iedereen nog slaapt."

### 'Typisch Debbie'

Debbie heeft een unieke stijl, een combinatie van vintage, brocante en vondsten van de rommelmarkt. Debbie: "Met de beste bedoelingen nemen mensen soms dingen voor me mee die ze 'typisch Debbie' noemen, maar dit pakt niet altijd even goed uit. Het is een dun lijntje tussen brocante, kitsch en gewoon lelijk. Maar gelukkig is dit huis zo groot, dat we voor alles wel een plekje kunnen vinden. Zelf ben ik een echte hamsteraar. Ik blijf meubels en spulletjes kopen, ik kan er niets aan doen. Soms belandt iets tijdelijk in de kelder, tot ik er op een dag een plekje voor heb. Ik heb vooral een zwak voor stoffen en oud serviesgoed. Heb dan ook kasten vol kopjes, borden en schalen, in alle kleuren van de regenboog. Veel oud goed, maar ook alle gestippelde Oilily-serviezen en het serviesgoed van PiP Studio. Hoe ik mijn leven nu zou omschrijven? Flamenco, rosé en 123olé!" >

**1** Lekker luie stoel in de werk-kamer van Debbie, van een oude Catalaan uit de buurt.

**2** Dit lampje vond Debbie op een brocantedmarkt; de bloemetjes gaven de doorslag. Soortgelijke lampjes hangen overal in huis, deze hangt in gastenkamer *De Roze Doos*.

**3** Ook de woonkamer is kleurrijk. Boven de bank hangen twee portretten van Mick Jagger en Marlon Brando geschilderd door Peter Donkersloot.

**4** "Ik ben een erg energiek persoon en het duurde even voor ik

het hier een tasje rustiger aan kon doen. De B&B is perfect hiervoor. Ik heb genoeg omhanden, maar ook de tijd om de omgeving te verkennen, te wandelen of te relaxen met een glas rosé."

**5** "Ik wil dat gasten voortdurend verrast worden door unieke accessoires die quasi nonchalant hangen of liggen op bijzondere plekken."

**6** Het huis heeft meerdere terrassen. Dit terras ligt op de eerste verdieping en biedt een fraai uitzicht op de weelderige tuin. Een heerlijke plek om te ontspannen.



4



5



6



“Het is een dun lijntje tussen brocante, kitsch en gewoon lelijk”



### Mijn woonstijl

“Bloemrijk, markant, museaal, vrolijk, met ‘n knipoog. Mensen zeggen wel: Wow, er is hier zo veel te bekijken!”

### Thuiskomen is ...

“Een feest. Spanje is voor mij nu echt mijn thuis.”

### Bijzondere vondst

“Onze originele antieke woonwagen die ik op Marktplaats gevonden heb. Hij was van een zigeunerin uit Katwijk en is met een dieplader naar Spanje vervoerd. Ook deze dient als slaapplek voor gasten.”

### Inrichten op gevoel?

“Ja, absoluut. Maar als een stoel die ik erg mooi vind niet lekker zit, laat ik hem staan.”

### Ook naar deze b&b?

Iedereen die via ariadne at Home boekt voor een verblijf bij 123olé tussen 1 sept. en 31 dec. 2012 ontvangt bij aankomst een leuke verrassing. Reserveren kan via [info@123ole.nl](mailto:info@123ole.nl)

1 De badkamer in een van de gastenkamers. “In het begin struinde ik hier alles af op zoek naar brocante. Ik houd van kleur, van een flamboyante leefomgeving.”



2 “Overall staan snuisterijen; het huis zit vol verrassingen. Het huis leent zich er ook goed voor met al zijn nisjes, hoeken en gaten.”

3 “Roos heeft leren naaien van mijn vriendin Karin de Groot, met wie ik hier regelmatig de naaiworkshop *Pimpen onder de Spaanse Zon* geef.”

4 Gastenkamer *De Blauwe Spiegel*. “Ooit logeerde er hier een stel dat ruzie kreeg omdat de vrouw zich sterk ging afvra-

gen waarom zij zo’n saai huis hadden. Een tijdje later stuurde ze me vanuit Nederland foto’s van haar huis. Meteen na terugkomst had ze haar keuken in een kleurtje geverfd en volop nieuw serviesgoed gekocht.”

5 “Ik vind het heel leuk om naar Nederland te gaan, daar word ik blij van. Maar ik ben nog gelukkiger als ik weer terug in Spanje ben. Met het platteland, het zonnetje, de rijkdom waarin we hier leven.”