

Republik Maluku Selatan



Pattimura is een vrijheidsstrijder van Maluku

Niet

van Indonesië

Assalamu Alaikum Wa Rahmatullah Wa Barakatuh dan Salam Sejahtera

Op 15 mei herdenken wij de sterfdag van de held Pattimura.

Kapitan Pattimura is een zoon van het Molukse volk. Een held omdat hij zich heeft verzet tegen de onderdrukking van zijn volk -het Molukse volk- door de koloniale bezetter Nederland.

Zijn verzet tegen de Nederlandse bezetter heeft hij moeten bekopen met de dood. Na zijn gevangenneming is hij ter dood veroordeeld. Op 15 mei 1817 is Pattimura ter dood gebracht door ophanging in het openbaar voor het fort Victoria in Ambon.

Voor het Molukse volk staat Pattimura dan ook gelijk aan onze volksheld. Zoon van het Molukse volk, die de durf heeft gehad tegen het koloniale gezag op te staan. Niet alleen met woorden, maar met wapens. Dat was een moedige daad.

Eerst in 1973 heeft de Indonesisch President Soeharto bij presidentieel besluit Pattimura tot volksheld van Indonesië benoemd. Pas toen is Pattimura op de lijst van Indonesische helden, die zich tegen de koloniale bezetter Nederland hebben verzet, bijgeschreven. Deze toevoeging van Pattimura heeft bijna 23 jaar -nadat de Indonesische eenheidsstaat op 17 augustus 1950 is gevormd- plaatsgevonden. Enkel dit tijdsverloop al geeft aan, dat aan het eren van Pattimura als volksheld door de Republiek Indonesië, geen prioriteit is gegeven.

Dit laatste wordt symbolisch tot uitdrukking gebracht door Kapitan Pattimura op het bankbiljet met de laagste geldwaarde -1000 Rupiah- te plaatsen. En er is ter ere van Pattimura in Ambon stad een standbeeld neergezet dat hem moest voorstellen. De vorm van zijn gezicht en zijn lichaamsbouw toont geen enkele gelijkenis met die van een Molukker.

Pattimura is voor de Republiek Indonesië dan ook schijnbaar een nationale held van 2^e klasse. Dit is op zich begrijpelijk te achten. Pattimura is namelijk nimmer een held van Republiek Indonesië geweest. Ten tijde van de opstand onder leiding van Kapitan Pattimura in 1817 op het eiland Saparua, bestond de Republiek Indonesië

immers niet. Was het dogma van een Indonesische eenheidsstaat van “Sabang tot Merauke” onbekend. Was geen sprake van het begin van de vorming van de Indonesische staat. Laat staan dat de eenheidsstaat “ Negara Kesatuan Republik Indonesia” met het nietszeggende predicaat “harga mati” aan de orde was. Deze staat is eerst op 17 augustus 1950 met geweld tot stand gekomen. Eerst nadat de Republiek der Zuid-Molukken als staatkundige eenheid op 25 april 1950 was geproclameerd.¹

Een staat, die volgens het internationaal recht tot op heden voortbestaat². Het gedachtegoed van de proclamatie van de Republiek der Zuid-Molukken is echter in de dagen vóór 25 april 1950 geboren in het islamitische dorp Tulehu op Ambon.

Kapitan Pattimura is voor het Molukse volk een ware held.

Een Molukker, die vanuit de vaste overtuiging dat hij als zoon van het Molukse volk, een einde moest maken aan de bezetting van zijn land Maluku en de uitbuiting van zijn Molukse volk. Het belang van Maluku was voor Pattimura de drijfveer om ten strijde te trekken. Niet het belang van de in 1817 onbekende Republiek Indonesië.

Het is dan ook een misperceptie Pattimura te eren als een held, die voor de vrijheid van het land en volk van Republiek Indonesië is gestorven. Dat is geschiedvervalsing. Kapitan Pattimura is gestorven voor Maluku. Zoals ook Mr. Dr. Chr. Soumoukil -de 2^e president van de RMS- is gestorven voor de vrijheid van Maluku.

Pattimura en Soumokil hebben veel gemeen. Beiden zijn zonen van het Molukse volk. Zij hebben zich verzet tegen de koloniale bezetters van hun land. De een tegen de koloniale bezetter Nederland. De ander tegen de opvolgende koloniale bezetter Indonesië. Beiden zijn gevangen genomen. Beiden zijn zonder een eerlijk proces ter dood veroordeeld. Ook voor Soumokil was de mogelijkheid van hoger beroep op voorhand uitgesloten. Dat hij ter dood zou worden veroordeeld stond vast. Zowel het graf van Pattimura als van Soumokil is tot op heden onbekend gebleven.

Ondanks het onbekende graf van beide volkshelden -zonen van het Molukse volk- leeft de geest van Pattimura en Soumokil diep in alle harten van het Molukse volk - moslims en christenen- onverminderd voort.

Indien Pattimura anno 2020 zou hebben geleefd dan zou hij zich wederom hebben verzet. Deze keer tegen de Indonesische bezetter. Sedert de bezetting van Maluku door de Republiek Indonesië is Maluku geworden tot een land, waarin de kinderen van Maluku niet in vrijheid kunnen leven. Hieraan heeft Nederland geen schuld, maar wel de Republiek Indonesië. Een ieder, die openlijk op vreedzame wijze uiting

¹ *Dr.Noelle Higgins (Dublin City University) : “Opinion on the status of the RMS under international law” , d.d. 30 september 2010*

² *Prof.dr.E.de Brabandere (Universiteit Leiden) expert opinion : het voortbestaan van de Republiek Maluku Selatan (RMS) onder het internationaal recht”, 27 september 2011*

geeft aan de wil om vrij te zijn door de nationale vlag van de RMS op 25 april te tonen wordt gearresteerd en zonder wettelijke basis tot hoge straffen veroordeeld.

Wij roepen in uw herinnering, dat Nederland hetzelfde met Soekarno en Hatta heeft gedaan door hen te verbannen.

Nederland en Indonesië hebben nog meer gemeen.

De koloniale overheersers -Nederland en Republiek Indonesië- buiten Maluku structureel uit. Beide bezetters hebben ongekend veel natuurlijke rijkdommen van Maluku gestolen.

Alhoewel Maluku een rijk land is, leeft het volk in Maluku in grote armoede. Het onderwijs en de gezondheidszorg is buitengewoon slecht te noemen. Maluku staat op alle ranglijsten per definitie onderaan.

Vanwege de uitbraak van het Covid19-virus heeft de gouverneur van Maluku – Murad Ismail- bekend gemaakt dat het armoedepercentage is gestegen van 17% naar 40 %.³

Het Molukse volk wordt opzettelijk zo dom mogelijk gehouden. Ook dit is een strategie, die elke koloniale macht - zoals voorheen ook door Nederland-, structureel wordt toepast. De republiek Indonesië past hetzelfde instrument van onderdrukking toe.⁴

Het Molukse volk is niet dom en beseft zich echter meer en meer, dat er een einde dient te komen aan de voortdurende onderdrukking van het land en volk van Maluku. Zij begrijpen, dat zij in armoede leven op een berg van goud. Zij realiseren zich ook, dat zij zelf moeten opstaan om hier een einde aan te maken. De huidige leiders van de gouverneur tot de bapa radja's, als kinderen van het Molukse volk moeten hun verantwoordelijkheid gaan nemen. Blijf niet langer toekijken.⁵ Maluku is dan ook een tijdbom dat op ontploffen staat. De geest van Pattimura zal op enig moment -niet alleen in het dorp Aboru – maar over heel Maluku uit de fles komen⁶.

De angst van het volk hun stem te laten horen en op te komen tegen onderdrukking en armoede - zal worden overwonnen.

³ CNN Indonesia 23 april 2020 : “Gubernur Maluku Murad Ismail mengklaim angkat kemiskinan di wilayahnya meningkat 40 persen sebagai dampak dari penyebaran virus corona”

⁴ Drs. Mercy Barends anggota MPR berasal dari Maluku: “Maluku berada di posisi empat provinsi termiskin di Indonesia karena Negara memang sengaja memiskinkan Maluku. Atau dengan kata lain Maluku dimiskinkan secara terstruktur”.

⁵ Surat kabar Maluku Terkini 20 september 2019: “Gubernur Murad Ismail tak ingin orang Maluku jadi penonton di rumah sendiri”

⁶ Surat kabar Porostimur 25 april 2020: “Peringatan ulang tahun, bendera RMS berkibar di Maluku”

Nieuwe Pattimura's zullen opstaan en strijden om Maluku het land van hun voorouders terug te geven in handen van de enige rechtmatige eigenaar: *het Molukse volk!*

Wassalam dan Sjaloom

Mena Muria!!!

De Regering in ballingschap
van de Republiek der Zuid-Molukken,

President,

mr.J.G.Wattilete

Minister van Buitenlandse Zaken

Umar Santi

Vice-president

T.Solisa

Minister van Algemene Zaken,

ir.E.Rahantoknam