

De Vuurtoren

Parochieblad voor R.K. Texel



1 November- 13 December 2020

51^e jaargang nr.5



MAAK WAAR WAT WIJ BELIJDEN MET ELKAAR.

RK parochie Texel
Molenstraat 34
1791 DL Den Burg.
Tel: 0222-322161
E-mail: secretariaat@rkparochietexel.nl
Website: www.rkparochietexel.nl

DE BEREIKBAARHEID VAN HET PASTORALE TEAM EN DE PAROCHIE.

De pastoor van onze regio en dus ook in onze parochie is pastoor Ivan Garcia Ferman, hij is tevens Deken van het dekenaat Schagen. Hij wordt geassisteerd door kapelaan Pawel Banaszak. Zij maken samen met Diaken Henk Schrader deel uit van het pastorale team van de regio "De Noordkop". In principe zal iedere woensdag een priester aanwezig zijn op Texel.

Het secretariaat (de pastorie van Den Burg) is i.v.m. het corona virus alleen op dinsdag en woensdagochtend op afspraak geopend van 10-12 uur. Parochie-coördinator Henny Hin is tijdens kantooruren telefonisch 0222 32 21 61 of per mail secretariaat@rkparochietexel.nl bereikbaar.



NEEM GERUST CONTACT OP MET HET PASTORALE TEAM

Voor o.a. een telefonisch gesprek, huisbezoek, doop, communie, vormsel, huwelijk, sacrament van boete en verzoening, jubilea, ziekenzalving, uitvaart.

Pastoor Ivan Garcia Ferman	tel nr. 06 - 17 12 96 42
Kapelaan Pawel Banaszak	tel nr. 06 - 46 55 45 69
Diaken Henk Schrader	tel nr. 06 - 10 30 60 86

Voor opgave misintenties, veranderingen m.b.t. de ledenadministratie, aanmelden vrijwilligerswerk, contact met het bestuur, financiële zaken en andere vragen die bij u leven.

Kunt u contact opnemen met de parochie-coördinator Henny Hin op het secretariaat.

RK parochie Texel
Molenstraat 34
1791 DL Den Burg.
Tel: 0222-32 21 61
E-mail: secretariaat@rkparochietexel.nl

Bij dringende gevallen kunt u pastoor Ivan Garcia of kapelaan Pawel Banaszak bellen

DE RK KERKEN	H. Johannes de Doper kerk	Molenstraat 36,	Den Burg
	H. Francisca Romana kerk	Molenlaan 2,	De Cocksdorp
	St. Martinus kerk	De Ruyterstraat 129,	Oudeschild.

DE RK BEGRAAFPLAATSEN: In Den Burg is deze is gelegen aan de Keesomlaan.
In de dorpen Oudeschild, Oosterend en De Cocksdorp is er op de desbetreffende begraafplaats een katholiek gedeelte.

Vuurtoren

1 November t/m 13 December 2020

INHOUD:

++++++

Inhoud	1
Pastoraal Woord – Vertrouwen	2
Woordelijk	3
Vieringenrooster – Reserveren voor de vieringen – Zoek mij in alles...	4
Contact en diensten met behulp van de moderne media –Kerkdienstgemist	5
YouTube – Parochieagenda	
Koffieurtje – Bereikbaarheid parochie – Ledenadministratie – Vuurtoren in de brievenbus of digitaal – Bisdomblad “Samen Kerk”	6
Corona update	7
Overzicht bijeenkomsten vieringen november t/m december – Allerzielen	8
Algemene informatieavond Eerste H. Communie en H. Vormsel – St Maarten – Red Wednesday	9
Advent – ter overweging bij het jaarthema	10
Bijeenkomsten Regio-Breed: Get INspired – Tigers of God – Gerardus kalender	11
In gesprek met onze vormelingen	12–13
Allerheiligen – Heiligen in het Licht – H. Corona – H. Martinus	13–14
St. Martinus kerk Oosterend aan eredienst onttrokken en verkocht	15
Een stukje geschiedenis – kerk in Oosterend – Van het bestuur	16
Kerkbijdrage 2020 – Dienst en wederdienst – wie mist een bouwlamp	17
Jeugdpagina	18–19
Ingezonden stukken: door Sjaak Schraag en Marga Wiering –Pater Witte deel 2	20–21
Van eiland naar eiland – Hulp Oost Europa	22
Contact RK Parochie Texel	23

Voor de volgende Vuurtoren (13 december 2020 tot 31 januari 2021) kunt u tot en met **vrijdag 4 december 2020** kopij inleveren op het redactieadres

Kopij voor de vuurtoren kan gestuurd worden naar het volgende email-adres:

vuurtoren@rkparochietexel.nl

Molenstraat 34

1791 DL Den Burg.

Tel: 0222-322161

E-mail: vuurtoren@rkparochietexel.nl

Wij stellen het zeer op prijs wanneer u de kopij per e-mail wilt aanleveren o.v.v. Vuurtoren.

Hartelijk dank voor uw medewerking!



PASTORAAL WOORD

Beste parochianen,

De herfst heeft inmiddels zijn intrede gedaan. We kunnen het goed merken; de dagen worden korter en ook de temperatuur daalt langzaam.

Ook in de natuur is het allemaal goed te merken; veel groen verkleurt en bladeren vallen van de bomen. Ik persoonlijk vind de herfst altijd een mooi seizoen; ik kan zó genieten van de prachtige herfstkleuren.

Begin november zullen wij onze dierbare overledenen gedenken en aan het eind van die maand, zullen we de Adventsperiode ingaan. Advent, de voorbereidingstijd op Kerstmis, waarin we iedere week weer een licht zullen ontsteken; tekens van hoop in de duisternis.

Hoe toepasselijk, want juist nu, waarin ons leven, onze wereld, zo op z'n kop gezet is. Voor veel mensen blijft dit toch een moeilijke periode. Ze blijven het liefst zo veel mogelijk thuis, waardoor hun wereldje ook kleiner geworden is. We beseffen ons, dat dit alles gevolgen zal hebben voor de economie, voor de werkgelegenheid. Voor veel mensen baart dit zorgen.

Heb vertrouwen in Hem; ook in deze crisis. Laten we in deze Adventstijd nóg wat meer licht voor een ander zijn. We zullen het samen moeten doen in deze wereld. Omzien naar elkaar is zó belangrijk. En als een bezoekje niet kan, dan kan het sturen van een kaartje, of een belletje hetzelfde effect hebben!

Ik wens u alvast een gezegende Advent toe.

Henk Schrader [Diaken]



Vertrouwen

Ook als je gelooft heb je soms twijfels en vragen.
Hoe kan een mens ooit zoveel leed en verdriet verdragen?

Ook als je gelooft ken je onzekerheid en problemen.
Waarom moeten mensen toch al die last op hun schouders nemen?

Ook als je gelooft is er beproeving en zijn er zorgen.
Hoe kan ooit de wereld niet opzien tegen de dag van morgen?

Ook als je gelooft zet je soms vraagtekens bij de geboorte van het Kind.
Hoe moet ik nu geloven wat de wereld fabel en onzin vindt?

Ook als je gelooft verlies je weleens, al struikelend, de moed.

Maar geloven is: handen vouwen en op Jezus vertrouwen; Hij maakt alles goed.

Athony Borg

LICHT

Het licht schijnt in de duisternis.
Daarvoor is het gekomen.
Het verlicht alles wat licht behoeft
en zal ook nimmer doven.

Licht is een en al mededogen.
Alles mag het licht zien,
alles is het licht waard.
Alles mag gezien worden.



Ook al vind je het niets waard,
voor het Licht is alles evenveel waard.

Het Licht schijnt in de duisternis.
Want licht verdraagt niet dat iets niet licht is.

Licht kent geen zwaarte of duisternis.

Licht is alleen maar licht.
Laat alles beschijnen als verlichting je wens is,
en het Licht zal jou vinden.

*uit het boek Zonder mij
van Olette Luitwieler.*



VIERINGENROOSTER R.K. PAROCHIE TEXEL – 1 November t/m 13 December 2020

Zo 1 november	10.00u	Den Burg	Eucharistie viering P. Banaszak COLLECTE: Eigen parochie
Ma 2 november	19.00u	Den Burg	ALLERZIELEN VIERING VOOR GENODIGDEN WOORD EN GEBEDSVIERING o.l.v. parochianen
Zo 8 november	10.00u	Den Burg	Eucharistie viering I. Garcia COLLECTE: Eigen parochie + Katholieke Vereniging voor Oecumene
Zo 15 november	10.00u	Den Burg	Woord en Communieviering A. Captein COLLECTE: Eigen parochie
Zo 22 november	10.00u	Den Burg	Eucharistie viering P. Banaszak COLLECTE: Eigen parochie + Nationale Jongerencollecte
Zo 29 november	10.00u	Den Burg	Eucharistie viering I. Garcia COLLECTE: Eigen parochie + Bisschoppelijke Adventsactie
Zo 6 december	10.00u	Den Burg	Woord en Communieviering H. Schrader COLLECTE: Eigen parochie + Bisschoppelijke Adventsactie
Zo 13 december	10.00u	Den Burg	Eucharistie viering P. Banaszak COLLECTE: Eigen parochie + Bisschoppelijke Adventsactie

Mochten er nog wijzigingen optreden in het vieringen rooster dan wordt dit via de mededelingen in de vieringen, onze website www.rkparochietexel.nl en de Texelse Media kenbaar gemaakt!!!

RESERVEREN VOOR DE VIERINGEN

Ook wij houden ons aan het dringende advies van de regering betreffende alle maatregelen omtrent het Corona-virus.

BLIJF GEZOND
daarom adviseren wij ook hier
tijdens het lopen door de kerk

Vanaf 18 oktober mogen er nog maximaal 30 bezoekers aanwezig zijn bij de vieringen. Om die reden werken wij vanaf heden weer met reserveringen. U kunt bellen met het secretariaat 0222 32 21 61 om te reserveren voor de vieringen.



Verder adviseren wij u om de handhygiëne in acht te nemen.
De 1.5 m afstand aan te houden.
En een mondkapje te dragen wanneer u door de kerk loopt.

HOUDT VOOR ALLE VERDERE ONTWIKKELINGEN EN MAATREGELEN DEZE WEBSITE IN DE GATEN.

ZOEK MIJ IN ALLES, DAN KOM JE MIJ TEGEN...

Voor alle zieken, thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis en het hospice, maar ook eenieder die het om wat voor reden dan ook moeilijk heeft, willen we heel veel kracht toewensen. Dat God hen bijstaat in de warmte van alle mensen die om hen heen staan.



CONTACT EN DIENSTEN MET BEHULP VAN DE MODERNE MEDIA

EEN MANIER OM MET ELKAAR IN VERBINDING TE BLIJVEN

Op onze website www.rkparochietexel.nl vindt u diverse knoppen [linken] om

THUIS ONZE DIENSTEN VIA KERKDienst GEMIST TE BELUISTEREN



Alle vieringen vanuit de Johannes de Doperkerk zijn te beluisteren of terug te luisteren via www.kerkdienstgemist.nl

Op onze website www.rkparochietexel.nl vindt u een directe link.

**KERKDienst GEMIST
LUISTEREN**
Klik hier

EEN WEKELIJKS BEZINNINGSMOMENT MET HET PASTORAAL TEAM OP YOUTUBE

**REGIOBREED YOU-TUBE
KANAAL VOOR WEKELIJKSE
BEZINNINGSMOMENTEN EN
REGIONALE VIERINGEN**
Klik hier

Iedere woensdag staat er een kort bezinningsmoment rondom het woord van God door ons pastorale team op YouTube.

Ook hiervoor vindt u op onze website een directe link.



<https://www.youtube.com/channel/UCXA5OZVTBDFs5OhGRo6nHiA>

PAROCHIEAGENDA

ALLE ACTIVITEITEN ZIJN ONDER VOORBEHOUD I.V.M. DE MAATREGELEN OMTRENT HET CORONAVIRUS

DATUM	TIJD	ACTIVITEIT	PLAATS
2 nov.	19.00	ALLERZIELEN VIERING Kerken zijn open voor gebed en aansteken van kaarsje,	Kerk De Cocksdorp Kerk Den Burg Kerk Oudeschild
5 nov.	19.00	Parochiebestuur	Pastorie Den Burg
11 nov.	17.00	Kerk open i.v.m. St Maarten	Kerk Den Burg
24 nov.		Koper poetsen	Kerk Den Burg
25 nov.	Kerken open tot 19.30 uur	Red Wednesday: Kerken zijn rood aangelicht en open voor gebed en aansteken van kaarsje, om aandacht te vragen tegen de christenvervolging in de gehele wereld.	Kerk De Cocksdorp Kerk Den Burg Kerk Oudeschild
2 dec.	19.00	Parochiebestuur	Pastorie Den Burg
4 dec..		Kopij datum Vuurtoren 13 december 2020 - 31 januari 2021	
8 dec.	9.30	Kerk schoonmaken	Kerk Den Burg



HET KOFFIE-UURTJE MOET HELAAS NOG STEEDS TOT NADER ORDER WORDEN UITGESTELD

We hopen het te zijner tijd weer te kunnen opstarten wanneer het coronavirus onder controle is.

Nog even niet helaas

BEREIKBAARHEID PAROCHIE

HET PASTORALE TEAM is telefonisch bereikbaar door te bellen naar:

Pastoor Ivan Garcia Ferman tel nr. 06 – 17129642

Kapelaan Pawel Banaszak tel nr. 06 – 46554569

Diaken Henk Schrader tel nr. 06 – 10306086

Parochiecoördinator Henny Hin is in verband met het advies om zoveel mogelijk thuis te werken vanaf heden weer alleen telefonisch, per mail of op afspraak bereikbaar.



TELEFONISCH: 0222 32 21 61 van maandag t/m donderdag tijdens kantoortijden.

PER MAIL: secretariaat@rkparochietexel.nl.

Op onze website www.rkparochietexel.nl staat de laatste en actuele informatie.

Ook op Facebook kunt u ons vinden en “liken” onder RK parochie Texel.

DOORGEVEN MUTATIES LEDENADMINISTRATIE

Om onze ledenadministratie zo goed mogelijk *up to date* te houden vragen wij u bij wijzigingen in uw burgerlijke staat deze **ALTIJD** aan ons door te geven.

Dat kan per mail naar secretariaat@rkparochietexel.nl of schriftelijk naar Molenstraat 34 1791 DL Den Burg o.v.v. ledenadministratie.



HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING NAMENS DE LEDENADMINISTRATIE.



DE VUURTOREN IN DE BRIEVENBUS OF DIGITAAL

Ons parochieblad “De Vuurtoren” wordt door onze bezorgers bij u thuis bezorgt. Maar u kunt hem ook digitaal lezen op onze website www.rkparochietexel.nl.

WE WILLEN U VRAGEN WANNEER U GEEN PRIJS OP STELT OM DE PAPIEREN VERSIE TE ONTVANGEN OMDAT U “DE VUURTOREN” OP DE WEBSITE LEEST, DIT AAN ONS DOOR TE GEVEN.

Dat kan door te mailen naar secretariaat@rkparochietexel.nl

of te bellen naar 0222 32 21 61

HET BISDOM BLAD “SAMENKERK” LIGT WEER IN DE KERK

Achter in de kerk ligt het nieuwe nummer van SamenKerk met een veelvoud van mooie en interessante artikelen om te lezen. We blikken terug met harde werkers van dit voorjaar op hun ervaringen. De bisschop wenst ons een genadetijd toe. Neem een gratis exemplaar mee. En misschien ook voor een bekende die digitaal meeviert.

CORONA UPDATE

In de vorige Vuurtoren schreven we: “Het blijft een jaar waar we alles onder voorbehoud zullen moeten inplannen. En waar we steeds rekening moeten houden met alle ontwikkelingen in verband met het Coronavirus. Dat vraagt om flexibiliteit van u als parochiaan en ook van ons. Want misschien is het noodzakelijk gaande weg het jaar om onze ideeën en plannen te moeten bijstellen”.



En inderdaad is dat geval.

We hebben de **Diaconale Zondag van 25 oktober** helaas moeten afzeggen. Mede door de onzekerheid over het aantal bezoekers in de kerk en ook omdat we niets extra's kunnen organiseren. We hebben besloten om het een jaar vooruit te schuiven en hopen dat we ons volgend jaar met de Diaconale Zondag kunnen inzetten voor “TEXELGEZINNEN”

Ook de **Taizé viering** van November kan dit jaar niet doorgaan.

Een belangrijk onderdeel van deze viering is het samen zingen van de Taizé liederen. Aangezien we niet samen mogen zingen zijn we dan ook genoodzaakt deze viering te moeten afgelasten. We hopen dat we de viering in Maart wel kunnen verzorgen.



RESERVEREN.

Bij het ter perse gaan van deze Vuurtoren is er een maximaal aantal bezoekers ingesteld per viering van 30 personen. Om dit allemaal in goede banen te leiden is het nodig om vooraf te reserveren.

Dat kan door te bellen naar het secretariaat 0222 32 21 61

VOOR UW EN ONZE GEZONDHEID GELDEN ER NOG MEER REGELS:

- VOOR DE MIS:**
- * Dient u iedere week opnieuw telefonisch te reserveren
 - Heeft u 24 uur voor de Mis geen corona verschijnselen.
 - Zijn uw huisgenoten ook klachten vrij.
 - Houdt 1.5 m afstand tenzij u uit hetzelfde huishouden bent.

- BIJ DE INGANG**
- * Houdt u zowel binnen als buiten 1.5 m afstand.
 - Adviseren we u om een mondkapje te dragen.
 - Meld u zich bij de medewerker aan voor aanvang van de viering.
 - Informeren we of u gezondheid klachten heeft.
 - Worden uw handen ontsmet.
 - Wordt u door medewerkers naar uw plaats gebracht en kunt u alleen op de aangegeven plaatsten zitten.

- TIJDENS DE MIS**
- * Adviseren we u om een mondkapje te dragen wanneer u door de kerk loopt.
 - Zingt u niet mee! [Neuriën kan wel]
 - Gaat u bij voorkeur en zo mogelijk in plaats van knielen **STAAN**.
 - Geeft u geen hand bij de vredeswens.
 - Ontsmetten we opnieuw uw handen voor de communie.
 - Volgt u de aanwijzingen van de medewerkers op voor de looproute bij de communie .

- NA DE MIS**
- * Adviseren we u om een mondkapje te dragen wanneer u door de kerk loopt.
 - Houdt u nog steeds 1.5 m afstand.
 - Volgt u de aanwijzingen van de medewerkers voor de looproute bij het verlaten van de kerk.
 - Kunt u uw bijdrage voor de collecte in het mandje bij de uitgang deponeren.
 - Zorgt u ervoor dat er geen groepen in de kerk of op het kerkplein ontstaan.



OVERZICHT BIJKOMSTEN – VIERINGEN NOVEMBER T/M DECEMBER
I.v.m. de corona maatregelen zijn alle bijeenkomsten onder voorbehoud
Houdt voor actuele informatie onze website in de gaten.
www.rkparochietexel.nl

NOVEMBER

✚ 2-11-2020 ALLERZIELEN

Ook dit jaar zullen we in onze geloofsgemeenschap met Allerzielen onze dierbare overledenen gedenken. Vanwege de Corona maatregelen hebben we moeten besluiten, dat dit een besloten viering wordt waarbij alleen de nabestaanden aanwezig kunnen zijn van de overleden parochianen van het afgelopen jaar. Inmiddels zijn zij per brief uitgenodigd.

Om ook u de gelegenheid te geven om op deze bijzondere dag uw dierbare te gedenken zijn de kerken van de Cockdorp, Oudeschild en Den Burg de hele dag geopend. Zodat u een kaarsje voor uw dierbare kunt branden en zo een moment in gedachten bij hen kan zijn.

- ALLE KERKEN zijn geopend
- LOCATIE: H. Johannes de Doper kerk Den Burg
H. Francisca Romana kerk De Cocksdorp
St Martinus kerk Oudeschild
- TIJD: 9 - 17 uur



*Een lege plek...
een fijne herinnering...
een groot gemis...
is alles wat er nog over is.*

*Met Allerzielen steken we een kaarsje aan
voor de liefste mensen die zijn heengegaan.
Om stil te staan en aandacht te geven
Aan de betekenis van hen in ons leven.*

DE PAROCHIANEN DIE WIJ DEZE AVOND GEDENKEN ZIJN:

*Willem Johan Bakker
Nel Witte-Bakker
Stien Witte-Bastiaans
Han Witte
Jaap van Heerwaarden*



*Harrie van de Wetering
Cees Maas
Jannie Hin -Schoenmaker
Carla Pijnacker -Roest
Joke Moonen*





ALGEMENE INFORMATIEAVOND EERSTE H.COMMUNIE EN H. VORMSEL



Ieder jaar organiseert werkgroep Regio Breed, in samenwerking met de werkgroepen van de eerste Heilige Communie en het H. Vormsel, begin november een informatieavond over de projecten die het komende jaar weer van start gaan.



Gezien de huidige situatie rondom corona was er bij het ter perse gaan van deze uitgave van "De Vuurtoren" nog geen besluit genomen of dit jaar deze informatieavond in de huidige vorm doorgang kan vinden.

Wij verzoeken de ouders van wie de kinderen de eerste H. Communie (groep 4 en 5) kunnen ontvangen een email te sturen. Wij hebben dan in ieder geval een beeld van het aantal kinderen die volgend jaar met de projecten mee (zouden kunnen) gaan doen.

Emailadres: secretariaat@rkparochietexel.nl o.v.v. Eerste Heilige Communie



11-11-2020 St. MAARTEN _ KERK DEN BURG OPEN OM TE KEUVELEN??

onder voorbehoud dat het St. Maarten feest door kan gaan op Texel en dat alle maatregelen i.v.m. Corona het toestaan, zijn alle kinderen welkom in de kerk van Den Burg met St. Maarten.



Je kunt naar een korte animatiefilm kijken over St. Maarten en je mag ook een kaarsje aansteken. En natuurlijk delen we ook wat lekkers uit!



VOOR: Alle kinderen met een lampion
LOCATIE: H. Johannes de Doper kerk Den Burg
TIJD: 17.00 uur – 20.00 uur

KOMEN JULLIE OOK ???

Houdt wel onze website in de gaten voor het laatste nieuws.



25-11-2020 RED WEDNESDAY

STA OP VOOR VRIJHEID EN GELOOF

EN BID MEE VOOR DE VRIJHEID VAN GODSDIENST VOOR MENSEN VAN ALLE RELIGIES!

- VOOR: alle belangstellenden
- LOCATIE: H. Johannes de Doper Kerk Den Burg
H. Francisca Romana kerk De Cocksdorp
St. Martinus kerk Oudeschild
- TIJD: kerken open tot 19.30 uur

Ook dit jaar kleuren op woensdag 25 november de kerken wereldwijd rood om aandacht te vragen om in vrijheid te mogen geloven.

**STA OP VOOR DE
VRIJHEID VAN
GELOOF**

**#RED
WEDNESDAY
25-11-2020**

De kerken in onze parochie omarmen dit initiatief. Onze 3 kerken zijn rood aangelicht en u kunt er terecht voor stilte, bezinning, gebed en het aansteken van een kaarsje.

Kijk voor meer informatie op de website www.kerkinood.nl/redwednesday2020

✚ DE ADVENT Begint op 29-11-2020

Van advent verwachten wij meer dan alleen sfeer.
Diep in ons leeft dat stil verlangen dat iets gebeuren mag.

“Kijk uit, wees waakzaam,”
Laat je hart niet verstenen.
Laat je ogen niet verblinden.
Kijk met je hart!

Mensen die zorgzaam omgaan met elkaar,
die wakker blijven en aandacht hebben
voor wat niet opvalt.

Is dat niet het Licht dat opgaat in ons midden?
Zal in deze zorg God niet opnieuw worden geboren?

Laten wij ook in deze tijd attent blijven,
met een wakkere geest in het leven staan,
ons laten raken,
niet zomaar aan alles voorbijgaan.

Dat is de Advent:
actief wachten op zijn komst.
Hopen dat het goddelijk Licht weer mag oplaaien,
verlangen dat Hij in ons zal groeien
en wij zijn licht kunnen doorgeven.
Als teken van dat verlangen
steken wij kaarsen op de adventskrans aan.



IN DEZE PERIODE ZULLEN ONZE 3 KERKEN DAGELIJKS OPEN ZIJN.

VANAF DE 1^E ADVENTSZONDAG ZAL IN DE KERKEN DE ADVENTSKRANS BRANDEN EN IEDERE WEEK ZAL HET MET HET WEKELIJKS AANSTEKEN VAN EEN KAARS MEER LICHTER WORDEN OP WEG NAAR KERSTMIS

- **VOOR:** alle belangstellenden
- **LOCATIE:** H. Johannes de Doper Kerk Den Burg
H. Francisca Romana kerk De Cocksdorp
St. Martinus kerk Oudeschild
- **TIJD:** kerken open van ± 10 -17 uur



TER OVERWEGING BIJ HET JAARTHEMA

EEN OUDE MEDITATIEWEG OPNIEUW ONTDEKKEN

**‘HIER ZIT IK NAAST JOU’, ZEI GOD TOT EEN IJVERIGE
AANHANGER, EN**

‘JE HEBT VEEL HOOFDBREKENS OVER MIJ.

**JE TONG DOET VELE POGINGEN OM OVER MIJ TE
SPREKEN, EN**

**JE LEEST BOEKEN OM OVER MIJ IETS TE WETEN TE
KOMEN.**

**WANNEER WORD JE EINDELIJK EENS STIL EN NEEM
JE MIJ WAAR?’**

ANTHONIO DE MELLO

BIJEENKOMSTEN REGIO BREED



Get INspired voor jongeren vanaf 15 jaar.

Speciaal voor jongeren uit onze regio vanaf 15 jaar een nieuw project!

Samen met pastoor Ivan en kapelaan Pawel gaan wij de Alpha Youth cursus volgen.

WAT IS ALPHA YOUTH?

Alpha Youth zijn gezellige avonden waarin je ontdekt wat het christelijk geloof inhoudt en voor jou betekent. Heb jij zin in een nieuwe uitdaging en ben je klaar voor antwoorden op jouw vragen? Je bent van harte welkom op Alpha Youth!

De volgende bijeenkomsten zijn op zondag 29 november en 13 december van 16.30 tot 18.30 in de parochiezaal van de Petrus en Paulus kerk in Den Helder. We eten ook altijd met elkaar. Zien we je dan?

THE TIGERS OF GOD

JONGEREN REGIO NOORDKOP

ZET IN JE AGENDA!

Vrijdag 20 november – kom je ook? Want ... wat is advent?

Natuurlijk gaan we eten met elkaar en met hulp van creatieveling Manon Nierop een item rondom advent maken die je mee naar huis neemt.

Voor jongens én meisjes vanaf het H. Vormsel.

Locatie: Kanaalkade 72, 't Zand

Inloop: 17.00 uur

Einde: rond 19.30 uur

Groet! pr. Ivan

GERARDUSKALENDER 2021

Uit Wittem

ELKE DAG EEN BEETJE SPIRIT!

Op de voorkant:

elke dag een spreuk om de dag goed mee te beginnen

Op de achterkant:

moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels, informatie

€7,95

TE KOOP BIJ: Fam. Reij

Bernhardlaan 204

1791 XJ Den Burg



IN GESPREK MET ONZE VORMELINGEN



Zondag 4 oktober werden de 3 Texelse vormelingen Wiki Glowacka, Aiden Snowden en Jacob Lamers gevormd door Mgr Hendriks in Breezand.

Op 11 oktober hebben we hen in de viering in onze eigen parochie nog even extra in het zonnetje gezet.

Na de viering hebben we nog even met elkaar nagepraat over hun ervaringen.

Hoe vonden jullie de vormselviering

LEUK maar wel anders omdat we naar de overkant moesten en alleen onze ouders en zusjes en broertjes erbij mochten zijn. Jacob vertelde dat hij zich klein voelde omdat alle vormelingen inmiddels naar de middelbare school gaan alleen hij zit nog op de basisschool.

[Dat komt omdat wij op Texel één keer per twee jaar kinderen uit groep 7 en 8 vormen. Doordat we de vormseldatum moesten uitstellen zijn de meeste kinderen inmiddels doorgestroomd naar het voortgezet onderwijs en zit Jacob nu in groep 8.]



Wat vonden jullie ervan om met zoveel kinderen samen het Vormsel te ontvangen

Dat vonden we wel heel leuk.



Hoe hebben jullie de voorbereiding ervaren. Wat was leuk, wat niet.

De voorbereiding was wel gek door de Corona. In het begin toen we nog in de pastorie bij elkaar kwamen vonden we het heel gezellig. Vooral het samen eten was erg leuk.

Toen we in thuisquarantaine moesten, kregen we op een gegeven moment filmpjes van pastoor Ivan toegestuurd. Dat was wel even wennen en ook minder leuk.

Vlak voor de grote vakantie zijn we nog een keer in de pastorie bij elkaar gekomen.

De Vormselviering werd dus een paar keer uitgesteld, maar uiteindelijk stond er een datum vast, 4 oktober 2020 maar wel in Breezand met alle andere kinderen uit de regio.

Daarvoor moesten we wel een keer bij elkaar komen om te oefenen en om nog de voorbeden te maken. Dat was wel weer leuk om dat samen met zoveel kinderen te doen. We gingen er samen met onze moeders heen die een handje hielpen. En op de terugweg gingen we nog langs Mc Donalds

De Vormselviering vonden we ook heel leuk, vooral omdat we met zo'n grote groep waren.

Het is een hele verveleende tijd voor iedereen , hoe gaat het nu met jullie ivm corona



Op zich kunnen we best nog wel veel doen. Op school moeten we wel mondkapjes dragen als we door de school lopen. En we kunnen ook nog steeds afspreken met vrienden en zo. We spreken onze vrienden ook vaak via onze mobiel met whatsapp en facebook en zo. Ook kunnen we naar voetbal en muziekschool en andere verenigingen. Dus eigenlijk merken we er niet zoveel van. Wat we wel heel irritant vinden is, dat het steeds maar Corona op TV is.

Willen jullie nog een keer bij elkaar komen.

Ja dat lijkt ons wel gezellig.

Dat gaan we dan ook zeker regelen Wiki, Aiden en Jacob

ALLERHEILIGEN - HEILIGEN IN HET LICHT



HEILIGEN EN EPIDEMIEËN

Om epidemieën het hoofd te bieden, mogen wij altijd voorspraak vragen bij onze heiligen. Deze heiligen werden vroeger al aangeroepen bij allerhande kwalen en epidemieën (toentertijd meestal pestepidemieën).

Naast de zes officiële Pestheiligen en Veertien Noodhelpers zijn er nog vele andere heiligen die aan te roepen zijn tegen epidemieën en andere vormen van rampspoed en speciaal voor Zieken.

Wij kunnen ook nu deze heiligen aanroepen opdat zij ook onze voorspraak in de hemel mogen zijn bij de huidige besmettelijke ziekten, zoals Corona.

DE H. CORONA

Is een van deze Heiligen Zij was een martelares en leefde van 161-177 of 287-303. Haar feest dag is 14 mei. In de orthodoxe kerk valt haar feestdag op 11 november en in de Armeense kerk op 10 november.

Corona, ook Stephana genoemd, is een jonge martelares, waarschijnlijk uit Alexandrië (Egypte). Volgens andere overleveringen kwam ze uit Damascus (Syrië) of Antiochië (Turkije). De bronnen zijn niet eenduidig over de tijd waarin ze leefde (2e of 3e eeuw), maar wel dat ze als 16-jarige jonge vrouw gehuwd was met Victor Bûqtûr (ook bekend als Victor van Siena), een Romeinse soldaat die in Damascus was gelegerd en trouw bleef aan zijn geloof in Christus en daarom onthoofd werd. Corona zag hem gekroond in de hemel. Toen ze beleed dat ze ook



christen was bleef het martelaarschap haar niet bespaard. Ze werd vastgebonden tussen twee palmbomen en uit elkaar gerukt.

De naam Corona betekent in het Latijn 'krans' of 'de gekroonde', wat verwijst naar haar martelaarschap (gekroond in de hemel) en wordt ook wel Staphana genoemd; deze naam komt uit het Grieks en betekent ook 'krans'. Beide namen verwijzen naar haar martelaarschap.

In Oostenrijk zijn twee plaatsen naar haar genoemd die vroeger bekende pelgrimsoorden waren, namelijk; Sankt Corona am Wechsel (waar een Coronabeeld gevonden werd in een holle lindeboom) en Sankt Corona am Schöpfl (waar een heilige bron is met geneeskrachtig water). Tot 1924 heette de Oostenrijkse munt ook Corona.

Sinds de 6e eeuw wordt ze al vereerd in Noord- en Midden-Italië, met name in Osimo, omdat daar haar relieken naar werden overgebracht (op 18 september 1191). Door keizer Otto III kwamen relieken in Aken en door keizer Karel IV in Praag.

Corona wordt vereerd vanwege haar standvastigheid in het geloof en is patroonheilige van schatzoekers en daardoor van zakenmensen.

Ze wordt aangeroepen bij epidemieën, stormen, tegen hagel en watersnood. Ook wordt haar voorspraak gevraagd tegen rugklachten en als hulp bij financiële aangelegenheden en geldzaken; als troosteres bij geloofstwijfels en in doodsnood, alsmede als raadgeefster bij ingewikkelde levensproblemen.

Gezien de naamovereenkomst ligt het voor de hand haar voorspraak in te roepen tegen het in 2019 uitgebroken Coronavirus (COVID-19).

EEN OUDE BEKENDE DE H. MARTINUS

Omdat onze kerken van Oosterend en Oudeschild naar de H. Martinus, Bisschop van Tours, zijn vernoemd en zijn herdenkingsdag 11 november is wilden wij hem hier toch nog even in het licht zetten.

Martinus werd in 316 geboren te Sabria in Hongarije, in de landstreek Pannonië. Hij liet zich als jongen van 10 jaar in de kerk opnemen als catechumeen (doopleerling). Vijf jaar later ging hij in het leger en diende onder keizer Constantius en keizer Julianus. Op 18 jarige leeftijd werd hij gedoopt en bleef nog twee jaar in dienst.

Bij de stadspoorten ontmoette hij eens een naakte bedelaar, die hem om Christus' wil een aalmoes vroeg. Omdat hij niets dan zijn wapen had, gaf hij hem een stuk van zijn soldatenmantel. In die tijd behoorde een helft van de kleding aan de keizer en de andere helft was persoonlijk bezit. In een droom verscheen hem de avond daarop Christus met de helft van zijn mantel om zich heen geslagen. "Wat je voor de geringste van mijn broeders hebt gedaan, dat heb je aan Mij gedaan". Zijn besluit stond toen vast. Hij ging leven als een monnik.

Toen hij priester was begon hij als missionaris in zijn eigen geboortestreek.

Martinus werd in 372 door het volk en de clerus gekozen tot bisschop van Tours, waar hij een klooster bouwde en daar met tachtig monniken een buitengewoon heilig leven leidde. Hij wilde niet in het bisschopshuis wonen, maar verkoos liever de armoede. Zijn vriend en levensbeschrijver Sulpicius Severus was vaak ooggetuige van zijn wonderdaden.

Hij was geliefd bij de gehele bevolking vanwege zijn gerechtigheid en voorbeeldig leven.

De heilige Martinus stierf op 11 november rond het jaar 398 op 80 jarige leeftijd te Candes, in zijn bisdom.

De jonge kinderen trekken nog steeds op de sterfdag van St.Maarten met lampions zingend door de straten.

Martinus is patroon van: soldaten, cavalisten, militairen, ruiters, hoefsmeden, wapensmeden, leerlooiers, wevers, armen, bedelaars, molenaars, gordelmakers, hoteliers, kleermakers, handschoenmakers, hoedenmakers, reizigers, gevangenen, wijnboeren, borstelmakers, omroepers, geheelonthouders, herders en waarden.

Martinus is patroon tegen: belroos, uitslag en slangenbeten en voor een goede oogst.



ST. MARTINUS KERK OOSTEREND AAN EREDIENST ONTTROKKEN EN VERKOCHT

In oktober 2017 is het bestuur langs al onze kerken geweest om met u te praten over de toekomst van onze parochie en de kerkgebouwen. Wij hebben toen met u besproken dat we zolang er vrijwilligers en kosteren zijn we alle kerken proberen in stand te houden.

Helaas veranderde de situatie in Oosterend al eind 2017 doordat onze kosteres mev. Ina van der Berg plotseling overleed.

We hebben geprobeerd opvolging voor haar te vinden maar dat mocht helaas niet lukken.

Vanaf voorjaar 2018 heeft het bestuur mede hierdoor en het sterk teruglopend aantal kerkgangers en vrijwilligers helaas moeten besluiten om de St. Martinus kerk af te stoten en te verkopen.

Op 28 oktober 2018 hebben we er onze laatste viering gehouden en heeft pastoor Ivan symbolisch de speciale St. Martinus ciborie de kerk uitgedragen.

Het langdurige proces van verkoop werd ingezet.

En nu 2 jaar later is het dan zover. De kerk is verkocht aan het Assurantiekantoor Bremer. Zij zullen een kantoor maken in de kerk.



Op 11 oktober heeft Wieb van der Berg de deur gesloten. Het bestuur heeft alle eigendommen uit de kerk verhuisd naar Den Burg. Daar zullen we ze bewaren. Maar ook hebben enkele spullen een herbestemming gekregen in onze eigen parochie.

Zo is op dit moment Frans Stolk, met behulp van enkele vrijwilligers, bezig om de banken van de kerk van De Cocksdorp te vervangen door de banken van Oosterend.

Ook is het Mariabeeld, wat altijd achter in de kerk van Oosterend stond, verhuisd naar De Cocksdorp en heeft daar een mooie nieuwe plek gekregen.

Ook is er nog een ciborie naar De Cocksdorp verhuisd.

De speciale Martinus ciborie wordt gebruikt bij de eucharistievieringen in de kerk

van Den Burg, al sinds dat pastoor Ivan deze uit de kerk in Oosterend heeft gedragen.

Wat betreft de andere spullen zullen we ons oriënteren wat en waar we in de kerk van Den Burg een goede plaats kunnen geven.

Het orgel hebben we verkocht.

Het tableau van St. Martinus zal in de kerk achter blijven en ook zichtbaar blijven.



Kapelaan Pawel las in de viering van 20 september het decreet van de Bisschop Hendriks voor dat de kerk op 1 oktober 2020 uit de eredienst zal worden onttrokken. En op 15 oktober ontvingen we de officiële machtiging dat de verkoopakte van de kerk op 22 oktober zal passeren bij de notaris.



EEN STUKJE GESCHIEDENIS - KERK IN OOSTEREND

[Uit het boekje "een beschrijving van de St. Martinus kerk in Oosterend" wat we achter in de kerk hadden liggen ter informatie voor belangstellenden]

Omstreeks 1640 werd van Rijckel Hendriksz Smit een schuur aangekocht en als rooms-katholieke kerk in gebruik genomen op de plaats waar nu de woningen Peperstraat 29, 31 en 33 staan. Door een schenking van Jan Otto Bultman, gehuwd met Trijntje Jans Reij, kon in 1786 een nieuwe kerk aan de Vliestraat worden gesticht, welke door de geestelijkheid van Den Burg werd bediend.

Toen op 1 december 1828 Oudeschild een zelfstandige statie werd, deelde de kerkelijke overheid Oosterend daarbij in. De kerkgang naar Oudeschild over de hoge dijk leverde 's winters gevaren op. Om die reden werd Oosterend op 15 februari 1833 weer ingedeeld bij de parochie van Den Burg.

In 1868 heeft Oosterend vergeefs geprobeerd een zelfstandige parochie te worden.

Op 18 november 1904 werd een verzoek ingediend voor de bouw van een nieuwe kerk volgens bestek en tekeningen van architect C.L.M. Robbers in Haarlem. De aannemer was G. Kuip.

Op de plaats van de oude kerk werd een nieuwe kerk gebouwd waarvan de eerste steen op 30 mei 1905 gelegd werd door pastoor G. Buijsman van Den Burg. Op 24 oktober 1905 werd de kerk plechtig ingezegend en in gebruik genomen.

Rechts van de ingang is hiervan een gedenksteen te vinden met het opschrift: C.L.M. Robbers Architect Haarlem 1905.

De heteluchtverwarming werd aangebracht in 1963.

Bij Bisschoppelijk decreet van Jozef Marianus Punt d.d. 22 maart 2002 zijn sinds 1 april 2002 de parochies Den Burg (waaronder de bijkerk Oosterend), De Cocksdorp en Oudeschild verenigd tot R.-K. Parochie Texel.

De H. Martinuskerk heeft 150 zitplaatsen.

Het 100-jarig bestaan van de kerk werd gevierd op zaterdag, 12 november 2005.

VAN HET BESTUUR

In de vorige Vuurtorens stelde onze nieuwe vice-voorzitter, Piet Zijm en bestuurslid Hans Koot zich voor. Ditmaal hebben we een ander nieuw bestuurslid gevraagd iets over haar zelf te vertellen; Anja van der Heide-Witte, onze nieuwe Penningmeester.



Ik ben gevraagd om mij even voor te stellen. Velen van u zullen mij wel kennen. Ik ben Anja Witte, getrouwd Van der Heide, en de jongste dochter van Theus en Rie Witte.

Samen met André heb ik drie kinderen, Claudia, René en Marjan. Wij wonen en werken op boerderij "Leiden" in Zuid Eierland.

Na de middelbare school ben ik naar Wageningen gegaan om te studeren. Na mijn studie zijn wij in 1994 terug gekomen naar Texel. In 1995 getrouwd en de boerderij van mijn ouders overgenomen. Zelf werkte ik toen nog als docente aan de middelbare agrarische school in Alkmaar.

Later ben ik overstapt naar de accountancy. Ik werk nu bij Van Braak Accountants als relatiebeheerder.

Vanaf mijn terugkeer op het eiland ben ik bij diverse besturen betrokken geraakt. Van de gemeente politiek, naar commissaris van de Rabobank en ledenraadslid van FrieslandCampina. Vandaag de dag houd ik mij nog met wat kleinere Texelse bestuurlijke activiteiten bezig.

Door de jaren heen heb ik diverse keren hand- en spandiensten verricht voor de kerk. Vanaf begin dit jaar dan officieel als penningmeester.

Anja van der Heide-Witte

MOGEN WIJ U NOG EVEN HERINNEREN AAN DE KERKBIJDRAGE 2020

Het draait in de kerk niet om geld, júíst niet. Maar we hebben uw steun nog steeds nodig.

Mogen we u nog even herinneren, mocht u dat nog niet hebben gedaan, om uw jaarlijkse kerkbijdrage voor 2020 over te maken?



U kunt uw kerkbijdrage overmaken op

NL35 RABO 0362 5345 00 t.n.v. RK Parochie Texel \ o.v.v. KERKBIJDRAGE 2020

Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage!



DIENST EN WEDERDIENST

Op zondag, 11 november 2012 vierden de parochianen van Oudeschild het 300-jarig bestaan van de r.-k. kerk. Bisschop J.M. Punt ging voor in de dienst samen met deken Moltzer en de pastoors Granneman en Brigitha.

Maar omdat de sacristie te klein was voor de geestelijken om zich om te kleden stelde buurman Gert Jan Roos zijn huis voor dat doel ter beschikking.

Buurman Roos was altijd heel gastvrij. Wanneer we onderhoud aan de kerk moesten plegen konden we dat zonedig altijd vanaf zijn erf doen. Een goede buur is beter dan een verre vriend.

Inmiddels is buurman Roos op 29 juli 2020 na een noodlottig ongeval overleden. Door de familie werd gevraagd tijdens de uitvaart de klok van de kerk te luiden. Het was de eerste keer dat voor iemand van een andere richting door André Zoetelief de klok geluid werd. Dit als dank voor de vele hand- en spandiensten die Gert Jan Roos in het verleden voor de kerk deed.

WIE MIST EEN BOUWLAMP

In de kerk in Den Burg is een bouwlamp blijven staan na de opname van de viering tijdens de lock-down in april.

We hopen met deze oproep dat de rechtmatige eigenaar zich meldt en contact opneemt met Henny Hin.

Dat kan per telefoon 0222 32 21 61

of per mail secretariaat@rkparochietexel.nl





In november herdenken we al die mensen die zijn overleden, dat doen we in een speciale viering op 2 november, Allerzielen. We steken dan voor hen een kaars aan.

We vieren ook het feest van St. Maarten waarbij de kinderen weer langs de deuren gaan met hun mooie lichtjes. Ook in november begint de Advent. We steken steeds elke week een kaarsje meer aan op de Adventskrans. Vier zondagen achtereen op weg naar Kerstmis de geboorte van Jezus Christus, die we ook wel "het licht van de wereld" noemen. Wat is nou eigenlijk de betekenis van de kaarsen in ons Katholieke geloof.

Jullie zullen vast wel eens een kaarsje hebben opgestoken bij Maria. Of op vakantie gaan jullie vast wel eens een oud kerkje binnen en steken dan een kaarsje aan voor iemand. Bij jullie thuis wordt misschien ook wel eens een lichtje brandend gehouden naast een foto van iemand die is overleden. Ook worden er kaarsen gebrand als er iemand ziek is, examen moet doen of op een andere manier een duwtje in de rug nodig heeft. Het is een vorm van bidden, we vragen steun voor wat moeilijk is.

'Kaarslicht brengt licht en verbinding, geeft warmte. Dat zijn heel positieve tekenen die als prettig worden ervaren', ook voor mensen die niet gelovig zijn. Het maakt een gemis of een bepaald gevoel tastbaar, daar draait het om. Je kunt er je persoonlijke invulling aan geven; álles is goed.' Het is een gebaar dat iedereen begrijpt. Het gebeurt uit liefde, uit gevoel. Het geeft uiting aan wat je bezighoudt. Dat is niet altijd in woorden te vatten.'

KNUTSEL-TIP:

- ❖ **MAAK ZELF EEN MOOI LICHTJE**
- ❖ **MAAK EEN LEUK KERSTLICHTJE EN BRENG DIT NAAR IEMAND WAARVAN JIJ DENKT DAT DIEGENE DAT NODIG HEEFT**
- ❖ **MAAK JE EIGEN PLEKJE VOOR EXTRA AANDACHT.**
 - **ZOEK EEN MOOIE AFBEELDING VAN MARIA,**
 - **LIJST HEM IN, OF VERSIER HET,**
 - **PLAATS HET OP EEN MOOI PLEKJE IN DE HUISKAMER.**
 - **MAAK EEN LICHTJE EN ZET DAT ERBIJ. MAAK ZO NODIG I.V.M. DE VEILIGHEID GEBRUIK VAN EEN LICHTJE OP BATTERIJEN.**
 - **WANNEER JIJ EEN STEUNTJE IN DE RUG NODIG HEBT KUN JE DIT KAARSJE AANSTEKEN.**
- ❖ **ALS JE 4 POTJES MAAKT EN ZE MOOI OP EEN SCHAAL OF BORD ZET MET OOK WAT KERSTGROEN HEB JE EEN EIGEN ADVENTSKRANS.**
 - **STEEK DAN IEDERE ZONDAG EEN KAARSJE MEER AAN VANAF 29 NOVEMBER. ALS DE 4^E KAARS BRAND IS HET BIJNA KERSTMIS.**

MAAK ZELF LEUKE KERSTVERLICHTING MET BEHULP VAN KNIJPERS

Wat heb je nodig: houten wasknijpers,

een oud schoongewassen blikje of een glazen potje,
een waxineichtje.

Eventueel ook een mooi lint of touw,
groene takjes en kleine kerstversieringen.

- Knijp de knijpers op het blikje mooi strak tegen elkaar aan.
- Doe er met behulp van een mooi touwtje of lint een kleine groene tak aan met een kerstballetje.



KERSTSTER VERLICHTING

Tijdens de donkere dagen met kerst wil je altijd graag wat leuke verlichting in de kamer. Daarvoor kun je waxinelichtjes gebruiken. Wil je deze op een mooie manier tonen, dan kun je een kerstster maken waar precies een waxinelichtje in past. Ook leuk om te maken als een kerstcadeautje.

Wat heb je nodig: oude cd,
knijpers,
stuk gekleurd papier,
lijm,
zilververf (spuitbus)

- Begin met het vastplakken van de oude CD op een mooi gekleurd stuk papier. Plak deze niet aan de glimmende kant maar de andere kant. Snij of knip daarna het papier mooi rond langs de CD.
- Ga de knijpers uit elkaar halen zodat je per knijper twee losse stukken hout hebt en een ijzeren veer.
- Zet het waxinelichtje in het midden op de CD en ga de knijpers twee aan twee rond het waxinelichtje plakken. Plak ze eerst met de rug tegen elkaar en dan samen op de CD.
- Als laatste ga je de gehele kerstster verven met zilververf. Als je een spuitbus hebt gaat dit makkelijk. Doe het wel buiten in bijvoorbeeld een grote doos zodat de omgeving waar je spuit niet ook zilverkleurig wordt. Laat de kerstster verlichting dan nog een tijdje goed drogen.
- En dan is je kerstster klaar om gebruikt te worden. Je kan het waxinelichtje na gebruik vervangen voor een nieuwe en het zo steeds opnieuw gebruiken.

SINT NICOLAAS

Op 14 November komt Sinterklaas weer in het land.

We zullen hem niet kunnen verwelkomen op de haven in Oudeschild. **Maar hij komt wel!!!!!!**

Dat kunnen we ook meemaken! Er komt namelijk een film waarin te zien is hoe Sinterklaas op Texel aankomt. Dit wordt op heel Texel uitgezonden via de site van de Texelse Courant en Texel kijken en luisteren op 14 november om 13.30 uur.

Ga jij ook kijken???

Sinterklaas zoekt de volgende woorden



AMANDEL
BAARD
BANKET
CADEAU
CHOCOLADEMELK
GEDICHT
HABBLIJT
KASTEEL
KLOPPEN
KRUIDNOTEN
LEKKERS
LETTER
LIEDJES
MANESCHIJN
MARSEPEIN
MUTTER
NACHT
PAKJESAVOND
PLOFBROEK
RIJMEN
SCHOEN
SNOEP
SPANJE
TAAITAPIOOP
TABBERD
VERRASSING
WATER
WORTEL
ZENUWEN

**Sinterklaas
Woordzoeker**

C A D E A U P L R W T P P S L
H N G N T S O E E A J E L N E
O E N I H E P T T T B O O E D
C T I E C J I R T E B N F P N
O O S P I D A O E R A S B P A
L N S E D E A W L T H I R O M
A D A S E I T N T T I J R O L A
D I R R G L I A E E J M E K E
E U R A R K A L B M K E K J A
M R E M A S A A E B T N N S I
E K V T C B T N S S E A A G E
L N I J H C S E N A M P R K B O
K P O C K L E K U S R P D L A
T E P A K J E S A V O N D E N
N Z E N U W E N L E K K E R S

De overgebleven letters vormen de oplossing.

Oplossing:

Wij plaatsen hier een leuke woordzoeker.

INGEZONDEN STUKKEN

AANGELEVERD DOOR MARGA WIERING-VAN HEERWAARDE EN SJAAK SCHRAAG.

VERVOLG - CORNELIS (KEES, VOOR SOMMIGE IN ZIJN FAMILIE OOK COR) WITTE
MISSIONARIS VAN DE ENGELSE ORDE VAN MILL HILL.

GELDINZAMELING VOOR DE KINDERAFDELING VAN HET ZIEKENHUIS IN TABAKA

In 1972 werd op Texel een geldinzameling gehouden voor de complete inrichting van de kinderafdeling met 25 slaapplekken, zoals bedden, brancards, stretchers, bedschermen, verbandwagen, instrumententafel, weegschaal en dergelijke. De actie leverde meer dan f 10.000,- op en werd aan hem in februari 1973 overhandigd. Ook niet-katholieken hadden aan de actie meegedaan.



*De kinderafdeling van het ziekenhuis
Foto 1978.*



De buitenkant van de kinderafdeling.



*Pater Witte in zijn typerende houding aan tafel
met 'zijn' Zusters van de congregatie uit Cremona en inlandse
Zusters. Foto 1979.*



*Pater Witte
bij zijn nieuwe
auto*

MISSIE-VERKEERSMIDDELEN-ACTIE IN 1979

In 1979 diende pater Witte een verzoek bij de MIVA in om een bijdrage voor een nieuwe auto. Zijn oproep luidde als volgt: 'Mijn missiewerk bestaat uit het regelmatig bezoeken van de vele buitenposten, die tot op 80 km. van Tabaka liggen. Ik heb er het pastorale werk, maar stimuleer ook de sociale activiteiten, de jeugdbeweging, het onderwijs op de schooltjes en vooral de vrouwenclubs, die belangrijk zijn voor de ontwikkeling. Daarnaast vraagt het opzetten, begeleiden en aanmoedigen van de christelijke basisgemeenschappen veel tijd en aandacht. Mijn auto is na zeven jaar met 150.000 km. volkomen versleten. Kan de MIVA mij helpen? Ik sta geheel alleen voor de parochie en de jaren beginnen te tellen. De MIVA wil ongetwijfeld helpen en ik hoop van harte dat R.-K. Texel daar ook een flink steentje aan bijdraagt'.



DE NIEUWE KERK

De kroon op het werk van pater Witte was de bouw van zijn nieuwe kerk in 1983. Geholpen door het bisdom Cremona, verrees op de helling van de Tabaka-berg een zeer mooie, moderne kerk. Een staalconstructie met invullingen van natuursteen uit de buurt. De kerk torent hoog boven alles uit. De pater was er bijzonder trots op. Dit was, wat de pater altijd trots noemde 'Tabaka at its best', een zinspeling op een zinnetje dat op de binnenflap van zijn sigarettendoosje stond van het merk 'Senior Service, 'Tobacco at its best'.

Onder de kerk zit een kelder welke voor sociale doeleinden gebruikt zal worden.



Het interieur van de kerk.

De kerk van Tabaka, gebouwd ter ere van de Moeder van de Heer.

ZIEKTE, TERUG NAAR NEDERLAND EN OVERLIJDEN. HERINNERINGEN VAN MARGA WIERING-VAN HEERWAARDE

In 1984 kwam de kerk in Tabaka gereed. Pater Witte heeft in de vier jaar voordat ik er voor de tweede keer kwam, volop van zijn nieuwe kerk kunnen genieten. Al toen wij er in september 1988 waren voelde hij zich ziek, hij had erg veel last van zijn darmen. Zo heeft hij nog een jaar door geploeterd om in 1989 doodziek naar Mill Hill in Roosendaal af te reizen. In het ziekenhuis van Roosendaal is hij geopereerd aan darmkanker, maar zonder gewenst resultaat. In die maanden ben ik veel met de trein op en neer gereisd om hem te bezoeken. Bij de paters van Mill Hill werd ik, en ook andere familie, gastvrij onthaald. Om aan te sterken is hij op Texel gekomen, bij de Zusters van Sint Jan. Hij wilde nog zo graag terug naar zijn missiepost om afscheid te nemen. Dat is helaas niet meer gelukt. Wel heb ik, door hem gedicteerde brieven, in het Engels voor hem geschreven en naar de Zusters in Tabaka gestuurd. In mijn bijzijn is hij op 17 maart 1990 overleden.

Ik wil door middel van de foto's een impressie geven hoe het daar voor mij voelde, het leven van een oud-oom die missionaris is.

Hij heeft er veel goeds voor de bevolking kunnen doen.



Pater Witte aan zijn eettafel in Tabaka, omringd door ontbijt en zijn schaakcomputer in de aanslag.

Bronnen: archief R.-K. parochie Texel en archief missionarissen van Mill Hill in Oosterbeek, J.L. Beemsterboer, Jan Preyde en Marga Wiering-van Heerwaarde die ook de meeste foto's leverde.



VAN EILAND NAAR EILAND ← VAN TEXEL NAAR RÜGEN →



Op de Vredesdag, de dag dat wij op Rügen zouden zijn, hebben we elkaar, als Texelse Rügengroep, toch "ontmoet". Op Texel zijn we op de fiets gegaan en zagen elkaar in kleine groepjes op drie verschillende adressen, herkenbaar aan de blauwe vlag.

Onder tusschen kwam de Texel-Gruppe op Rügen ook bij elkaar. Zij maakten een wandeling, zoals dat ook gebeurt als we samen zijn, en picknickten samen. Dankzij een gezamenlijke app konden we foto's wisselen. Al met al een mooie zonnige middag met goede gesprekken en herinneringen.

Nabij of ver, we zijn verbonden!

Namens de Rügengroep,
Janneke Tolsma.

HULP OOST-EUROPA TEXEL

Het hoeven, vanuit onze ogen gezien, niet altijd grote dingen te zijn die wij doen, maar voor een ander kan dat wel grote blijdschap en een verschil tot gevolg hebben.

Zo was Liuda in Moldavië op bezoek in een gezin met drie meisjes, die ervan droomden om met een pop te kunnen spelen.

Hier op Texel worden poppen aangekleed door dames, die er plezier in hebben om poppenkleertjes te maken.

Deze poppen worden verstuurd naar verschillende contactpersonen en zo kon Liuda deze drie zusjes blij maken met een pop. En daar worden wij zelf toch ook weer blij van....



Zo wordt er op Texel heel veel gedaan en alle hulpgoederen, die wij vanaf Texel versturen, brengen veel vreugde bij de mensen die in moeilijke omstandigheden verkeren.

Door de jaren heen hebben wij een groot netwerk opgebouwd, dat zich steeds meer uitbreidt.

Vele arme gezinnen hebben hulpgoederen gekregen en soms was er bijna niets in hun huisje en waren ze al heel blij met een tafel of een bed.

Zo bracht Roxy, die onderwijzeres is en de verdeling verzorgde in haar omgeving, een wit bed bij een gezin met drie kinderen. Bij het zien van het bed begon het oudste meisje spontaan te huilen, waarop ze vertelde: "Zoiets moois hebben wij nog nooit in ons huis gehad..."

In een ander deel van Roemenië is onze contactpersoon Otto, die zendingswerker is. Hij wil de Romakinderen stimuleren om naar school te gaan. Doordat wij fietsen stuurden, had hij nu de mogelijkheid om deze kinderen, die heel ver van de school af wonen, een fiets te geven om naar school te gaan. Van een fiets kunnen deze kinderen alleen maar dromen, want als er thuis geld is, wordt dat gebruikt voor eten.

Er zijn nog meerdere plaatsen waar hulp dringend nodig is.

Helpt u mee, om deze dromen uit te laten komen?

De vrijwilligers van de stichting Hulp Oost-Europa Texel zijn druk doende, om voor de winter invalt, nog een transport te laten vertrekken.

Een bijdrage is heel welkom op NL18RABO 036 25 21 905 t.n.v. Stichting HULP OOST-EUROPA TEXEL (met ANBI goedkeuring)

CONTACT RK PAROCHIE TEXEL

PASTORAAL TEAM

Pastoor Ivan Garcia Ferman	p/a Molenstraat 34	1791 DL Den Burg	06-17129642
	e-mail p/a : secretariaat@rkparochietexel.nl		
Kapelaan Pawel Banaszak	p/a Molenstraat 34	1791 DL Den Burg	06-46554569
	e-mail p/a : secretariaat@rkparochietexel.nl		
Diaken Henk Schrader	p/a Molenstraat 34	1791 DL Den Burg	06-10306086
	e-mail p/a : secretariaat@rkparochietexel.nl		

PAROCHIECOÖRDINATOR

Henny Hin	I.v.m. het Corona virus is het secretariaat alleen op afspraak geopend op dinsdag en woensdagochtend van 10 tot 12 uur		
	p/a Molenstraat 34	1791 DL Den Burg	0222-322161
	e-mail p/a : secretariaat@rkparochietexel.nl		
	website: www.rkparochietexel.nl		

KOSTERS:

Den Burg	Wim v.d. Gracht	Tjakerstraat 12	1791 XL Den Burg	0222-314538
		e-mail: jose.vd.gracht@gmail.com		
	Marjan Huizinga -Z	Vaargeul 25	1791 HB Den Burg	0222-314222
De Cocksdorp	Marijke Stolk	Molenlaan 4	1795 AM De Cocksdorp	0222-316443
Oudeschild	Joke Zoetelief	de Ruyterstraat 57	1792 AK Oudeschild	0222-313240
	Tineke v. Beek	de Ruyterstraat 118	1792 AN Oudeschild	0222-313008
REDACTIE VUURTOREN		p/a Molenstraat 34	1791 DL Den Burg	0222-322161
		e-mail: vuurtoren@rkparochietexel.nl		

ZIEKENBEZOEK

Annegriet Boom	't Buurtje 21	1792 BE Oudeschild	06-20794668
	e-mail: wimjmboom@gmail.com		

CONTACTPERSOON RK KOREN

Hennie Zoetelief	Sluyscoog 69	1791 WV Den Burg	06-20259712
	e-mail: fr.sande@planet.nl		

CARITAS /PCI

Linda Zoetelief	Molenstraat 56	1791 DM Den Burg	06-38909487
	e-mail: pcitexel@gmail.com		

ADMINISTRATIE / BEHEER BEGRAAFPLAATS DEN BURG

Jan Keesom	Thijsselaan 107	1791 VG Den Burg	0222-15640.
	e-mail: jc.keesom@kpnmail.nl		

PAROCHIEBESTUUR

Voorzitter:	Pr. Ivan Garcia
Vicevoorzitter:	Piet Zijm
Penningmeester:	Anja van der Heide-Witte
Secretaris:	Marion Zijm-v.d.Wetering
Leden:	Frans Stolk Hans Koot
Adviseur:	Henny Hin-Witte

Contact met het parochiebestuur:	p/a Molenstraat 34	1791 DL Den Burg	0222-322161
	e-mail p/a : secretariaat@rkparochietexel.nl t.a.v. PAROCHIEBESTUUR		

KERKBIJDRAGE:

IBAN: NL35 RABO 0362 5345 00

ONZE HARTELIJKE DANK!

R.K. Parochie Texel

