

II MORTIERCOMPAGNIE 'MARGRIET'

REGIMENT STOOTTROEPEN PRINS BERNHARD

LANDMAGT BRENGT ELK NUMMER EEN EENHEID ONDER DE AANDACHT IN DE RUBRIEK 'EENHEID IN BEELD'. DEZE KEER IS HET DE BEURT AAN II MORTIERCOMPAGNIE (II MRCIE) 'MARGRIET' UIT ASSEN. II MRCIE IS DE VUURSTEUNEENHEID VAN II LUCHTMOBIELE BRIGADE. SAMEN MET 13 INFANTERIE BATALJON LUCHTMOBIEEL MAAKT DE EENHEID DEEL UIT VAN HET REGIMENT STOOTTROEPEN PRINS BERNHARD.

GESCHIEDENIS

Regiment

Het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard (RSPB) is het jongste infanterieregiment binnen de Koninklijke Landmacht. Het ontstond uit de zogenoemde knokploegen van het verzet uit de Tweede Wereldoorlog. In september 1944 gaf prins Bernhard persoonlijk de opdracht de groepen en personen die actief betrokken waren bij het gewapend verzet om te vormen tot een militaire eenheid. De Margrietcompagnie is een van de compagnieën waaruit het regiment bestond.

In opdracht van de top van de Landelijke Knokploegen (LKP) werd begin 1944 een verzetsgroep geformeerd met als standplaats 's-Hertogenbosch / Rosmalen en als werkterrein het oostelijk deel van Brabant. Deze verzetsgroep kreeg de naam 'Margriet', genoemd naar de prinses die het jaar ervoor was geboren. Na de bevrijding van 's-Hertogenbosch op 27 oktober 1944 werd KP 'Margriet' de 3e Compagnie van de Brabantse Stoottroepen. De naam Margrietcompagnie is binnen het RSPB altijd blijven bestaan. De langste tijd werd deze naam gevoerd door de pantserondersteuningscompagnie van 41 Pantserinfanteriebataljon uit Ermelo, tot dit bataljon in 1994 werd opgeheven. De naam is toen overgedragen aan II Mortiercompagnie 'Margriet' Luchtmobiele Brigade.

Compagnie

II Mortiercompagnie 'Margriet' is op 24 september 1994 opgericht. De compagnie is de enige zelfstandige infanterie-eenheid van compagniessterkte binnen de landmacht. Sinds alle 120mm mortierpelotons bij de pantserinfanteriebataljons verdwenen zijn, is II Mrcie bij de infanterie de enige fulltime gebruiker van de Habé Rayé 120mm mortier. Dit wapensysteem is weliswaar op leeftijd, maar nog steeds gedegen en toereikend om samen met de Apaches en de kleinere mortieren de Luchtmobiele Brigade van vuursteun te voorzien.

Huidige compagniescommandant

Huidige compagniescommandant:

majoor Pierre van Aalst.

Huidige compagniessergeant-majoor:

sergeant-majoor Eric Smid.

Huidige regimentscommandant:

luitenant-kolonel A.M.J. Wagemakers

Huidige regimentsadjutant:

Adjutant-onderofficier J.A.M. Berg.

STANDPLAATS EN TAKEN

II Mrcie is onderdeel van II Luchtmobiele Brigade, gelegerd op de Johan Willem Frisokazerne in Assen. De taakstelling van II Mrcie is het bieden van vuursteun aan

brigade-eenheden, waarvoor drie pelotons ter beschikking staan met elk vier mortieren 120mm. Om de te leveren vuursteun maximaal te spreiden, kan een peloton twee zelfstandig werkende secties leveren om zo in totaal zes vuursteuneenheden beschikbaar te stellen voor de brigade. Daarnaast zijn de drie pelotons inzetbaar voor infanterietaken, zowel bereden als te voet. Elk peloton haalt in de loop van zijn opwerktraject de niveau 3 mortier- en infanteriecertificering. Mede daardoor zijn veel pelotons in het recente verleden uitgezonden geweest als luchtmobiel infanteriepeloton.



WAPENFEITEN

Uitzendingen van minimaal pelotonssterkte:

Bosnië: IFOR-2 (1996), SFOR-7 (1999 - 2000),

SFOR-9 (2000).

Kosovo: KFOR-2 (1999).

Irak: SFIR-2 (2003 - 2004), SFIR-4 (2004),

SFIR-5 (2004 - 2005).

Congo: EUFOR RDC (2006).

Afghanistan: DTF (2006), TFU BG-5 (2007 - 2008),

TFU BG-8 (2008).

TRADITIES

- Tijdens formele regimentsactiviteiten vormt/levert II Mrcie de wacht bij de vlag van het erepeloton Binnenlandse Strijdkrachten. De vlag staat symbool voor de wapenfeiten van het verzet gedurende de Tweede Wereldoorlog.
- Sinds 1946 worden ieder jaar op de tweede zondag in oktober in Beneden-Leeuwen alle Stoottroepers herdacht die tussen 21 september 1944 en heden waar ook ter wereld zijn gesneuveld. In Beneden-Leeuwen bevindt zich het ereveld van het regiment met daarop een gedenktentakapel, drie graven van de eerste daar gesneuvelde

'Sterk uit overtuiging'

EENHEID IN BEELD



stoottroepers en een monument.

- Het regiment heeft een traditiekamer, ook wel museum Regiment Stoottroepen Prins Bernhard genoemd. Deze is te vinden op de Johan Willem Frisokazerne in Assen.
- Tot aan zijn overlijden op 27 mei 2008 was Charles Kroesen de beschermheer van de Margrietcompagnie. Hij was één van de grondleggers van de toenmalige verzetsgroep 'Margriet'. Hij heeft zich gedurende de rest van zijn leven verbonden met de Margrietcompagnie. Hij was meerdere malen per jaar, voorzien van zijn eigen spirituele alcoholische brouwsels, te vinden in de 'koffiekamer' van 11 Mrcie. Charles is een legende die bij de compagnie nooit vergeten zal worden.
- Militairen bij 11 Mrcie dragen op het DT een zilveren Margriet (zie achtergrond) als blijk van saamhorig- en verbondenheid en als herinnering aan KP 'Margriet'.

EENHEID AAN HET WOORD



KORPORAAL-1
WESLEY (TIMO) TIJMS
STUKSCOMMANDANT,
2E MORTIERPELTON

'Ik heet Wesley, maar omdat er nog een andere Wesley bij 11 Mortiercompagnie is, noemt iedereen mij Timo. Ik weet niet waarom, gewoon leuk. En dat kenmerkt de eenheid; hoe we met elkaar omgaan. We kunnen hard werken, maar zadat de granaten eruit zijn, kunnen we ook hard ontspannen. Als nieuwe vent werd ik meteen overal bij betrokken. Ik wilde eigenlijk naar de infanterie, maar kwam hier terecht. Ik had geen idee wat het inhield. Maar na de eerste oefening was het wel duidelijk, en was ik heel blij met de plaatsing. Je bent hier infanterist én mortierist. Mortierwerk is geweldig. Zodra het eerste schot eruit is, denk ik altijd nog: wauw.'



SERGEANT RON WENNEKERS
SERGEANT VUURREGELAAR,
2E MORTIERPELTON

'De informele sfeer bij 11 Mortiercompagnie bevalt mij uitstekend. Omdat het een kleine eenheid is, gaan dingen net even wat makkelijker. Alles is net even wat minder strak. Ik denk dat mede daarom het verloop hier klein is. Zelf zit ik hier ook al sinds 2001. De doorgroeimogelijkheden binnen de eenheid kwamen voor mij steeds op het juiste moment. Ik denk dat mijn huidige functie de meest zelfstandige is die je binnen een Battlegroup kunt hebben. Ik vind het fijn om zelfstandig bezig te zijn, zonder constant om me heen te hoeven kijken wat anderen doen. Daarom bevalt mijn werk mij echt supergoed.'



TWEDE-LUITENANT
SJOERD MOERKERKEN
PELTONSCOMMANDANT,
2E MORTIERPELTON

'Ik zat bij het KCT, maar ben tijdelijk bij 11 Mortiercompagnie geplaatst om meer ervaring op te doen. Ook al loop ik hier pas een week rond, ik heb nu al een goed gevoel bij de eenheid. Het zijn ervaren jongens die mij veel kunnen en willen leren over mortieren, terwijl ik hen hopelijk wat extra's bij kan brengen op het gebied van (fysieke) infanterietaken. Mijn doelstelling is om beide taken hoog te houden. Juist die combinatie houdt je gemotiveerd, denk ik. Ik heb een hoop zin en vertrouwen in de komende tijd. Bij het KCT vreesden ze al dat ik niet meer terug zou komen, haha.'

VAANDELS EN EMBLEMEN

Het RSPB kreeg zijn vaandel op 13 juni 1946. Op het vaandel staan drie opschriften: Noord-Brabant en Limburg 1944-1945, West- en Midden-Java 1946-1949, en Midden-Sumatra 1947-1949. Aan het vaandel is in 1982 door Koningin Beatrix het verzetsherdenkingskruis toegekend. Prins Bernhard hechtte op 28 juni 2002 op het bordes van Paleis Soestdijk een cravatte aan het vaandel. Op de lange strook van de cravatte staat 'Regiment Stoottroepen Prins Bernhard'. Op 4 maart 2009 kreeg het regiment een nieuw vaandel. Op het vaandel prijkt nu de 'B' – de naamletter van onze huidige vorstin – en het opschrift 'Regiment Stoottroepen Prins Bernhard', zodat de cravatte niet meer wordt aangehecht.

Het regiments- en tevens baretembleem stelt een herten-gewei voor met daarin een dolk en een banderol met het opschrift 'Stoottroeper'. Het eenheidseembleem is vanzelfsprekend een margriet (bloem).

LIEDEREN EN SPREUKEN

Het motto van reserve-eerste luitenant Johannes Arnoldus van Bijnen, landelijk leider van de Knokploegen in 1944, luidde: 'Wat sterk is uit overtuiging, faalt nooit.' Deze kernspreuk, ingekort tot: 'Sterk uit overtuiging', is het motto van het RSPB.

De officiële defileermars van het regiment is de door S.P. van Leeuwen gecomponeerde mars 'Het commando'. Van Leeuwen heeft ook het 'Steeds vooraan' van het Regiment Infanterie Johan Willem Friso gecomponeerd.