

**DE LEENDERWEG VAN 1920 TOT 1970
IN WOORD EN BEELD**

DEEL II :

**LINKS, RICHTING LEENDE MET DE ONEVEN
NUMMERS**

Auteur : Wim Senders

Bewerking : Joop van Appeldorn

Uitgave van : Heemkundekring Weerderheem

**JUNI
2009**

In 't *PERIODIEKSKE* van september 2008 heeft u kunnen lezen wie er zoal allemaal aan de Leenderweg woonde, althans aan de rechter kant van de weg. Het verhaal is natuurlijk niet compleet als we ook niet even naar de overkant, de linkerkant dus, zouden kijken. Wim Senders is opnieuw in de archieven gedoken en mede dankzij de kennis die hij sowieso al van die omgeving heeft, is er weer een fraai geheel tot stand gekomen.

Opvallend is enerzijds dat bepaalde families min of meer 'vastgeroest' zitten aan een bepaalde plek, anderzijds zien we toch ook dat op sommige plaatsen in de loop van de jaren vele wisselingen hebben plaats gevonden.

Dit verhaal gaat over de Leenderweg vanaf de Europalaan tot aan de gemeentegrens, maar het moge duidelijk zijn, de Leenderweg liep in het verleden vanaf de Markt. Met de komst van de spoorlijn kreeg het eerste gedeelte een nieuwe naam, namelijk Stationstraat. Dat was het chique gedeelte, daar stonden de herenhuizen en over de overweg begon het deel waar de arbeiderswoningen stonden.



Het plaatje hiervoor symboliseert heel nadrukkelijk de sfeer van dat eerste gedeelte van de Leenderweg (Stationstraat). Dit is het voormalige woonhuis van sigarenfabrikant Frans van Best en zijn ega Etty van Best Wiegersma. Huize Zonnekant is in eerste instantie helemaal in hout opgetrokken, later in 1928, vervangt Frans van Best deze houten woning in de fraaie villa die nu nog steeds het begin van de Leenderweg siert.

Na de opheffing van het spoor gaat ook het eerste gedeelte van de weg weer Leenderweg heten. Ter meerdere eer en glorie van die oude Stationstraat laten we nog maar zo'n fraai met een plaatje van die weg zien.



Op de hoek van de Leenderweg en de Brakenstraat, juist voor de "Overweg", stond vroeger de slagerij van Toon Meurkens en Anna van Gerven. Hij was geboren in Soerendonk en wel in 1880 en zijn vrouw Anna (*1879) was van Valkenswaard. Zij hadden een zoon Neel Meurkens (*1906) en drie meisjes. Neel Meurkens volgde later zijn vader op in de slagerij. Hij trouwde met Anna Jacobs (*1906) en ze kregen drie kinderen Annie, Lies en een zoon Toon, die later de zaak van zijn vader verder deed. Thans, na verbouwing, is er een "frietzaak" in gevestigd, met de in mijn beleving nou niet bepaald toepasselijke naam "Het Konijntje".



Dan volgt er een klein winkeltje waar men zich van een "tato" kan laten voorzien. Gezien de activiteiten die hier nu plaats vinden, praten we hier zeer zeker niet over 'oude tijden', alhoewel in wereldsteden als Amsterdam en Rotterdam dit soort activiteiten al veel langer een normaal verschijnsel zijn als hier bij ons. De huisnummers waren 1 en 3, later 51 en 53.

Daarnaast lagen op nrs. 5 en 7 het kruidenierswinkeltje en het café van Emma Maenen (*1914), een zus van de aan de overkant wonende Jake Maenen, die een café exploiteerde.

Zij was gehuwd met Pietje van de Ven en ze huurden het café van Harrie Lemmens. Daarvoor runde Alphonse Maenen met zijn vrouw Zus Frederix het café, opgevolgd door de zoon Jake en later door Emma Maenen, de zus van Jake.

Naast dit café stond op nr. 9 de bioscoop van de "Rooie Lèm", "genaamd "Luxor theater". Later na verbouwing werd de naam gewijzigd in "Palace theater". Deze bioscoop was voorheen gelegen in het laatste pand aan de linkerkant van de Leenderweg, voor het Valkterrein. Enkele jaren geleden heeft de bioscoop plaats moeten maken voor een appartementencomplex.



Naast de bioscoop woonde op nr. 11 Harry Lemmens (*1881 Veldhoven) met zijn vrouw Mina van Lieshout (*1883) en later zijn zoon Jo Lemmens (*1918), gehuwd met Dora Olfers (*1917 Amsterdam). Behalve Jo waren er nog Sjaak en Gradje, gehuwd met Nest Staals.

Op nr. 11 heeft ook nog Henricus Baten, sigarenfabrikant (*1893) met zijn vrouw Theodora van den Vijfeijken (*1894 Waalre) gewoond. Tenslotte hebben er nog gewoond Wilhelmus IJsseldijk (*1889 Steenderen) en Engelina Klein (*1883 Drunen). Hij was molenaar.

Naast Lemmens woonde in de oorlog Toontje van Meijden en daarna was er drogist Geldens gevestigd. Later is dit pand geheel verbouwd tot een café, "Heinekenhof" geheten. Daarna is het een pizzeria geworden.

Dan komt de winkel waar vishandel Bertus van Deurzen zijn zaak heeft gehad. Op dit nr. 13 hebben ook Sjaak Verhoeven (*1891 Luijksgestel), koperslager en gehuwd met Anna Bogaarts (*1894 Dinteloord) gewoond. Ook Bert van Lieshout (*1869) en Theodora Verdijseldonk (*1864 Someren) hebben er gewoond. Zij zijn verhuisd naar resp. Brakenstraat 2 en Leenderweg 23. Van Leenderweg 91 is Frans Vos (*1885 Soerendonk) met zijn vrouw Mina van Leeuwen (*1885 Soerendonk) naar nr. 13 gekomen.

Vervolgens was er op nr. 15 nog een winkeltje waar bakker Veraart in zat. Nadien woonde er de familie van Piet Rombouts en Betsie Smulders (*1907), dochter van Frans Smulders (*1873 Bergeijk) en Maria Borgers (*1866 Westerhoven), die er ook hebben gewoond. Op dit zelfde nummer woonde Jan Boeziek en Francisca van Glabbeek.



Ook heeft er nog tijdelijk een controlerend arts (van Gils) zitting gehad. In de jaren negentig had antiekhandelaar Christ Aarts er zijn zaak. Hij was vooral gespecialiseerd in oude prenten en landkaarten. Enkele jaren geleden is hij verhuisd naar Achel waar Christ nog steeds bezig is met oude meubelen, maar vooral met landkaarten e.d.

Op nr. 17 hebben gewoond Sjaak Wets (*1883 Hechtel) met Maria Kwinten (*1891) en op nr. 17b Jan Veraa (*1902) met Antoinet van Dooren (*1905).

Naast Christ Aarts was er vroeger een café, eigendom van Martha Moonen. Later heeft Jan van Empel de zaak overgenomen en er een ijssalon van gemaakt. Ik weet nog uit mijn tienertijd dat we bij "van Empeltje" een ijsje konden kopen voor 3 cent. Later is er nog een grote zaal achter gebouwd die als bowlingbaan werd gebruikt. In 2005/06 is het pand gesloopt en heeft men er een flatgebouw neergezet.

Waar nu de Bunderstraat begint stond vroeger nog een blokje van twee, (nrs. 19 en 21) waar het winkeltje van Sjaak Kwinten (*1882), gehuwd met Moeke Moonen (*1853) kortweg genoemd "de Kwint", was gevestigd met daarnaast op nr. 23 het woonhuis van de familie Cleven. Op nr. 21 heeft verder gewoond Ferdinand Caijers (*1897 Mol) met Anna Claes (*1904 Luijkgestel) die later naar de Bunderstraat nr. 10 is verhuisd. Verder waren daar op nr. 21 nog Johannes Mollen (*1899) met Petronella Wijnen (*1903), beiden van Valkenswaard.

Op nr. 23 woonde rond 1950 Frans Cleven (*1914). Op dit nummer hebben nog diverse andere families hun thuis gehad, o.m. Willem Sallaerts (*1904) met Petronella van Galen (*1913 Heeze), Petrus Moonen (*1893) en Adriana Serton (*1891 Stratum), Theodoor van Lieshout (*1898) en Francisca Bergmans (*1904), Jan (*1854) en Bert (*1869) van Lieshout, die gehuwd waren met de gezusters Verdijsseldonk, Elisabeth (*1862 Someren) en Theodora (*1864 Someren). Op 23a woonde Jan van Daal (*1895) en Maria Cox (*1896 Borkel en Schaft), later verhuisd naar nr. 45.



Vervolgens komen we op nr. 25 bij de manufacturenwinkel van Driek van Gerwen (*1889) en Nella Lemmens (*1889) en later de zoon Wim van Gerwen, gehuwd met Diny van Rijsingen. Ook de ouders van Driek hebben hier nog gewoond met name Peter Lemmens (*1846 Veldhoven) en zijn vrouw Hendrika Kennis (*1848 Westerhoven).

Later is dit pand omgebouwd tot een museum voor kerkelijke kunst, in hoofdzaak Brabantse stijl. In het pandje (voorheen nr. 27 en thans nr. 73), waar nu de bibliotheek van het museum is gevestigd, woonde vroeger de familie van Galen. Het museum werd tot voor kort gerund door Tineke van Gerwen. Inmiddels zijn de activiteiten gestaakt en is iedereen in volle verwachting van wat er met dit mooie pand gaat gebeuren.

De familie van Galen bestond uit Andreas Josephus van Galen (*1885 Heeze), die gehuwd was met Maria van Gerwen (*1889) en zeven kinderen allen werkzaam in de sigarenindustrie. Op nr. 27 heeft ook nog de hulpcommies Theodorus van den Sanden met zijn gezin gewoond. Hij kwam van Breda.



Na het museum volgt op nr. 29 een enigszins vreemd bouwwerk waar Nellie van Gerwen, geboren alhier in 1894 en Ant(onia) van Daal geboren in 1897, hun viswinkel hadden.

Ook kon men er groenten en fruit kopen en met de feestdagen was Nellie poelier. Er lagen dan altijd hazen, konijnen, fazanten en allerlei andere vogels in de "etalage". Op hetzelfde adres hebben ook gewoond de "Rooie Lèm en Michel Krooijmans (*1862 Riethoven) met Anna Lemmens (*1871 Waalre).

Naast Nellie zat de familie van Kees en Kaat van Gils. Behalve een blikslagerij hadden ze ook een winkel, waar je allerlei huishoudelijke artikelen kon krijgen. Cornelis van Gils was geboren in 1896 te Princenhage en gehuwd met Catharina Verhoeven (*1897). Zij hadden vier meisjes en een zoon, deze laatste is kort na de geboorte overleden. Kees kwam in 1920 naar Valkenswaard. Voorheen woonde er Martinus Verhoeven (*1870 Oisterwijk) en Johanna Marsmans (*1870).

Dan kwam de winkel van bakker en kruidenier Jan Baeten, geboren in 1910, wiens bakkerij achter het woonhuis was gelegen. Hij was getrouwd met Miet Koolen, die de winkel deed. Op nr. 35 hebben voordien ook nog gewoond Jan Thuvis afkomstig van Zonhoven (B), die gehuwd was met Alberti van Nunen (*1879). Deze laatste was een dochter van Willeke van Nunen en Drika Gevers (zie nr. 47) en een zus van Mina van Baeten-Nunen (zie nr. 37) en van Trieneke Drijvers-van Nunen (zie nr. 51) Een andere zus, Petronella van Nunen was gehuwd met Willem Senders, grootvader van de schrijver van dit artikel en wonende in de Weteringstraat.

Later heeft er de zoon Johannes Thuvis nog gewoond. Hij vertrok naar Horst-America (L). Voorheen woonde er Peter Plompen (*1852 Lommel) en Anna Geenen (*1851 Bergeijk).

In het aangrenzende pand (was in feite een blokje van twee) woonde Toon Baeten, de vader van Jan "den bakker", die daar ongeveer 50 jaar heeft gewoond, opgevolgd door zijn zoon Wim Baeten (*1908), die gehuwd was met Marieke van Gerwen.

Toon was in 1882 geboren in Zonhoven (B.) en in 1904 getrouwd met Mina van Nunen (*1881). Toon en Mina zijn oud geworden en vierden in 1956 hun 50- jarige bruiloft.

Behalve Jan en Wim waren er nog drie kinderen en Betsie (*1907), gehuwd met Bert Schrijvers die daar schuin tegenover woonden, en ook nog Antoon (*1918) en Drika (*1920). Zoon Anton trouwt in eerste instantie met Stina van de Mortel (*1920 Eindhoven) en vervolgens met Riek Hulsbosch (*1920). Dochter Drika trouwt met Jantje Hendriks (Bergeijk). Hij voetbalde bij de Valk en speelde vele jaren in het 1^{ste} elftal.



Langs Toon woonden, eveneens in een tweekapper op nr.39 Lauw van Gerwen (*1885 Leende) en Maria van den Oetelaar.

Ook hebben op dit nummer nog gewoond Peter van den Oetelaar (*1856 Veldhoven) en Peter van den Oetelaar (*1882 Amsterdam).

De buurman was Brord van Tongeren. Deze blok is later verbouwd tot meubelwinkel (Opdenbuys).



Dan kwam op nr. 41 het woonhuis van de familie van Christ van den Kerkhof (*1870 Eindhoven) en zijn vrouw Johanna Verschuren (*1874), met daaraan vast de sigarenfabriek van de gebr. Van de Kerkhof. Zij voerden de merken Kerof en Taberna. Er was ook nog een nr. 43 met daarin Carolus Kunen (*1928) met zijn vrouw Gerardina van den Bosch.

Tussen de fabriek en de buurman was een brede inrit. Naast deze inrit woonde op nr. 45 de familie van Francis Staals-van den Berg (*1868 Budel, opgevolgd door dochter Nelly, die gehuwd was met Toon van de Mortel. Een andere dochter was gehuwd met Michel Baeten, een broer van boven genoemde Toon Baeten. In het naastgelegen pand woonde sedert 1925 genoemde Michel Baeten en Jaan Staals. Michel was geboren in Zonhoven, in september 1906 als jongen van 7 jaar naar Valkenswaard gekomen en bij zijn broer Toon groot gebracht. Hij was gedurende meer dan 40 jaar meesterknecht bij Willem II. Vóór de naamsverandering van de "Stationsstraat" in Leenderweg, woonde Michel op nr. 47, daarna op nr.93. Michel en Jaan hadden drie zonen: Jo, Frans en Toon Baeten.

Op 45 hebben voorheen gewoond Toon van Aken (*1878 Woensel) en zijn vrouw Goverdina van Nunen (*1878 Casteren), Antonie van Houts (*1863 Someren) en Francina Lemmens (*1867 Someren) en Jan van Daal (*1895) en Maria Cox (*1896 Borkel en Schaft), voorheen op 23a. Dan woonden er ook nog enige jaren Toon Jansen (*1903 Weert) en Johanna van Dooren (*1908), later naar nr. 116.

Op nr. 47 woonden behalve Michel Baeten (zie boven), Marinus Bogaart (*1898 Deurne) met Anna Didden (*1901 Achel), Hypolite Davids (*1885 Peer) met Maria Tielens (*1886 Hechtel), Louis Cuijpers (*1895 Luijksgestel) met Mina Verhoeven (*1897) en Willeke van Nunen met zijn vrouw Drika Gevers, de vader van mijn (schrijver) grootmoeder van vaderszijde. Willeke was afkomstig van Oirschot (*1839), en Drika kwam van Leende (*1843). Hij werkte "aan het spoor" en was caféhouder (de Snip).

Het volgende blokje van twee was gesplitst in een café, "de Snip" genaamd, en onder nr. 49 bekend, dat gerund werd door Michel Jansen (*1902) en Anna van Eijk (*1903 Someren). Daarvoor hebben zij op nrs. 89, 102 en 90 gewoond.

In het café hebben diverse families gehuisd en wel Joannes van Ham (*1889) met Adriana Loomans (*1888 Waalwijk), Willem Noten (*1863 Leende) met Elizabeth van Hertum (*1865) en Gerardus Berghs (*1872 Hamont) met Maria Huibers (*1881 Hamont).

In het tweede deel op nr. 51 woonde Frans Drijvers, gehuwd met Trieneke van Nunen, zus van Mina, de vrouw van Toon Baeten. Hij was van beroep aannemer en heeft nog een "kiosk" in het centrum op de kleine markt gebouwd, evenals het café "Vijveroord", achter op de Leenderweg. (zie aldaar). Na het overlijden van Frans en Trieneke is dochter Riek Drijvers in het huis blijven wonen. Zij was gehuwd met "Rikske" van den Broek, een zeer bekende Valkenswaardse Tonproater. Thans woont de zoon van Rikske (Pieter) in het pand. Frans en Trieneke hadden ook verschillende pleegkinderen: Els, Charles en Fred Renerie.

Tussen de woning van Frans Drijvers en het volgende blokje was een zeer brede inrit. Alle panden hadden een hele lange tuin die liep tot aan de van Cuyckstraat.

Na Drijvers kwamen er 3 blokjes van twee, gebouwd voor rekening van Jan Jaspers. In het eerste deel van genoemd blokje nr. 53, later nr. 55, woonde eerst de familie van Neleske Biessen. (* 1880 Budel) met Johanna Verhulst (*1870). Ook woonde er Jan Dubach, die gehuwd was met een dochter van Fons Kelgtermans (*1894 Overpelt) die op zijn beurt gehuwd was met Mina van Gerven (*1898). Jan Dubach verhuisde naar de andere kant van de weg om zijn vader Fried Dubach in de fietsenzaak op te volgen. Later is het pand gekocht door Wim van Winkel, die gehuwd was met een dochter van Fons Kelgtermans, die op nr. 53 stonden ingeschreven. Op nr. 55 stonden ook te boek Tinus Faassen ("den Dove Tinus") met Lies Crooijmans, dochter van "Peer Crooij", en Manus (voluit Thielemanus) Stooters (*1871 Soerendonk). Manus verhuist later naar de Weteringstraat.

In het tweede deel van het eerste blokje op nr. 57 woonde de familie Veera, later gevolgd door Theo Baken die er een horloge-winkel was begonnen. Theo was afkomstig van Borkel en Schaft. Voorheen hebben er nog verschillende families gewoond o.a. Jan Faassen met Miet Crooijmans. Op nr. 55 en ook op nr. 57 heeft gewoond Jan van Gerven (*1902) met Miet Driessen (*1909 Hilvarenbeek) met hun twee zonen Michel en Hendrik van Gerven, die later rond 1938 naar de van de Venstraat 4 zijn gegaan. Ook op nr. 57 hebben gewoond Willem de Bruijn (*1868 Vessem) met echtgenote Agnes van Gerwen (*1869) en kinderen. Ook Jan van Gorp (*1872) met Maria Blockx woonden er, voordat zij naar de Leenderwg 64 en nog later naar de Weteringstraat nr. 35 verhuisden.

In het tweede blokje op nr. 59 woonde het gezin van Matheus de Wit (*1892) met Maria van Gerven (*1896) en hun drie kinderen. Zij verhuisden naar de Hazestraat nr. 54. Ook heeft er gewoond het gezin van Frans Vincent (*1291 Gestel) en Francina van Dooren (*1892).

In het derde blokje met huisnummer 61 woonde de familie van Fons Kelgtermans, afkomstig uit België (Overpelt), geboren in 1894. Fons was gehuwd met Mina van Gerwen (*1898), een dochter van de buurman Giel van Gerwen. Zoals reeds gememoreerd trouwde hun dochter met Wim van Winkel.

Het tweede deel van het pand nr. 63 werd bewoond door de familie Giel van Gerwen (*1876) en Jacoba van Schijndel (*1876 Achel). Giel had vijf zonen en een dochter. Zij werden in Valkenswaard vaak genoemd met hun "bijnaam", zoals Jan Vegas, de Leb, de Snuit, de Sleutel, Mokka en Vanille. Toen Giel enkele jaren na de oorlog overleed werd het pand bewoond door Lauw van Gerwen en later door Tinus Wijnen, die gehuwd was met een dochter van Lauw.

Dan was er ook nog nr. 63a waar Joseph Fuchs (*1874 Echt) met Helena Goossens (*1874 Ohe en Laak) woonden. Zij kwamen van nr. 110a, ook op de Leenderweg. Verder heeft op dit nummer gewoond Janus Meulendijks met Josephina Fuchs. Zij hebben later nog op een zestal andere adressen in Valkenswaard gewoond.



Dan volgde Christ Prinsen ("de Prins"), geboren 1905 te Valkenswaard met zijn café op nr. 65. Hij was gehuwd met Til Wijnants (*1905 Arendonk) en heeft nog even op nr. 63 gewoond.

In 1902 werd op deze plaats een grote boerderij gebouwd met een klein cafeetje, voor rekening van Godefridus Prinsen, de vader van Christ. Godefridus (*1869 Leende) was gehuwd met Johanna van Hertum. Daar werd de "Schutterij Prins Hendrik" opgericht, die ook altijd in dat cafeetje is gebleven. Christ en Til hadden drie kinderen, Frits, Jan en Til. Frits is de bekende gildebroeder van het Nicolaasgilde. Later is de boerderij verbouwd tot een woonhuis.

Ook op nr. 65 hebben gewoond Martinus Verhappen (*1897) met Antonetta Stooters (*1899) en Hendricus Cleven (*1881) met Wilhelmina Verhoeven (*1881 Leende).

Het gezin van Bert van Doren (vader en moeder en twee dochters) kwam er toen wonen, later opgevolgd door Martien Verhoeven, een verwoed duivenmelker. Ook Toon Jansen, gehuwd met Stien Sprengers hebben een tijdje op dit adres gewoond, voordat zij de zaak van schoonvader Sprengers aan de andere zijde van de Leenderweg (café de Sport) overnamen.

Op nr. 67 heeft ook gewoond het gezin van Henricus Jacobs (*1880 Arendonk) met Elisabeth Goris (*1882 Arendonk) met hun tien kinderen. Ook Toontje Verhappen en Drika Dubach hebben er nog even gewoond, alvorens naar nr. 56 aan de overzijde van de Leenderweg te verhuizen. Op hetzelfde adres woonde de familie van Gerard Theuwis (*1899 Neerpelt) en Toke Dubach (*1900). Het gezin telde twee jongens, Karel en Henk en een meisje Agnes. Zij zijn naar nr. 73 verhuisd.

In de oude situatie was er ook nog een nr. 69a waarin Gerardus Verschuren (*1879) met zijn vrouw Maria Kanters (*1871 Bergeijk) hebben gewoond.

Verder was er nog nr. 71. Hier woonden Fried Dubach met Coba van Daal en Jan Crooijmans met Petronella Theenen. Op nr. 71a heeft nog gewoond Jan van Bakel (*1866 St. Oedenrode) met Francisca van Paradijs.

Naast Theuwis woonde Kobus Holten (*1866 Leende) en zijn vrouw Petronella van Haren (*1869 Antwerpen). Zij kwamen van nr. 77, gingen naar nr. 69 en vervolgens naar nr. 75. Op nr. 69 hebben nog diverse andere gezinnen gewoond, zoals Martinus Koolen (*1858 Leende) met Elisabeth Meurkens (*1857 Budel), die later op de Zeelberg gingen wonen. Verder woonden er Frans Verhoeven (*1883 Leende) met Petronella Koolen (*1887 Leende). Zij woonden daarvoor op nr. 85. Ook hebben er gewoond Wim Schijvens (*1879 Veldhoven) en de bij hem inwonende Antonius van Hoof (*1885 Bergeijk) met zijn vrouw Maria Hoekx (*1890 Bergeijk).

Op nr. 73 hebben derhalve gewoond Gerard Theuwis (hiervoor vermeld), Henricus Wijnen (*1900) en Maria Goris (*1903 Rethy) en Frans Verleg (*1848 Woensel) met zijn vrouw Maria van Bakel (*1867 St. Oedenrode).

Op het volgende adres nr. 75 woonden achtereenvolgens Kobus Holten (voorheen nr. 69), Harrie van Gerven (*1900) met Gerardina Holten (*1907 Berlicum), Guust van de Ven (*1908) met Wilhelmina Holten (*1905 Berlicum) en Willeke de Leest (*1899) met Mina van Riet (*1902), zij trokken later naar nr. 93.

Dan was er ook nog nr. 75a, waar Jan van Asten (*1897) en Johanna Huijgevoort (*1895) gewoond hebben.

Op het oude nr. 77 woonden de families Kobus Holten met Petronella van Haren, (zie nr. 69 hiervoor), Gerard Verschuren met Maria Kanters (voorheen 69a) en Jan Peels (*1883) met Antonetta de Wit (*1885), later verhuisd naar nr.95.

Op 79 woonde de familie van Jan Gevers (*1881 Nuenen) met Christina Smets (*1886 Dommelen).

Op 79a woonde nog Jan de Waal (*1883 Leende) met Anna Wouters (*1888 Zonhoven), later verhuisd naar nr. 99 op de Leenderweg.

Op nr. 81 (oud) waren ook verschillende families gehuisvest, zoals Petrus van Weert (*1899 Riethoven) met Hendrina van Daal (*1895), Willem Gijssels (*1871 Neerpelt) met Theresia Willems (*1880 Overpelt). Hij vertrok naar de Bunderstraat.

Op nr. 83 woonde Adrianus Verbunt (*1866 Riethoven) met Maria Intven (*1873 Riethoven), die in 1922 naar nr. 14 zijn gegaan.

Op nr. 85 woonde het gezin van Peter van den Dungen (*1883 Luijkgestel) met Maria Braken (*1883 Bergeijk). Zij verhuisden naar de Unastraat nr. 12. Ook op dit nummer hebben nog gewoond Frans Verhoeven met Petronella Koolen (zie hiervoor nr. 69) en Thomas de Loure (*1896 Waalre) met Anna van Daal (*1887). Zij zijn vertrokken naar nr. 109.

Er zijn in die tijd verschillende panden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Zo bouwde eind dertiger jaren Gerard Verschuren (*1879) na het pad, (Smelen) een nieuwe blok van twee.

Het eerste deel rond 1940 werd bewoond door Gerrit Verschuren (*1903), die getrouwd was met Anna van Riet (*1904). De familie Van Riet woonde aan de rechterzijde van de Leenderweg ter hoogte van het Valkterrein.

Het pand van Gerrit is in de familie gebleven, want na Gerrit is zoon Joep in het pand gaan wonen en daarna de dochter van Joep .

Rond 1940 lag, ongeveer waar nu de Smelen is, nog een zandpad. Na een 50-tal meters in genoemd zandpad, stond het woonhuis van Guusje van de Ven. Juist voor Van de Ven was een zandstraatje richting Leende, dat weer uitkwam bij Gieleke Huibers. Wat verder in dat zandweggetje, woonde De familie Vogels-Krooymans en daarachter woonde "Peer Krooij", een ietwat vreemde figuur, zoals er in ieder dorp voorkomen.

Naast Holten woonde aan de overzijde van de Smelen Miet Verschuren, die gehuwd was met Toon de Leijer, in een alleenstaand pand. In verband met de aanleg van de Smelen moest dit pand worden gesloopt.

In het tweede deel van het pand, naast Verschuren, woonde rond 1940 Bert Rijkers die gehuwd was met ene "Prinsen". In het volgende blok woonde de familie van Harrie van Gerven-Holten, de ouders van de in Valkenswaard bekende valkenier Jack van Gerven, conservator van het Valkerij- en sigarenmuseum. In het tweede deel woonde Lenart Holten, die bij de Valk het onderhoud had van onder andere de ballen. Wij als jonge mannekes keken altijd met een begerige blik, als Lennert weer met een net vol ballen huiswaarts keerde. Lenart was afkomstig uit Berlicum en gehuwd met Hendrina Adriana van Boeschoten.

Naast Lennert woonde Willeke de Leest (*1900) die een dochter van Jan van Riet trouwde en wel Mina van Riet (*1902). Willeke was een echte Valkman, dus was het ook niet vreemd dat zijn 2 zonen Jo en Elly (er was ook nog een dochter, Ria geheten) jarenlang bij de Valk hebben gespeeld.

In de oude situatie woonde op nr. 87 Toon de Leijer met Miet Verschuren, Gerrit Verschuren met Anna van Riet (zie hiervoor nr. 69a), Henricus Daams (*1899 Dommelen) met Wilhelmina van Gerven (*1905) en Fried Dubach met Coba van Daal.

Zij hebben op verschillende adressen gewoond o.m. Hazestraat 22, Leenderweg nrs. 97, 87, 71 en 24. Ook op nr. 87 woonde Gerardus Banken met Adriana van den Dobbelen. Zij kwamen van 113 naar 87 en gingen naar nr. 40. Verder woonden hier Albert Marsman (*1883) met Anna de Wit (*1883) en hun 10 kinderen en Laurens van Gerven (*1883) met Margaret Slenders (*1883) en tenslotte Frans Veraa (*1896) met Antonetta Vos (*1881). Zij kwamen van de Peperstraat 22 en gingen daar terug op nr. 48.

Op nr.89 waren thuis Harrie van Gerven (*1900) met Gerardina Holten (zie 75 en 68).

Ook op nr. 89 woonde het gezin van Michel Jansen met Anna van Eijk die ook hebben gewoond op nr. 90 en 102 en 49. Verder stond op dit nummer ingeschreven Jacob Jansen (bijgenaamd "de Witte Jansen") met Maria Nijssen. Zij gingen naar nr. 115. Ook woonden er de gezinnen van Willem van Lieshout (*1901 Berlicum) met Maria Schijven (*1906 Helden (L)) en Jan van Asten met Johanna Huijgevoort, die van nr. 75a kwamen en ook Christiaan van Asten (*1847 Leende) met Johanna van de Kruijs (*1852 Leende).

Op nr.91 woonden Petrus Crooijmans (*1871) met zijn eerste vrouw Maria Vis (*1877 Soerendonk) en zijn tweede vrouw Maria Janssen (*1886 Achel). Ook Frans Vos (*1885 Soerendonk) met Wilhelmina van Leeuwen (*1885 Soerendonk) hebben op dit nummer gewoond.

Op nr. 93 woonde Willeke de Leest met Mina Van Riet.(zie hierboven). Ook waren op dit nummer vermeld Jan de Leest (*1856 Hulsel) met Maria de Rooy (*1870 Zeelst), doch zij woonden in de Dijkstraat en de Holleweg. Wellicht de ouders van Willeke de Leest. Dan stond nog vermeld Christiaan Kanters met Petronella van Hertum, die later naar nr. 119 trokken.

Hierna op nr.95 was er het snoepgoedwinkeltje van Netje Peels. Zij, Antonetta de Wit (*1885) was getrouwd met Jan Peels (*1883) en later verhuisden ze naar nr. 77. Verder woonden op dit nummer Peer van Daal (*1859) met Johanna Kox (*1860 Leende) en later van Meijl en van Schaik.

Vervolgens was er op nr. 97 het woonhuis van de familie van Frans Turken, hij werkte in de kolenmijn in België. Daarvoor woonde er Jan Gevers en Christina Smets, zie hiervoor op nr. 79. Ook Friet Dubach en Jan Vos met Elisabeth van Schijndel hebben er hun intrek gehad.

Hiernaast op nr. 99 was het woonhuis van de familie Jan de Waal (*1883 Leende) met Anna Wouters(*1888 Zonhoven). Voordien zaten zij op nr. 79a. Ook hebben er gewoond Adrianus Smulders (*1886) met Anna Klompenhouder (*1881 Eindhoven), Jan Merkelbach (*1864 Zeelst) met Wilhemina de Vroom (*1875 Oerle).

Maar ook Christoffel Rademakers (*1861 Luijksgestel) met Johanna Bussing (*1859 Bergeijk) en laatstelijk Sjef van Laarhoven. We nemen nu eerst de situatie rond 1940 op de korrel. Daarna gaan we weer terug naar de nummering.

Naast van Laarhoven lag een kleine boomgaard en dan een rijtje van drie woningen. Hierin woonde rond 1940 het echtpaar Toon Janssen-van Dooren met hun kinderen. In het middelste deel woonde het gezin Karel Jansen-Verhoeven en in het derde deel was de woning van Martien van den Broek (Broekie) afkomstig van Berghem en gehuwd met Jaantje Verhoeven.



Dan kwam "Peer Kroois pèjke" en daarna een tweekapper waarvan het eerste deel werd bewoond door Giel en Marie Huibers, zeer bekend in Valkenswaard. Hun zoon Michel is de bekende humorist en tonprater uit Valkenswaard. Ook vader Giel gaf vroeger voorstellingen en trad op als komiek. Giel is bijna 100 geworden.

In het tweede deel van de blok woonden oorspronkelijk de familie van "de Witte Jansen", gehuwd met Maria Nijssen uit Weert en 13 kinderen, opgevolgd door Sjakske Vereijken (*1903 Woensel) die gehuwd was met To Jansen (*1914).

Hij verbouwde het pand en begon er een café "Ramona" geheten. In het volgende blokje woonde Wimke Martens met Trees Kanters ("de Kanter") die in het pand een slijterij exploiteerden. Daarnaast woonde Joanneke van Daal met Pieta de Kanter. In het volgende blokje Guust Jacobs, gehuwd met Jaantje van Daal, dochter van Ant van Daal, de vrouw van Nellie van Gerwen (poelier), zie hiervoor. Misschien overbodig, maar Ant is de vrouw en Nellie is de man! Naast Jacobs woonde Peer van Daal gehuwd met Johanna Kox.

In de volgende blok woonde Giel Driessen (Giel de Mat) met Netty uit Soerendonk. Later kwam in het pand Toon van Gerwen (Toon van Jan Miekies) gehuwd met Merkelbach. Vóór Giel Driessen was er een café in gevestigd dat werd gerund door de familie van Joan Lavrijssen en later door Dientje Pellemans.

Dan kwam er een rijtje van drie, waarin de familie Luys woonde. Op de hoek zat Bert Sprengers (melkboer), later Wim van Gerwen (groenteboer) en Mia van Daal met haar man Miel Sebregts. Na de oorlog is het laatste pand afgebroken om plaats te maken voor de flats aan de Bosstraat. Achter de huizen van zowat Giel Huibers tot aan de Bosstraat lag nog een oude wielersbaan, die in 1910 was aangelegd en de naam droeg "Vitesse". Harry Lemmens, die toen nog als rijwielhersteller zijn brood verdiende, maakte van een aldaar gelegen bosperceel een wielersbaancircuit. Eerst van sintels, later van cement. Enkele jaren later in 1919, op hetzelfde perceel, maar dan aan de Leenderweg bouwde Lemmens de eerste bioscoop die de naam kreeg "Cileva" (Cinema Lemmens Valkenswaard).

Het jaar daarop, in 1920, werd de bioscoop naar een nieuw gebouw vooraan op de Leenderweg verplaatst. Later heeft de schoonzoon van de "Rooie Lèm", Nest Staals, broer van de vrouw van Toon van de Mortel en Michiel Baeten (hiervoor genoemd), er nog een blikfabriekske geëxploiteerd, onder de naam "de Rooie Valk".

We gaan nu even terug naar de oude nummering die op de "gezinskaarten" werd gebruikt. We beginnen met nr. 101.

Op dit nummer hebben gewoond Willem de Wit (*1854) met Geertruida Vos (*1853 Soerendonk) en Door Pellemans (*1893) met Hendrica de Wit (*1895). Zij gingen later naar nr. 127.

Op nr. 103 woonden Johannes Linden geboren te Helmond in 1892 met Henrica van Dinter (*1887 Stratum) en Aaldert de Graaf (*1879 Emmen) met Abeltje Rozema.

Op nr. 105 waren gehuisvest Jan van Gerven (1882) met Maria Mikkers (*1879 Aalst). Ook Petrus van Weert met Hendrina van Daal (zie nr. 81) hebben er hun verblijf gehad. Nog tal van andere gezinnen hebben op dit nummer gewoond zoals Harm Wesseling, afkomstig van Emmen met Gesina Siewel, Geert Roggema met Jantje Kort, Hendrik Krul met Elisabeth Kooistra, Jan van de Meijden met Wilhelmina Timmermans, Peter Scheepers met Anna van der Meijden, Carolus Snellen met Allegonda Vullings en Jan Thuvis met Albertina van Nunen (zie nr. 35).

Op nr. 107 woonde in de Tweede Wereldoorlog Johannes Vandickelen (1882 Zonhoven) met zijn vrouw Maria Wouters eveneens in Zonhoven geboren in 1886.

Op nr.109 hebben gewoond Thomas de Loure en Anna van Daal, (zie nr. 85) en Johannes Maas met Hendrina van Gerven, die later naar nr. 177 zijn verhuisd.

Op nr. 111 woonde het gezin van Jan Vaessen en Anna Haene, beide van Maasbree afkomstig en daarna Toon de Waal met Maria Vandickelen, die later naar nr. 203 zijn gegaan.

Op nr. 113, tegenwoordig 159, woonde Gieleke Huibers met zijn Marie Guenens (zie boven). Voordien hadden op dit nummer nog gewoond Gerardus Banken, hij kwam van nr. 87 en ging naar nr. 40 en verder Marinus van der Elsen met Ardina van den Heuvel. Hij kwam van Beek en Donk, zij van Geldrop. Daarna zijn er ingekomen Hubertus Kees en Francisca Evers, beide uit Soerendonk. Rond 1960 heeft zoon Sjef Huibers het pand in eigendom verkregen en verbouwd.

Op nr. 161 is thans gevestigd Rijwielhandel van de Wildenberg. Vroeger was dit nr. 115 en woonden daar Sjak Vereijken en Catharina Jansen met hun twee zoons, Toon en Sjaak en hun dochter Mietje. Zij woonden voorheen op nr. 94.

Op nr. 115 woonden verschillende gezinnen zoals Jacob Jansen) Witte Jansen met Maria Nijssen, voorheen op nr. 89 (later nr. 218) Hendricus Stammen (1874 Meijl) met Elisabeth Groote Poort (*1887 Heijthuisen) en verder Petrus Van Gerwen (*1845) met Adriana Kinjet (*1858). Zij zijn later naar nr.225 verhuisd.

Op nr. 117 (nu 163) woonde Jan Kanters (1901) en Celina de Vocht (*1904 Mechelen). Zij hadden drie zonen, Toon, Christ en Eugene en een meisje Maria. Dilianus van Daal (1898) en Maria Kanters waren de opvolgers.

Op nr. 119 (nu 165) kwam van nr. 93 Christiaan Kanters met Petronella van Hertum. Op nr. 121 woonde Peter van Daal (1859) met Johanna Kox (1860 Leende), voorheen nr. 95. Ook Joan van Daal heeft hier nog gezeten.

Op nr. 123 woonde Peter van Daal (*1895) met zijn vrouw Anna van Gerven (*1895). Ook Gusje Jacobs heeft er gewoond met Jaan van Daal (zie hierboven).

Op nr. 125 Toon van Gerven, ook genoemd "Toon van Jan Miekies" met Trien Merkelbach. Ook woonde er Jan Merkelbach (*1864 Zeelst), gehuwd met Wilhelmina de Vroom (1875 Oerle) met hun kinderen. Korte tijd woonde er Jules Maenen gehuwd met Maria Windmolders. Zij kwamen van nr. 96-118 en gingen via nr. 125 naar 217.

Op nr. 127 was Door Pellemans (*1893) met Hendrica de Wit gehuisvest. Zij hadden een café. Later woonde er "Giel de Mat" (Giel Driessen). Nog later werd het café verbouwd tot een woonhuis, thans is het huisnummer 171.

Op nr. 129 woonde Theu Luijs en op 131 was voorheen de bioscoop en later de blikslagerij die de mooie naam droeg "de Rooie Valk".

Op nr. 133 woonden Wim van Gerwen met Mientje van de Wiel, Piet van Aken met To van Eert en melkboer Sprengers. Ook woonde op dit adres Gijsbertus van Esch (*1879 Uden) met Maria Spierings (*1887 Helmond). Hij was koopman. Tot zover de bewoners conform de "gezinskaarten".

Waar tegenwoordig de flats aan de Bosstraat staan en waar nu de Bosstraat zelf is, lag vroeger "het ouw Valkveld" of ook genoemd "het Hoeksche Veldje", zo genoemd naar de eigenaar. Enkele jaren later kon met Antoon van Best het aangrenzende veld geruimd worden. Er was nu ook gelegenheid om kleedlokalen te plaatsen. In 1934 werd de thans nog bestaande tribune gebouwd. Vlak achter het Valkterrein woonde boer Piet Vos, (*1892). Hij was getrouwd met Anna Koolen (*1899) afkomstig van Bergeijk. In verband met de uitbreiding van het Valkgebeuren is deze boerderij afgebroken.

Een 75-tal meters verder op nr. 177 stond het café van Jan Maas, (*1882 Boxtel) gehuwd met Hendrina van Gerven(*1886). Zij kwamen van nr. 109. Daarna kwam Hendriks, die gehuwd was met een dochter van Maas. Bij aanleg van de nieuwe weg over de spoorbaan moest dit café worden gesloopt en werd, een beetje verder van de weg, een nieuwe boerderij gebouwd door Phiferons. In de loop van de tijd zijn er diverse stallen en schuren bijgekomen.

Weer een 50-tal meters verder stond een blok van twee-onder-een-kap. In het eerste deel op nr. 199 woonde de familie van Josephus Vervoort (*1909) afkomstig van Baelen (B) en Maria van de Velden (*1903) uit Dommelen.

Zij waren in Valkenswaard een bekende stukadoorsfamilie. Een van hun zonen, Nantje Vervoort (*1935), is in de jaren vijftig naar Nieuw Zeeland geëmigreerd. Zij woonden eerst op nr. 139. Ook op nr. 139 woonde Jan Vervoort (*1886) eveneens uit Baelen en gehuwd met Maria Cools (*1889) uit Dommelen. Ook zij waren stukadoors.

In het tweede deel nr. 201 woonde de familie Sjefke Rijkers met hun kinderen, Willy, Riek en Annie. Riek is later naar Veldhoven getrokken. Annie is getrouwd en woonde enkele jaren geleden in de Hertogin Johannastraat. Het huis met de tuin (groot ongeveer $\frac{1}{2}$ hectare) van Sjefke Rijkers werd onteigend na een procedure, die circa 14 jaar in beslag nam. De opbrengst was juist voldoende om een tussenwoning achter de Mariakerk te kunnen kopen en vandaar is er van de koop niets terecht gekomen. Na het overlijden van Sjefke is zijn vrouw gaan wonen in de van Hoornestraat.

Langs de voornoemde blok van twee stond op nr. 203 een laag boerderijtje van de familie van Sjaak Cox (*1895 Borkel en Schaft) en Anna Pas (*1900 Borkel en Schaft).



Ook hebben er gewoond Matheus de Waal (*1903 Lummen) met zijn vrouw Hendrica Bosch (* 1910 Soerendonk) en verder de ouders van Matheus de Waal, met name Toon de Waal (*1861 Leende) en zijn eega Maria Vandickelen (*1871 Zonhoven). Zij kwamen van nr. 111 . Ook dit pand is gesloopt.

Even verderop juist voordat de "Weteringsloot" de Leenderweg kruist en daar, waar het hoogste punt van de weg is, stond vroeger op nr. 217 het café "Vijveroord", van Eugène Maenen (*1905 Lummen) en Johanna Kanters (*1908). De vader van Eugène, Jules Maenen geboren in 1881 in Zonhoven, had oorspronkelijk in Lummen (België) een sigarenfabriekje. In 1914, bij het binnentrekken van de Duitsers, werd het gebouw geheel verwoest.



Jules verhuisde met zijn gezin naar Valkenswaard en werd sigarenmaker bij Willem II.

Van de dames Gijrath huurde hij het café "Rustoord" achter aan de Leenderweg. Toen het nieuwe slachthuis in 1926 werd geopend moest plotseling de huur omhoog. Het huurcontract werd opgezegd en hij moest het pand verlaten. Jules was hier schijnbaar niet van onder de indruk.

In 1929/30 kocht hij van aannemer Frans Drijvers, boven vermeld, een stukje grond juist tegenover café "Rustoord" en gaf Frans de opdracht tot de bouw van een nieuw café met woonhuis. Jules gaf het pand de naam "Vijveroord". Toen de bouw in 1931 werd opgeleverd, ging hij er wonen. Later liet hij er zijn zoon Eugène intrekken. In 1973 heeft hij het café moeten verlaten na een procedure, die evenals die van Rijkers 14 jaar heeft geduurd. Jules Maenen woonde op de Leenderweg nrs. 96-118a-125 en 217.

Een 100-tal meters verder richting Leende stond nog een café/woonhuis, eigendom van Peer Janssen (*1886 Bergeijk), schoenfabrikant van beroep en gehuwd met Wilhelmina van Gerwen (*1895). Zij verhuisden naar de Spoorstraat nr. 46. Verder heeft er ook gewoond Petrus van Gerwen (*1845) met Adriana Kinjet (*1858). Zij kwamen van nr. 115.

Achter café "Vijveroord" begon een pad dat schuin links de velden inliep en uitkwam bij een klein boerderijtje. Daarvoor stond nog een paardenstal van Piet Vos, "fokstal Karina" geheten, die later werd omgebouwd tot een woonhuis. Het bedoelde boerderijtje werd tot ongeveer 1940 bewoond door Peer Klaassen (*1899 Soerendonk) en Maria Dielis (*1896), die later naar de Weteringstraat zijn verhuisd. Peer had eerder op nr. 112 gewoond. Na zijn vertrek kwam er de familie Vercammen tot circa 1960 en daarna een politicommissaris uit Amsterdam. Later is het geheel gekocht door Jo de Natris met zijn vrouw die het pand helemaal gerestaureerd hebben.

Op het terrein dat gelegen was tussen Peer Jansen en Peer Claassen/Vercammen lag het woonwagenkamp. Hier stond een aantal woonwagens waarin gezinnen woonden. Jan Hendrik van Esch (*1873 Den Bosch), zijn zoon Frans van Esch (*1909 Gennip), Wilhelm van Lierop (*1888 Mierlo), Adrianus Pruijboom (*1908 Wommelghem) en Gerhard Steinbach (*1899 Amsterdam).

Behalve de panden van boerderij Peer Klaassen, Piet Vos, het pand Swinnen en het slachthuis, zijn alle panden achter het Valkterrein gesloopt in verband met de aanleg van de nieuwe spoorbaan.

Daarvoor was het nodig dat de Leenderweg moest worden verlegd en er ter hoogte van de cafés een viaduct moest worden gebouwd. De spoorlijn van Eindhoven, via Geldrop naar Valkenswaard, werd noodzakelijk gevonden door de NATO. In de jaren 1965-1973 lag de weg nog op de oude plaats en moesten bij nadering van de trein (één goederentrein per dag) twee mannen van de trein met een vlag het verkeer erop attent maken dat er een trein op komst was. Na het passeren van de trein kon dan het verkeer weer verder. In 1973 was de bouw gereed en werd het verkeer over het viaduct geleid. Naar mij werd verzekerd is er sindsdien nog maar één trein gepasseerd. Tot zover de bewoners van de Leenderweg.

Dank aan Sjef Huibers, Theo van Gerwen, Jules Maenen en Joep Verschuren voor hun medewerking. Zij woonden in hun jeugd op de Leenderweg.

Veel gegevens heb ik kunnen vinden in het overzicht dat Dirk Broos heeft samengesteld uit de "gezinskaarten", die van 1921 tot omstreeks 1935 door de gemeenten werden opgemaakt en worden bewaard in het archief van het Regionaal Historisch Centrum te Eindhoven. Ook bij onze Heemkundekring "Weerderheem" zijn de kaarten ter inzage.

Zo, dat was weer een enorme klus! De Leenderweg 'staat' er nu in volle glorie en dan zowel aan de rechter- als aan de linkerzijde. Wij wensen iedereen heel veel lees en snuffelplezier!